



De Noah's Ark Courant

Een publicatie van NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Noah's Ark Children's Ministry Uganda is een niet kerkelijk gebonden Christelijke organisatie in Oeganda met een Kinderhuis, drie scholen en een medisch centrum gericht op de meest kwetsbare kinderen en de straatarme bevolking in de wijde omgeving.

VAN NIEMAND TOT IEMAND



Beste lezers,

Deze tweede editie van de Noah's Ark Courant is voortgekomen uit ons verlangen om zoveel mogelijk mensen een bredere kijk te geven op het leven hier in Noah's Ark. Kon u alles maar zien! Wij weten dat dat niet mogelijk is en daarom hopen we dat u geniet van het lezen van deze krant.

Het is onze hoop dat deze krant u inspireert en aanzet tot actie en tegelijk laat zien hoe enthousiast wij zijn over ons werk en onze kinderen. Geef deze krant alstublieft door als u klaar bent met lezen, of vraag gerust naar meer exemplaren om ze uit te delen. Er zijn zo veel kinderen die een kans verdienen op een beter leven, en wij hebben daar uw hulp voor nodig.

Piet en Pita Buitendijk, oprichters NACMU

Stelt u eens zich voor hoe groot de schok geweest moet zijn voor een boer in Kayunga (een stadje ten noorden van Noah's Ark) toen hij een pasgeboren kind vond tussen zijn gewassen. Het kon niet ouder zijn dan 1 uur, de navel bloedde nog van het afknippen van de navelstreng. De boer bracht het ongewilde kind



voorzichtig naar een politiebureau in de hoop het leven van deze vondeling te redden. Het kind was 2 maanden te vroeg geboren, had veel bloed verloren en was onderkoeld. De tijd drong en de politie kon het kind niet verzorgen en besloot om Noah's Ark te bellen. Piet en Pita (oprichters van Noah's Ark) sprongen in de ambulance met Veronica (één van de



Gevonden in een maïsveld

oudste kinderen in het Kinderhuis) en haastten zich naar Kayunga. Een stoere politieagent hield een klein, fragiel kindje van 1740 gram in zijn handen. Piet en Pita luisterden naar het verhaal en besloten het jongetje

op te nemen. Na het papierwerk droeg Veronica hem als een zorgzame moeder naar de ambulance, waar hij zijn reis begon naar zijn nieuwe thuis: Noah's Ark.

Vervolg op pagina 4

Koninklijk bezoek

Het motto van Noah's Ark is "Van niemand tot iemand", omdat je in Oeganda een "niemand" bent als je geen familie hebt. Onlangs bezochten de kabaka (koning van Buganda) en zijn vrouw Noah's Ark om de nieuwe vleugel van de kliniek officieel te openen. Er waren meer dan 1000 mensen aanwezig onder wie de kinderen en medewerkers van NACMU, journalisten en hoogwaardigheidsbekleders. Ook de leerlingen van 13 scholen uit de buurt waren uitgenodigd om langs de wandelroute te staan. Alle baby's die in de kliniek geboren waren en hun moeders mochten de koning een hand geven. De koning kwam aan bij Noah's Ark in een konvooi met veel auto's en motors, omringd door lijfwachten in traditionele kleding. De kinderen hadden allemaal een vlaggetje gekregen. Bij de poort werd gezongen en gedanst.



Piet in gesprek met de koning

Vervolg op pagina 15

Historisch moment voor Oeganda

Op 4 februari 2012 opende de New Horizon Secondary- and Vocational School (NHSV) haar deuren. Het was een historisch moment voor NACMU en Oeganda omdat het de eerste school is die voortgezet- en beroepsonderwijs combineert. Tijdens een officiële ceremonie, bijgewoond door 600 gasten, werd een plaquette onthuld.

Vervolg op pagina 7



Stuart is klaar voor school

HET WEER

24^{oC}
Af en toe regen

Kinderhuis

Drieling herenigd met grote broer
Ontmoet Bosco, p.4

New Horizon

Top examens!
Eén van de hoogste resultaten in Oeganda, p.6

Kliniek

Leven met HIV
De strijd om HIV / AIDS te voorkomen, p.8

Kerk

Het is een wonder!
Pita overleeft schietpartij in Zuid-Afrika, p.11

HET TERREIN



Noah's Ark Children's Ministry Uganda (NACMU) is gevestigd in Oeganda. Oeganda is een klein land in Oost Afrika dat omringd wordt door de landen Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo. Oeganda ligt tevens aan de Noord-Westzijde van

het Victoriameer.

Alle gebouwen van NACMU, inclusief het kindershuis, drie scholen, het medische centrum, boerderij en gastenverblijven, staan op één groot terrein. Het terrein ligt naast het dorp Nsambwe, ongeveer 6

kilometer ten noorden van Mukono Town, dat weer tussen Kampala en Jinja ligt (zie de kaart van Oeganda).

Het terrein is zo'n 30 hectare groot en ligt op een heuvel met bomen naast een staatsbos. In 2003 hebben Piet en Pita het eerste deel van het terrein gekocht met behulp van de Nederlandse ambassade. Op het zuidelijk deel van het terrein staan nu gebouwen en is landbouwgrond gecreëerd. Het noordelijk deel is nog steeds tropische jungle vol flora en fauna, zodat Noah's Ark een ecologisch vriendelijk thuis is. Hieronder tref je een kaart van het terrein aan. Veel plezier met het ontdekken!



Veehouderij

p. 9



Mangoplantage



Gastenverblijf, p. 10



Kerk p. 11



Wasserette



Huizen voor de aunties



Kinderhuis, p. 3-4



Kliniek, p. 8



Boerderij



Visvijvers



Poort, p. 9



Middelbare school, p. 7



Family Units, p. 3



Basisschool, p. 6



Kleuterschool, p. 5



Praktijklokalen



HET KINDERHUIS



Het Kinderhuis is de basis en het epicentrum van het dagelijks leven van NACMU. Momenteel wonen, eten, slapen, wassen en spelen hier 110 kinderen. De andere kinderen wonen in de Family Units. Het Kinderhuis bestaat uit twee lange vleugels met in het midden een eetzaal en een woonkamer. De kinderen zijn in drie groepen ingedeeld: baby's, kleuters en schoolgaande kinderen. In de eerste

vleugel wonen de baby's en kleuters en is de kleuterschool, ziekenboeg en speelkamer gevestigd. In de tweede vleugel wonen de oudere kinderen die al naar school gaan. Beide vleugels hebben toiletten, douches, kleedruimtes en slaapkamers voor 6-8 kinderen. Elke groep wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week verzorgd door een team van toegewijde vrouwelijke verzorgers. Betty, Isaac en Gladys.



Schoolkinderen (> 3 jaar)



Kleuters (1½ tot 3 jaar)



Baby's (0 tot 1½ jaar)

De herkomst van kinderen bij Noah's Ark



Wist u dat...

- ▶ NACMU een christelijke organisatie is die mensen helpt onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, religie of etniciteit.
- ▶ Er op dit moment 141 kinderen in het Kinderhuis zijn – 75 jongens en 66 meisjes.



Goede haardag



Nog 87 vlechtjes te gaan...

De meeste meisjes bij Noah's Ark hebben lang geulochten haar, maar dat is niet van hen zelf. Afrikaans haar wordt niet lang en krult enorm, dus wordt het haar verlengd met zwarte wol. Sommige verzorgers zijn zeer goed in vlechten en dit wordt dan ook vaak gedaan in het Kinderhuis. De meisjes vinden de vlechtjes erg mooi, maar het vlechten kan pijnlijk zijn en het duurt erg lang: 5-6 uur of zelfs een hele dag afhankelijk van het geduld van het kind (en de verzorger). De vlechten kunnen lang of kort zijn en soms worden kralen als decoratie toegevoegd. De vlechtjes blijven een paar maanden in het haar zitten voordat ze weer loslaten.



De kleuters in de speeltuin van het Kinderhuis

Wij zijn familie!

Een aantal kinderen van Noah's Ark woont in Family Units. De Family Units zijn gebouwd om kinderen meer privacy en individuele begeleiding door volwassenen te bieden. Ook komt er zo plaats vrij in het Kinderhuis. Eén unit wordt begeleid door Piet en Pita. De andere drie units liggen in het bos achter het Kinderhuis. Er wonen tussen de 8-12 kinderen en zij worden begeleid door

toegewijde verzorgers die de ouderrol op zich nemen. Iedere Family Unit heeft een open keuken en een woonkamer, 4 slaapkamers en een badkamer. De kinderen doen karweitjes (eigen kleren wassen, schoonmaken), maar kunnen ook als een familie DVD kijken, muziek maken en spelletjes spelen. Er worden meer Family Units gebouwd met behulp van sponsors uit Noord-Amerika en Nederland.



Family Unit jongens



Family Unit meisjes

Jethro (update)

U herinnert zich vast nog Jethro uit de eerste krant. Hij was enkele uren na zijn geboorte achtergelaten in een latrine. Hij is nu 1,5 jaar oud en een gezonde en blij baby. Na zijn komst hebben Piet en Pita zijn tiernmoeder uitgenodigd om ook bij Noah's Ark te verblijven, zodat zij een band met haar zoon op kon bouwen. Helaas was dit te veel voor haar en een paar maanden later is zij weer weggegaan, zonder Jethro.



GEZOCHT:

Sponsors voor deze kinderen

 Tabitha is gevonden in een zak langs de weg. Ze was verwaarloosd, ondervoed en mishandeld. Ze is slechts 1½ jaar oud. Tabitha kan langzaam maar zeker mensen en het leven weer vertrouwen.

 June en Jane zijn een tweeling die bij ons kwamen via een weeshuis dat gesloten is door de regering omdat het zich bezig hield met kinderhandel. June en Jane zijn 2 jaar oud. June houdt van spaghetti en Jane moet nog wennen aan het luide zingen na het avondeten.

 Nathan kwam in april 2012 bij Noah's Ark. Hij was slechts 10 maanden oud en weggegooid in een suikerriet plantage. Hij heeft mooie grote ogen en is een erg blij baby.

Sponsor een kind en zie het groeien

Helpt u Noah's Ark door één van onze kinderen te sponsoren tot zij oud genoeg zijn om op hun eigen benen te staan.



www.nacmu.org

PRAATJESMAKERS

Lois (8): op de vraag wie de president van Oeganda was, antwoordde zij: „de Kerstman?”

Veronica (11) schreef: „Ik hoop dat je rust in vrede” in een beterschapskaart voor Pita toen zij in het ziekenhuis lag nadat zij in

Zuid-Afrika neergeschoten was.

Rebecca (10) zei tegen een uncle waar zij naast zat in kerk dat hij lekker “stinkte”.

Dorah (10) dankte God de dag na Piet en Pita's huwelijksdagjubileum in een gebed dat "Mama en Papa's

huwelijk voorbij was"

Elisabeth (10) was verbaasd dat er nog mensen in Egypte wonen, omdat zij dacht dat alle Egyptenaren met de Farao verdronken waren in de Rode Zee.

Een bijzondere komst: Dorah



Noah's Ark neemt normaal alleen kleuters en baby's in huis. Dorah, die nu 12 jaar is, was een bijzonder geval. Haar moeder overleed al vroeg en haar vader liet haar achter bij een medicijnman die haar herhaaldelijk mishandelde. Een vriendelijke buurvrouw redde Dorah en nam haar in huis, ondanks de woede en dreigementen van de medicijnman die haar terug wilde. Op een dag werd Dorah ziek en moest naar het ziekenhuis. De buurvrouw nam contact op met de plaatselijke jeugdzorg die Noah's Ark inschakelde. Dorah werd naar de kliniek gebracht voor medische zorg. Omdat Dorah niet terug kon naar de medicijnman, maar ook niet verzorgd kon worden door de buurvrouw of jeugdzorg, hebben Piet en Pita besloten dat zij kon blijven. Dorah woont nu met de oudste meisjes in de Family Unit. Ze zit nu voor het eerst op school. Ze is een beleefd, aardig en vrolijk meisje dat erg blij is dat ze bij Noah's Ark is.

Drieling herenigd met grote broer

Bij NACMU geloven we dat het het beste is om kinderen bij hun eigen familie te laten opgroeien - het Kinderhuis is het laatste redmiddel voor hen die niemand meer hebben om voor hen te zorgen. Mary, Margret en Gladys kwamen bij Noah's Ark toen zij nog premature baby's waren. Hun moeder overleed bij de geboorte. Vader had negen andere kinderen en geen geld om voor de baby's te zorgen. Dus beloofden Piet en Pita om voor de drieling te zorgen. In 2011 verscheen er een bezoeker aan de poort. Het was Bosco, een man van 22 die zei dat hij de oudste broer was van de meisjes. Hij wist dat zij bij Noah's Ark woonden en wilde hen weer zien. De hereniging was een overweldigend succes. Piet ging de jongeman waarderen en bood hem een baan aan als schilder. Bosco bleek betrouwbaar te zijn, hardwerkend en populair bij medewerkers en kinderen. Hij is nu een basisschoolleraar in opleiding en zo een familielid van Noah's Ark geworden.



Bosco en zijn drie zusjes

Bitterzoet vertrek: Adam & Eva



Herenigingen zijn mooi maar kunnen ook bitterzoet zijn. Zes jaar geleden kwamen Adam en Eva vanuit Noord Oeganda waar oorlog heerst. Hun ouders waren in een vluchtelingenkamp gestorven aan AIDS en hun oma kon niet voor hen zorgen. Door de jaren heen kwam zij regelmatig op bezoek bij Noah's Ark. Zij beloofde dat zij bij haar konden komen wonen als ze hen een veilig huis kon bieden. Die dag kwam in mei. We moesten afscheid nemen van de tweeling die een broer en zus zijn geworden voor alle kinderen en een zoon en dochter voor Piet en Pita. Maar deze kinderen horen bij hun familie en NACMU zal altijd van hen houden.

Het populairste plekje in huis



Iedereen tegelijk in de camera laten kijken is erg lastig...

Als u van lieve schattige baby's houdt dan is de babyuleugel iets voor u. Er verblijven altijd tussen de 15 en 25 baby's. Zij variëren in leeftijd van een paar dagen oud tot 1,5 jaar. Ze worden 24 uur per dag verzorgd door een groep van verzorgsters die ook als verpleegster voor de zieke en gewonde kinderen zorgen. Zij dragen lichtblauwe en witte schorten.

De dag begint om 6.30 uur als de verpleegsters warm water halen



In de babyvleugel

om de baby's in bad te doen. De jongsten worden om de drie uur gevoed. De anderen ontbijten om 8.00 uur en spelen dan in de crèche of gaan naar buiten als het lekker weer is. Na de lunch doen alle kinderen een middagdutje. Daarna worden ze verschoond, gevoed en spelen ze tot het avondeten. Een nachtzuster neemt het over tot 6.30 uur de volgende ochtend.

Baby's gaan naar de kleuters als ze kunnen lopen en vast voedsel kunnen eten. Het is een waar feest om te zien hoe de baby's groeien, hoe hun persoonlijkheid zich ontwikkelt, hoe zij hun eerste stapjes zetten en hoe zij hun eerste woordjes zeggen. Dit alles zorgt ervoor dat de babyuleugel één van de populairste plekjes is in het Kinderhuis.

De tandenfee heeft een baard

Naarmate de 140 kinderen in het Kinderhuis ouder worden, gaan veel melktandjes loszitten. Noah's Ark heeft geen tandenfee. In plaats daarvan komen de jongens en meisjes bij Piet als zij een losse tand hebben, want in ruil voor hun tanden - die in een grote pot gaan - krijgen zij een lekker snoepje!



Piet trekt de tand van Irene.



Pita voedt Dominic

Van niemand tot iemand

Vervolg van voorpagina - Pita gaf het kleine jongetje voorzichtig een bad, zwachtelde hem stevig in en legde hem in een warme couveuse. Daarna werd hij onderzocht door de dokter van de kliniek. Pita noemde hem Dominic, en na drie weken van liefdevolle verzorging woog hij al 2 kilo en hoefde niet meer in de couveuse te blijven. Dominic is nu een gezonde en blije baby van 8 maanden oud. Hij is een iemand die erg gewild is en nu een lid is van de Noah's Ark familie.



Dominic nu

Toen & nu: vergelijk de kinderen

Deze foto's laten 6 kinderen zien toen zij aankwamen en hoe zij nu zijn. Ziet u wie wie is?



Antwoorden: A+6, B+4, C+1, D+5, E+2, F+3

Kleuterschool



Op de kleuterschool zitten 90 kleine jongens en meisjes onderverdeeld in 3 klassen (babyklas, middenklas en topklas). De kinderen starten in de babyklas als ze drie jaar worden en gaan door naar de basisschool als ze zes jaar zijn. Er zijn zes kleuterschoolleraren en één leidinggevende die met veel geduld voor de kinderen zorgen en hen basiskennis leren zoals getallen, voorwerpen, kleuren, letters en taal - dit wordt veelal gedaan door spelletjes te spelen. New Horizon gelooft dat dit de meest effectieve en leukste manier is om aan deze groep les te geven. De kleuterschool heeft vier klaslokalen, twee speelkamers en een kantoor die gebouwd zijn rond een overdekte aula en eetzaal. School begint om 8.00 uur met een ochtendgebed. Daarna volgen de lessen, spelletjes doen en vrij spelen in de ochtend. Na de lunch van 13.00 uur doen de kinderen een dutje voordat ze om 16.00 uur teruggaan naar het Kinderhuis of de dorpen.

Gezocht voor New Horizon

NACMU is afhankelijk van giften. De goederen hieronder zijn nodig voor de zorg voor de kinderen. Neem contact met ons op als u kunt helpen.

Voortgezet onderwijs: Gereedschap voor hout- en metaalbewerking, loodgieter, elektricien en onderhoud aan auto's.

Basisschool: Engelse boeken voor kinderen en tieners (voor bibliotheek). Knutselstukken voor creatieve werkjes buiten de normale lessen om.

Kleuterschool: We zoeken stevig speelgoed dat tegen een stootje kan, zandbak-speelgoed en verkleedspullen.

Andere wereld



Welkom thuis

De dorpskinderen komen uit een heel andere wereld. De meesten wonen in een simpel huisje gemaakt van baksteen of modder met één kamer. Het dak is van gras of golfplaat. De huizen hebben geen elektriciteit, stromend water, toiletten of ramen. Sommige hebben zelfs geen deur. Slapen doet men op maten op de grond. De dorpingen zijn bijna heel de dag buiten, werken op hun land, halen water en sprokkelen hout uit het bos. Ze drinken, koken en wassen met water van dichtbijgelegen beekjes. Ze eten slechts één maaltijd per dag die wordt gemaakt van groenten uit eigen tuin. Het toilet is een gat in de grond. Het merendeel van de dorpingen heeft slechts twee setjes kleding, terwijl de meeste baby's helemaal geen kleding aan hebben. Het is schokkend om te zien dat mensen en zeker kinderen zo leven.



Emmanuel gaat graag naar school

Isaac en Karen zijn trots op hun uniform!



Juliet Nakimuli



Juliet Nakimuli is vijf jaar oud en zit in de topklas van de kleuterschool. Ze is mooi, vrolijk en een heel sociaal meisje. Zij woont met haar ouders, vier broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes in een klein huisje in het dorp Nsambwe - 30 minuten lopen van Noah's Ark. Haar vader is herder bij een kleine boerderij en haar moeder bakt donuts voor extra inkomen. Feitelijk leven zij in armoede, omdat er niet voldoende geld verdiend wordt om deze grote familie te onderhouden. Dankzij Noah's Ark en haar Canadese sponsor kan Juliet nu naar school. Zij is gelukkig en leert vol enthousiasme.

Moeilijke keus

De dorpskinderen van New Horizon komen uit de armste gezinnen uit de dorpen rond Noah's Ark. Deze gezinnen hebben het geld niet om hun kinderen naar school te sturen. Ieder jaar wordt er een groep jongens en meisjes geselecteerd die naar New Horizon mogen komen. De meesten zijn kleuters die starten op de kleuterschool. Anderen zijn ouder en vullen de plaatsen op van de kinderen die middenin het schooljaar zijn gestopt, omdat zij moesten gaan werken of omdat hun families verhuisden.

De dorpskinderen worden geselecteerd door een speciaal comité van zes dorpen in de buurt. Sarah, de sociaalwerker van NACMU, interviewt

de families voordat door haar en de algemene manager een uiteindelijke selectie wordt gemaakt. Omdat er beperkt plaats is en een gebrek aan sponsors, kiest Noah's Ark meestal



Eerste schooldag voor de paar gelukkigen

één kind per familie (hoewel soms uitzonderingen worden gemaakt). De dorpskinderen bij New Horizon zijn enthousiaste leerlingen en zijn zeer dankbaar dat zij naar school kunnen. Het enige wat zij nog nodig hebben zijn sponsors. Als u wilt helpen, neem alstublieft contact op met NACMU.



Abraham en zijn klasgenoten wachten op de lunch

Kleuterschool integratie

De kinderen van het Kinderhuis en de dorpen ontmoeten elkaar voor het eerst op de kleuterschool. In het begin is communiceren een uitdaging, omdat de dorpskinderen geen Engels spreken en de kinderen van het Kinderhuis geen Luganda (de lokale taal) verstaan. Tijdens het eerste semester worden de lessen in het Engels gegeven en vertaald in Luganda. Maar de kinderen leren de taal van elkaar voornamelijk tijdens het spelen. Tegen het einde van het eerste jaar zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan. De dorpskinderen spreken Engels en de kin-

deren van het Kinderhuis verstaan Luganda. Beide talen zijn essentieel voor de verdere opleiding, ontwikkeling en wederzijdse integratie van de kinderen.



Van niemand tot iemand.

Met een klein bedrag kunt u een groot verschil maken in het leven van deze Oegandese kinderen. Helpt u alstublieft door een dorpskind te sponsoren voor €12,50 per maand.

Basisschool



De basisschool heeft 224 leerlingen verdeeld in zeven klassen (P1 tot P7). De kinderen zijn tussen de 6 en 13 jaar oud. Het schoolgebouw heeft een L-vorm met 7 klaslokalen, een schoolbibliotheek, een computerlokaal en een kantoor. De vakken die worden gegeven zijn Engels, wiskunde, wetenschappelijke vakken (met biologie, scheikunde en natuurkunde), sociale vakken (met aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen), godsdienst, handvaardigheid en muziek & toneel. De basisschool staat onder leiding van het schoolhoofd en tien leraren die verantwoordelijk zijn voor lesgeven, discipline bijbrengen en buitenschoolse activiteiten. Het schooljaar is opgedeeld in trimesters. School begint om 8.00 uur met een gebed. De lessen duren elk 40 minuten en de schooldag duurt tot 15.00 uur. Er is een lunch en in de ochtend een theepauze. De dag wordt afgesloten met buitenschoolse activiteiten (zoals sport, spelletjes en clubjes) en een middagbijeenkomst om 16.00 uur. Aan het eind van ieder trimester worden examens afgelegd en rapporten opgemaakt om de studievoortgang te bewaken.

Top scores!

PLE's (Primary Leaving Examinations) werden in november 2011 voor het eerst op de basisschool afgelegd. Alle kinderen uit P7 (de hoogste klas) slaagden en gingen zo over naar de middelbare school en het middelbare beroepsonderwijs. In Oeganda liggen de punten bij een examen tussen de 1 en 9 waarbij

1 het hoogste is. Alle 26 jongens en meisjes haalden fantastische punten: 2x 1, 19x 2, 3x 3, en 2x 4. Deze punten waren vergelijkbaar met de beste particuliere scholen in Oeganda en het was een morele stimulans voor de school. Piet en Pita waren extreem trots en gaven een diner om het te vieren. Uitstekend gedaan P7 en dank u wel sponsors!



Matovu wordt blij van school

Super leuk om te lezen!

Lezen is geen alledaags of populair tijdverdrijf in Oeganda. Boeken zijn duur en op school leren kinderen lezen en schrijven door woorden te onthouden en ze van het schoolbord over te schrijven. Dus als zij een woord niet herkennen, dan kunnen ze het niet lezen of opschrijven. Marilyn Dingle, zendeling bij Noah's Ark, was geschokt door het aantal leerlingen dat niet fatsoenlijk kon lezen of schrijven; daarom is zij in 2011 een schoolbibliotheek gestart. Zij introduceerde daar 'jolly phonics' - een techniek die leerlingen leert om klanken te herkennen en te mengen om zo te kunnen lezen en schrijven.

Twee bezoekers uit Nederland hebben de meer dan 1500 gedoneerde kinderboeken gesorteerd en op boekenplanken geplaatst.

Iedere klas gaat 2x per week naar de bibliotheek waar een verhaal wordt voorgelezen. Ook worden er dan 20 boeken uitgezocht welke die week in de klas worden gelezen. Het 'jolly phonics' leesprogramma werd vol enthousiasme overgenomen door Ineke,

een lerares uit Nederland, en Reny Nauta, een zendeling bij Noah' Ark. Zij hebben geld ingezameld om lesmateriaal aan te schaffen en de leraren de nieuwe techniek aan te leren. De lees- en schrijfvaardigheid van de kinderen is drastisch verbeterd en zij beginnen te beseffen hoe leuk het is om te lezen. Zij lezen nu om te leren in plaats van dat zij leren om te lezen.



Reny met de kinderen in de bibliotheek

Alex Ssali



Alex Ssali zit in P3 en hij is 11 jaar oud. Hij is een erg vriendelijk jongetje dat altijd een glimlach op zijn gezicht heeft, ondanks zijn trieste verleden en zijn huidige problemen. Alex heeft ernstige gehoor- en spraakstoornissen. Zijn ouders zijn aan AIDS overleden. Alex woont met zijn grootouders in Nkooki, ongeveer 75 minuten lopen van Noah's Ark. Zijn grootouders zijn te oud om te werken, maar zij kunnen leven van het eten dat zij in hun moestuin verbouwen. Voor overige levensbehoeften en een opleiding voor Alex zijn helaas geen middelen.

New Horizon



Driewerf hoera voor onze sponsors!

De New Horizon School is in 2007 opgericht om kinderen van het Kinderhuis en de kinderen uit de omliggende dorpen een opleiding te kunnen geven. Piet en Pita wilden ook de lokale gemeenschap hierbij betrekken, zodat de kinderen met elkaar konden integreren. De school heet New Horizon en haar motto is 'van niemand tot iemand'. Hiervoor is gekozen omdat in de Oegandese samenleving arme kinderen of weeskinderen 'niemand' zijn. Meer dan 350 jongens en meisjes in de leeftijd van 3 tot 16 jaar zitten op het kleuter-, basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Een derde van de kinderen komt uit het Kinderhuis, de rest komt uit de dorpen. De kinderen uit de dorpen hebben sponsors nodig die kunnen helpen met de studiekosten. Kunt u helpen?

De lange wandeling naar school



Hey ho, hey ho, we zijn op weg naar school!

Sommige kinderen wonen ver van school en vertrekken al om 5.30 uur om naar school te lopen. De kinderen mogen niet alleen lopen, dus lopen ze samen met andere kinderen uit hun dorp. Iedere morgen lopen groepjes jongens en meisjes gekleed in verschillende uniformpjes langs de wegen naar hun eigen school. De lange wandelingen vroeg in de ochtend zijn met name vermoeiend voor de kleinere kindjes. Zij doen dan ook een middagdutje op school. De reis terug naar huis om 16.00 uur duurt zelfs langer, omdat de kinderen makkelijk afgeleid raken. Ze voetballen, drinken water bij een vriendje thuis, kletsen of kijken naar alles wat hun aandacht trekt.

De uniformen voor de basisschool



Caroline

Waswa

GEZOCHT: Sponsors voor schoolkinderen



NSANVU Village : Mijn naam is John Musisi, ik zit in P4 en ben 12 jaar. Ik zoek een sponsor zodat ik naar school kan blijven gaan. Mijn vader is overleden aan kanker, nu moet mijn moeder alleen voor ons zorgen.



NSAMBWE Village: Hoi! Ik ben Peninah. Ik heb 7 broers en zussen, een daar van is doof en stom. Ik zit in P5. Mijn favoriete vak is wiskunde. Sponsor mij alstublieft!



NKOOKI Village: Ik wil een technicus worden. Mijn vader verliet mij (Joseph Mwanje), mijn moeder en mijn vier broers en zussen. Ik zoek een sponsor! Ik zit in p5 en ben 15.



NSAMBWE Village: Mijn ouders zijn overleden aan AIDS, nu zorgt mijn 80 jaar oude oma voor mij. Ik zit in P2 en ben 9 jaar oud. Mijn naam is Nantaba Stella. Ik zoek een sponsor!

School voor voortgezet- en beroepsonderwijs

In februari 2012 is de New Horizon school voor voortgezet- en beroepsonderwijs (NHSV) geopend voor de vervolgopleiding van de kinderen die vorig jaar de basisschool hebben afgerond. Piet en Pita besloten een school op te richten die het nationale voortgezet onderwijs (O niveau en A niveau) combineert met een beroepsopleiding, omdat Oegandese schoolkinderen afstuderen zonder de praktische vaardigheden om te werken in een zich ontwikkelende economie.

Momenteel zijn er 120 leerlingen in het eerste en tweede jaar (S1 en S2), deels intern wonend. Ze komen uit het Kinderhuis en omliggende dorpen. Elke ochtend krijgen de leerlingen in de klas vakken uit het voortgezet onderwijs (zoals Engels, wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde) en in de middag worden op de boerderij of in de werkplaatsen beroepsgerichte vakken (zoals landbouw, timmeren, werktuigkunde, metselen en ondernemerschap) gegeven.

Gedurende de eerste vier jaar (S1-S4) zullen de leerlingen een breed scala aan vakken op O niveau en beroepsgerichte vakken volgen. Daarna kunnen ze verder gaan met een combinatie van vakken op A niveau en een beroepsopleiding, of specialiseren in één van de twee.

Werkgevers, geen werknemers

De combinatie van voortgezet- en beroepsonderwijs is uniek in Oeganda en bedoeld om de leerlingen betere kwalificaties mee te geven om werk te vinden, een eigen bedrijf te starten of verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. De beroepsvakken bevatten landbouw, metselen en bouw, voertuigonderhoud, hout- en metaalbewerking, elektrotechniek en kleermakerij. Nieuwe richtingen zullen geïntroduceerd worden als de school groeit. De meeste leerlingen hebben al een favoriet vak en houden van de dagelijkse afwisseling tussen theorie in het klaslokaal en praktijk buiten de school.



Theorielessen



Metselen



Voertuigonderhoud



Landbouw



Metaalbewerking



Kleermaken

Eva Alikiriza

Eva Alikiriza zit in S1 en is nu 16 jaar oud. Ze kwam in januari 1997 bij New Horizon en woont in het dorp Nkooki met haar vier broers, twee zussen, moeder en grootmoeder. Haar ouders scheidden toen ze jong was en haar moeder werkt als boerin om een inkomen te verdienen. Haar vader komt af en toe op bezoek, maar draagt niet veel bij aan zijn familie. Eva is een beleefd, vriendelijk en intelligent meisje. Ze behaalde goede cijfers bij haar PLE examens vorig jaar en wil graag verpleegkundige, ingenieur of bisschop worden als ze klaar is met school. Eva is erg dankbaar voor haar opleiding en de financiële steun van haar Nederlandse sponsors



Boeren van de toekomst



Bezig met de basisvaardigheden

Oeganda is gezegend met een perfect klimaat en veel land, maar de landbouw is er nog steeds kleinschalig, omdat de meeste Oegandese kleine boeren zijn die niet over de benodigde landbouwvaardigheden of middelen voor investeringen beschikken. Noah's Ark gelooft in de toekomst van grootschalige commerciële landbouw. Op de NHSV is landbouw daarom het belangrijkste beroepsgerichte vak. De middelbare scholieren leren landbouwtheorie in de klas en krijgen praktijklessen op de boerderij: dieren voederen en melken, stallen schoonmaken en groenten verbouwen. Naarmate de studenten vorderen leren ze ook werken met machines, het toedienen van geneesmiddelen en de commerciële aspecten van landbouw, zodat zij later zelfstandig een boerderij kunnen onderhouden.



Geneesmiddelen toedienen

Wist u dat...

- ▶ meer dan 70% van de bevolking afhankelijk is van landbouw voor eigen gebruik om te overleven.
- ▶ veel leerlingen uit de dorpen nog steeds sponsors nodig hebben
- ▶ 60% van de Oegandese bevolking jonger is dan 16 jaar.
- ▶ 1% van de Oegandese kinderen naar de basisschool gaat, 20% naar de middelbare school en 3% naar de universiteit.

Uniform voor theorie (links) en uniform voor praktijk (rechts)

Historisch moment voor Oeganda



De verwachtingen zijn hoog op de eerste dag van school

Vervolgd van voorpagina - De feestelijkheden vonden plaats onder grote tenten voor het pas geschilderde gebouw. De ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van twee Canadese kerken (Springbank Church en Promotory Church) die de bouw mogelijk hebben gemaakt. De staatssecretaris van onderwijs was de eregast. Naar Oegandese traditie werden er liederen gezongen en hielden Piet en de Canadese bezoekers een speech alvorens de staatssecretaris het lint doorknipte en de school officieel opende.



Family Clinic



In september 2009 is The Noah's Ark Family Clinic (NAFC) opgericht. In deze kliniek worden zowel de (school)kinderen en medewerkers van Noah's Ark als ook patiënten uit de lokale gemeenschap behandeld voor algemene ziekten en kleine verwondingen. De meesten patiënten die er worden behandeld zijn moeders en kinderen, waardoor een groot



deel van de medewerkers vrouw is. De medische staf bestaat uit een supervisor, dokter, receptioniste, twee verpleegsters, een laborant en twee verloskundigen. De kliniek heeft een laboratorium, apotheek, een verloskamer en drie slaapzalen. Noah's Ark heeft ook een ambulance voor noodgevallen. De kliniek is van maandag tot zondag geopend (8.00 tot 20.00 uur) en 24 uur per dag voor de opgenomen patiënten.

Leven met HIV



HIV test in het laboratorium

HIV / AIDS is een serieus probleem in Oeganda. Volgens officiële cijfers zijn 1.2 miljoen Oegandesen HIV positief en groeit de besmetting met 6,5% per jaar. Veel patiënten bij de Family Clinic zijn HIV positief en doordat hun immuunsysteem verzwakt is zijn ze extra vatbaar voor ziektes als malaria, tuberculose, longontsteking en verkoudheid. Om verdere verspreiding van HIV te voorkomen en de al besmette patiënten te verzorgen beschikt de kliniek over een aantal programma's en behandelingen. De medewerkers trekken de dorpen in om voorlichting te geven over HIV/AIDS en hoe besmetting voorkomen kan worden: onthouding, trouw zijn aan één partner, het gebruiken van een condoom en het vermijden van bloedcontact. Ook test de kliniek patiënten gratis op HIV. Tijdens de bevalling krijgen HIV positieve moeders medicatie toegediend om de kans te verkleinen dat het virus ook haar baby infecteert.



HIV test



HIV voorlichting in het dorp

Statistieken 2011

- ▶ Er werden 3959 patiënten behandeld (329 per maand)
- ▶ Er werden 173 gezonde baby's geboren (15 per maand)
- ▶ 41% van de patiënten kwamen uit de dorpen, 22% waren medewerkers, 21% waren kinderen van het Kinderhuis en 16% waren dorpskinderen van New Horizon.
- ▶ Malaria was de meest voorkomende ziekte



Piet en het medische team

Vechten tegen ondervoeding

De meeste dorpingen die rond Noah's Ark wonen zijn boeren die hun eigen eten verbouwen. Te veel of te weinig regen heeft grote invloed op de voedselvoorraden. Als gevolg hiervan lijdt een groot deel van de kinderen die bij de Family Clinic komen aan ondervoeding. Zij eten te veel hetzelfde voedsel zonder variatie of eten niet voldoende. Ondervoeding bij kinderen komt ook veel voor doordat moeders geen borstvoeding kunnen geven. Omdat ondervoeding zo veel voorkomt en zeer ernstig is (de eerste zes jaar van een kinderleven zijn kritiek voor de fysieke en mentale ontwikkeling), ontwikkelt de Family Clinic samen met Mulago Ziekenhuis in Kampala een programma om ondervoeding bij kinderen aan te pakken. Moeders wordt geleerd hoe zij ondervoeding kunnen voorkomen, kinderen krijgen aanvullende voeding. Er wordt ook een programma ontwikkeld dat geiten aan moeders uitleent die geen borstvoeding kunnen geven. Geitenmelk is voor jonge kinderen makkelijker om te verteren dan koemelk.



Een ondervoede baby

Meer schoon water

Te veel mensen in de dorpen rond Noah's Ark lijden aan diarree, dysenterie en tyfus als gevolg van verontreinigd water en slechte sanitaire voorzieningen. Daarom werd in mei 2009 het 'Clean Water Concept' gestart door Noah's Ark en GAIN USA om water, hygiëne en sanitaire voorzieningen in de omliggende dorpen te verbeteren. Meer dan 4000 dorpingen leerden over het belang van schoon water en sanitaire voorzieningen. Er werden 332 waterfilters uitgedeeld aan scholen, kerken en huishoudens. In april 2010 hebben Noah's Ark en de Nederlandse organisatie 'Wilde Ganzen' betonnen behuizingen gebouwd en vernieuwd om de waterbronnen in de dorpen te beschermen en het water schoon te houden. Zij houden water vast tijdens het droge seizoen als het grondwaterpeil daalt.



Vervuild water uit een beekje



Schoon water uit een bron

De nieuwe afdelingen

De uitbreiding van de Family Clinic werd in september 2011 door de koning van Buganda geopend. Het nieuwe gebouw bestaat uit zes zalen, drie ervan worden nu gebruikt als slaapzalen voor zieke of zwangere patiënten. De andere zalen zijn een tandartsunit, voedingsunit en een operatiekamer voor kleine ingrepen. De kliniek is nu 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel.

Mondje open!



Heb je goed gepoetst?

Elke oktober komen twaalf tandartsen van de Nederlandse organisatie Help Uganda (HUG) twee weken naar Oeganda om vrijwillig hun diensten aan te bieden. Dit jaar waren zij drie dagen in de Family Clinic om de gebitten van de kinderen, dorpingen en medewerkers te controleren, reinigen en herstellen. Hoewel de kinderen de tandartsen niet de leukste bezoekers vinden wordt hun werk erg gewaardeerd.

Elk leven telt



Blijde moeder, gezonde tweeling

In oktober werd de eerste tweeling geboren in de Family Clinic. Babirye en Nakato waren helemaal gezond. Hun moeder deed mee aan het Moeder en Kind Gezondheidsprogramma dat gestart is om moeder- en babysterfte in de dorpen terug te dringen. Veel Oegandese moeders sterven bij de bevalling als gevolg van ziekte, ondervoeding of complicaties. Het programma omvat een scala aan prenatale, geboorte- en postnatale behandelingen. NAMCU heeft nog extra middelen nodig om met dit programma door te gaan.



Ontmoet de maatschappelijk werker

Sarah Wasonga werkt als full-time maatschappelijk werker bij NACMU. Haar diensten zijn van onschatbare waarde. Als er een nieuw kindje naar Noah's



Sarah aan het werk in het dorp

Ark wordt gebracht werkt Sarah samen met de politie en de kinderbescherming in het onderzoek naar de familie van het kind in de hoop om hen te herenigen. Als de familie niet gevonden kan worden, dan verzorgt Sarah de benodigde documenten zodat Noah's Ark de wettelijke voogd wordt. Een ander deel van haar werk bestaat uit het selecteren van kinderen uit de dorpen wiens ouders geen middelen hebben om het schoolgeld te betalen. Sarah bezoekt ook dorpskinderen die stiekem wegblijven van school of bij wie er signalen zijn van mishandeling of verwaarlozing. Sarah houdt ervan om een relatie met de kinderen op te bouwen en hun problemen op te lossen. Aan de andere kant vindt zij het verschrikkelijk om zo veel leed te zien, en het selecteren van kinderen voor school vindt zij moeilijk, omdat er maar beperkt plaats is. Als het aan Sarah lag, zou iedereen naar school moeten kunnen en zou er geen enkel kind worden verwaarloosd.

NACMU veilig en wel



Uncle Frank (met stropdas) en zijn team bewaken het fort

Er zijn bewakers en een stevige muur nodig om diefstal te voorkomen en de veiligheid van de kinderen bij Noah's Ark te garanderen. De tien bewakers staan onder leiding van Uncle Frank en werken in dag- en nachtdiensten. Drie bewakers staan altijd bij de toegangspoort om bezoekers, patiënten, dorpskinderen en medewerkers te controleren en aan te melden als zij het terrein opgaan of weer vertrekken. De andere bewakers patrouilleren op het terrein en zijn altijd alert op dieven, brand en kleine stoute kinderen!

Doorgeslagen stoppen

Elektriciteit is hoogst onbetrouwbaar in Oeganda. De landelijke leverancier levert slechts 60% van de tijd elektriciteit, doordat de vraag hoger is dan het aanbod. Als de stroom het doet, is het niet stabiel en blaast het zekeringskasten en elektrische apparatuur op. Gelukkig heeft Noah's Ark een generator - die aangezet wordt als de stroom wegvault (ondanks dat het veel brandstof kost om deze te laten draaien) - en Uncle Isaac, de elektricien van NACMU. Hij doet zijn best om de stroom aan de gang te houden en de kapotte zekeringskasten en apparaten te repareren.



Welke rode draad?

Wist u dat...

- ▶ De wasserette 3 kg waspoeder per dag gebruikt om alle kinderkleding te wassen
- ▶ De 16 koeien op de boerderij een kruising zijn van een Fries en een Afrikaans koeienras
- ▶ De medewerkers uit 20 verschillende stammen komen
- ▶ NACMU zijn eigen waterbron en heeft voor de watervoorziening
- ▶ Het afval van NACMU gescheiden en gerecycled wordt

MEDEWERKERS

Noah's Ark zou niet kunnen functioneren zonder haar medewerkers. Het is voor Piet en Pita onmogelijk om helemaal alleen voor 140 kwetsbare kinderen te zorgen,

om aan 350 schoolkinderen les te geven en om 400 patiënten per maand te behandelen. Sam Nsereko, de algemene manager, heeft de leiding over 140 Oegandese mannen en vrouwen die gezamenlijk het team van medewerkers vormen. Er zijn verzorgers nodig om voor de kinderen te zorgen; boeren en koks om het voedsel te produceren en te bereiden; wasserette medewerkers en schoonmakers om de kleding te wassen en alles schoon te houden; leraren om de kinderen les te geven; medisch personeel om behandelingen te doen in de kliniek; onderhoudsmedewerkers om het terrein, gebouwen, en meubilair te onderhouden en gereedschappen te repareren; chauffeurs om mensen en voorraden te vervoeren; bewakers om het terrein te bewaken; en administratieve medewerkers om al deze activiteiten te regelen en te controleren. Een aantal medewerkers van NACMU woont op het terrein, anderen wonen in Mukono en de omliggende dorpen.

Medewerkers per afdeling



66% vrouwen, 34% mannen

Het klokje rond dweilen

De schoonmakers hebben de haast onmogelijke taak om het Kinderhuis, de New Horizon scholen en de Family Clinic brandschoon te houden. De elf hard werkende dames dragen donker blauwe schorten en werken zeven dagen



Aunti Connie achtervolgt Jefta

in de week van 6.30 tot 18.00 onder leiding van auntie Connie, de schoonmaak supervisor. Omdat er met kinderen gewerkt wordt, moet alles grondig worden schoongemaakt - vloeren, badkamers, toiletten, ramen, deuren, tafels, stoelen en zelfs de muren. Het is een uitdagende taak en het werk is eigenlijk nooit af. Iedere week gaat er een grote fles allesreiniger op en iedere dag worden 12 rollen toilet papier gebruikt! De lastigste dagen zijn de dagen waarop het regent en de kinderen sporen van modder door het huis achterlaten. Naast het schoonmaken, helpen deze fantastische dames ook met het verzorgen van de kinderen. Ze zitten bij de kinderen aan tafel, maken hun snotneuzen schoon en knuffelen ze. Aunti Connie is een strenge, maar vriendelijke dame. Zij houdt van alle kinderen, vooral van Mariska, Jefta en Vivienne.



De boerderij

De NACMU boerderij is in 2006 gesticht om voedsel te verbouwen voor de kinderen en hen deze belangrijke vaardigheden aan te leren. De boerderij bestaat uit twee delen en er werken tien boeren. In de vallei, naast de



Tomaten planten in de kas

middelbare school, worden op een stuk grond van tien hectare gewassen verbouwd zoals maïs, bonen, uien, tomaten, kool en wortelen. In acht visvijvers wordt zoetwatervis zoals tilapia en meerval gekweekt. In het andere gedeelte liggen op vijf

hectare grond een koeienschuur, een varkensstal en een grasweide. Er worden kippen, 16 koeien en 27 varkens gehouden voor het vlees en de melk. Op de heuvel ligt nog een grote mangoplantage met 250 bomen. Het voedsel dat verbouwd wordt, wordt opgegeten door de kinderen van het Kinderhuis en New Horizon. In de toekomst wil Piet graag dat de boerderij wordt gerund door leerlingen van de middelbare school en dat ook voedsel voor de plaatselijke en landelijke markt wordt geproduceerd.



Boer Piet op de trekker



Noah's Ark wordt elk jaar bezocht door meer dan 500 mensen van over de hele wereld. Ze vallen in drie categorieën: bezoekers, vrijwilligers en groepen. Bezoekers zijn individuen of groepen die kort naar Noah's Ark komen om hun sponsorkind te ontmoeten, mee te bouwen aan een gebouw of om Piet en Pita even te ontmoeten of om even rond te kijken. Bezoekers blijven soms een paar uur en soms een paar dagen. Vrijwilligers komen voor drie maanden naar Noah's Ark

om te werken aan een specifieke taak en moeten daarvoor over de juiste vaardigheden beschikken. Ook ontvangt Noah's Ark een tiental teams per jaar. Teams blijven meestal drie weken en komen via een kerk of met georganiseerde reis uit Europa of Noord-Amerika. Bezoekers zijn altijd welkom, zolang er genoeg plaats is. Als u Noah's Ark wilt bezoeken, neemt u dan eens contact met ons op via e-mail of telefoon.

Flexibele en hard werkende vrijwilligers



Juf Ineke loopt met de kleuterschoolkinderen door het dorp

Flexibele en hard werkende vrijwilligers zijn altijd welkom bij Noah's Ark. Piet en Pita willen mensen de kans geven om zendingen en ontwikkelingswerk in Centraal Afrika te ervaren en waarderen de hulp en vaardigheden van de vrijwilligers erg.

Vrijwilligers blijven voor drie maanden om aan een specifieke

taak te werken in het Kinderhuis of een andere afdeling van NACMU in de perioden februari – april, mei – juli, augustus – oktober of november – januari. Vrijwilligers moeten minimaal 25 jaar oud zijn, een positief Christelijke houding hebben, goed Engels spreken en zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiële support. Vrijwilligers



Bankier Priscilla helpt in de keuken



Dokter Elisabeth en Danny



Ilse zorgt voor alle kleuters

Ik heet geen Muzungu!

In Oeganda worden blanken 'Muzungu' (witte man) genoemd. Er zijn niet veel blanken in Oeganda en in sommige delen zijn ze zo zeldzaam dat mensen uit hun huis komen of de straat over steken om naar een langslappende Muzungu te kijken. Een Muzungu kan niet door een dorpje lopen zonder "Hello Muzungu! How are you?" (Hallo Muzungu, hoe gaat het?) te horen. Het enige juiste antwoord is "I'm fine" (Goed!). Vooral kinderen zijn erg blij als de Muzungu even terug zwaait of antwoordt op hun groet. Volgens de Oegandesen zijn alle Bazungu (meervoud van Muzungu) erg rijk, komen altijd te vroeg (ze bedoelen op tijd), ruiken vreemd, lopen snel en hebben haar op rare plekken (armen en benen). Waar je ook vandaan komt en wat je naam ook is, in Oeganda heet je Muzungu.



Paulie en Seth

kunnen reageren op één van de vrijwilligersvacatures als ze beschikken over de juiste kwalificaties.

Het werk geeft heel veel terug maar kent ook uitdagingen. Oeganda is erg anders dan Europa of Noord-Amerika: geen TV, ander eten en de hechte kring van familie en vrienden is duizenden kilometers weg. Vrijwilligers die ten volle genieten van hun verblijf zijn over het algemeen zelfstandige en proactieve mensen met veel werk- en reiservaring. De bereidheid om hard te werken, flexibiliteit en een positieve houding zijn daarbij vereist. Sommige vrijwilligers hebben erg veel betekend voor Noah's Ark door nieuwe lesmethoden of landbouwtechnieken te introduceren of door levens te redden in de kliniek.

Alle vrijwilligers verlaten Noah's Ark met een nieuwe kijk op het leven en wat liefde écht is – belangeloos geven aan hen in nood.

Speak English?

Het is even wennen aan het Oegandese Engels. Hieronder enkele grappige voorbeelden:

Auntie / Uncle – In Oeganda is het een teken van respect om volwassenen die geen familie zijn aan te spreken met oom, tante, mama of papa. Bezoekers en medewerkers worden dus oom en tante genoemd en Piet en Pita papa en mama.

How are you? – De standaard groet in Oeganda. Er is maar één juist antwoord: "I'm fine", zelfs als je naar de dokter moet.

You are lost! – Er wordt bedoeld: waar ben je geweest?

Well done! – Oegandesen zeggen "Well done" tegen iedereen die ze zien werken, het maakt niet uit wat ze doen of hoe goed het gebeurt.

I'm sorry! – De meeste Oegandesen verontschuldigen zich als je je teen stoot. Ze bedoelen eigenlijk "het spijt me voor je".

Vrijwilligersvacatures

Kijk voor alle vacatures op www.nacmu.org onder 'Vrijwilligers'.

Docenten gezocht!

Wij zijn op zoek naar ervaren docenten voor onze scholen om onze docenten te motiveren en hen te helpen met het voorbereiden van lessen en om hen nieuwe lestechnieken aan te leren.

Instellingskok M/V

Geef leiding aan de keuken van het Kinderhuis. Breng de medewerkers nieuwe vaardigheden bij en verzorg gevarieerde maaltijden voor de kinderen in het Kinderhuis en de scholen.

KLUSJESMAN / VROUW

Twee rechter handen? Kunt u ons helpen met het repareren van speelgoed en meubels, onderhoud aan gebouwen en onderhoud aan water en electra? Neem contact op!

PR- en communicatie-expert

Om onze PR-activiteiten in Oeganda en de sponsorlanden (Nederland, Duitsland, USA en Canada) te verbreden zoeken wij iemand met kennis en ervaring in de PR en het contact onderhouden met sponsors.

Bent u een agrariër?

Wij zoeken een agrariër die ons kan helpen op onze boerderij. Er zijn veel dingen te verbeteren.

ICT-expert in Oeganda?

Bent u een ICT-expert die ons kan helpen met onze ICT voorzieningen? U kunt ook ICT-lessen geven aan onze kinderen en docenten.

Het zit in onze natuur



Noah's Ark bevindt zich in een jungle. Het bos wordt alleen gekapt waar nodig dus, mensen vormen maar een klein deel van de inwoners op het terrein - het merendeel wordt gevormd door planten, insecten, reptielen, vogels en zoogdieren. De originele vegetatie (zoals bananenbomen) staan overal. Insecten, van kleine mieren tot kleurrijke vlinders, zijn de grootste groep bewoners. De safarimieren, die in lange rijen met miljoenen tegelijk over de grond reizen, zijn erg indrukwekkend om te zien (maar pas op, ze bijten!). Hagedissen en gekko's komen in groten getale voor en eten de insecten in en om het huis op. Slangen zijn zeldzamer maar verstoppen zich overal. Er zijn enkele prachtige vogels te bewonderen zoals neushoornvogels, toerako's, kroonkraanvogels en gele wevers. Diverse soorten apen (vervetapen, roodstaartapen en de mantelmangabey) zwieren door de bomen en rennen over de daken. Sommigen spelen zelfs op de schommels in de speeltuin! Het meest exotische dier is de pangolin, een gepantserde miereneter die 's nachts luid schreeuwt. Voor een safari hoef je de poort van Noah's Ark niet uit!



Vervetaap



Bananen



Pangolin



Hagedis

Een wonder!



Bij Noah's Ark gebeuren er dankzij God en de vele gebeden van over de hele wereld echte wonderen! Van alle wonderen die er afgelopen jaar gebeurd zijn, mag deze niet ongenoemd blijven: Pita's wonderlijke herstel in Zuid-Afrika. In november 2011 vlogen Piet en Pita voor een doktersbezoek naar Johannesburg. Het echtpaar werd vanaf het vliegveld gevolgd naar hun hotel door een bende dieven en wreed beroofd. Tijdens het gevecht werd Pita in haar hoofd geschoten. Ze verloor 5 liter bloed en moest vechten voor haar leven. Piet en Pita's zoon kwam over uit Nederland en iedereen hield rekening met het ergste. De gebeden van de kinderen en ontelbare mensen vanuit de hele wereld werden beantwoord. Na een zware operatie herstelde Pita volledig. Het is een heus wonder en we kunnen God niet genoeg danken voor het terugbrengen van Mama uit Zuid-Afrika.

De Tienerclub

De oudste jongens en meiden van NACMU zijn inmiddels tieners – een periode van grote veranderingen voor de kinderen (en zorgen voor Piet en Pita). Om hen in deze periode te begeleiden is de 'Tienerclub' opgericht. Elke dinsdagavond komen de 18 tieners en Piet en Pita bij elkaar om te zingen, Bijbelstudie te doen en te discussiëren over onderwerpen die bij tieners leven om hen voor te bereiden op het leven als volwassenen.

Een warm welkom

Elk nieuw kind dat in het kindertehuis komt wordt welkom geheten en gezegend tijdens de kerkdienst.

Terwijl Piet en Pita het kind in hun armen houden, stellen ze het voor en vertellen ze zijn of haar verhaal. Het kind wordt gezegend door de pastor en gemeente voordat het welkom wordt geheten met het traditionele Noah's Ark lied "We welcome you with songs of praises..."



Noah's Ark is een niet kerkelijk gebonden Christelijke organisatie waar God geprezen wordt. De kinderen krijgen de christelijke waarden mee en leren over de Bijbel. Elke zondag gaan de kinderen 's morgens naar zondagschool en 's middags naar de kerk. Elke maandagochtend hebben de werknemers een weekopening. Al deze activiteiten worden geleid en georganiseerd door Warwick en Marilyn Dingle, twee voormalige leerkrachten uit Nieuw-Zeeland, die nu als zendeling bij Noah's Ark zijn. De kerkdienst op zondag wordt geleid door Pastor John, een dominee uit Mukono.



Zingen in de zondagse zon

Zondagschool

Zelfs op zondag gaan de kinderen van Noah's Ark naar school; 's morgens om 9 uur begint namelijk de zondagschool. De jongste kinderen blijven in het Kinderhuis waar ze liedjes zingen, naar Bijbelverhalen luisteren en kleuren met de aunties. Als de kinderen 6 jaar worden gaan ze een stukje verderop naar de basisschool waar uncle Warwick en auntie Marilyn de 'grote zondagschool' leiden. Iedere week is er een kind dat de liederen uitkiest die aan het begin van zondagschool gezongen worden. Ook is er elke week een

ander kind verantwoordelijk voor het gebed. Soms oefenen de kinderen een liedje voor 's middags in de kerk. Na een half uur gaan de kinderen uiteen in kleinere groepen. De oudste kinderen lezen delen uit de Bijbel en discussiëren hierover, terwijl de jongere kinderen een creatieve verwerking van een Bijbelverhaal maken, zoals een kleurplaat of tekening. Na de zondagschool wandelen de kinderen vol trots terug naar het kindertehuis om hun creaties te laten zien en te vertellen wat ze gehoord en geleerd hebben, om daarna te genieten van een welverdiende beker limonade en een biscuitje.

Kerk



Kerstkaart van vorig jaar met Caleb, Abigail & Ronald.

Pastor John

Pastor John Kabuye is NACMU's officiële dominee en is zeer geliefd bij de kinderen en medewerkers. Pastor John en zijn vrouw Joan leiden een kerk in Mukono centrum, maar elke zondagochtend helpt zijn vrouw bij de zondagschool en 's middags leidt de Pastor de kerkdienst. Zijn preken zijn streng, maar relevant. Regelmatig trakteert pastor John samen met zijn vrouw en kinderen de gemeente op prachtige meerstemmige liederen.



Pastor John

Op zoek naar paaseieren

Het paasweekeinde begint op zaterdagmorgen met 150 hard gekookte eieren die door de kinderen van de mooiste schilderijen worden voorzien. De kleuters houden meer van abstracte kunst, de oudere kinderen gaan realistisch te werk. De volgende morgen, terwijl de kinderen naar zondagschool zijn, worden de eieren verstopt in de tuin – in het gras, boven op de schommel, onder het klimrek enz. Na de zondagschool



Wie vindt dit ei als eerste?

verzamelen de kinderen zich in het kindertehuis en legt Piet de regels van het spel uit: wie de meeste eieren vindt wint! De peuters mogen eerst op zoek naar een ei. Hierna worden de andere kinderen losgelaten en begint de echte jacht naar de paaseieren. Iedereen heeft enorme lol en geen steen blijft op zijn plaats. Zelfs de honden doen mee. Aan het einde van de morgen worden alle overlevende eieren verzameld en tijdens de lunch opgegeten. Paaseieren zoeken is geen christelijke traditie, maar het is een hit onder de kinderen. De rest van het paasweekeinde bestaat uit een processie en de paasdienst op zondagmiddag.



Het belangrijkste Boek dat ze ooit zullen lezen... áls ze er een hebben.

Noah's Ark zoekt donateurs om voor alle kinderen een Bijbel te kunnen aanschaffen. Als u ons wilt helpen, neem dan contact met ons op. Zie onze contactgegevens op de achterkant van deze krant.



Maken jullie echt een verschil?

Heeft het echt wel zin wat jullie doen? Is het geen druppel op een gloeiende plaat? Er zijn zoveel kinderen in nood, je kunt ze toch niet allemaal helpen! Dit soort vragen krijgen we regelmatig. Ik krijg dan vaak het gevoel dat ik moet verdedigen wat we hier doen bij Noah's Ark.

Als je echt mijn persoonlijke mening wilt weten: JA! Ik ben er van overtuigd dat het wel degelijk zin heeft om verandering te brengen in het leven van verwaarloosde, afgedankte of letterlijk weggooiden kinderen. Om een kind dat geen hoop heeft op morgen, bij niemand liefde vindt en in de ogen van de maatschappij waardeloos is zo te mogen verzorgen en liefhebben dat het eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelt, heeft voor mij wel degelijk zin.

Als je een kind kunt leren liefde te ontvangen en door te geven dan is er hoop voor Oeganda. Zonder zorg en liefde voor elkaar is er voor dit land geen hoop voor de toekomst. Een kind wat bang en met groot wantrouwen naar de mensen kijkt door alles wat het heeft moeten meemaken, na een aantal weken of maanden te zien rondhuppelen en met een blijde lach naar je te zien opkijken maakt voor mij een wereld van verschil.

Ieder leven heeft een doel en is niet per ongeluk ontstaan, persoonlijk geloof ik dat God van deze kinderen houdt en dat Hij mij wil gebruiken om hen dat te laten zien en ervaren. Ik weet dat wij niet ieder kind in nood kunnen helpen, en dat het verdeeld over heel Oeganda maar een druppel is, maar voor die paar die op ons pad komen kunnen wij een verschil maken tussen leven of dood en is het veel meer dan een druppel. Ja, het vraagt onze inzet 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, het maakt ons moe en is vaak zwaar en frustrerend maar het is dan ook geen baan, het is ons leven en alle moeite meer dan waard.

Pita Buitendijk, mama en medeoprichter NACMU



Pita haalt Rose en Fleur op

Girl power!

Als 18 meiden vol met girl power begonnen wij enthousiast aan ons verblijf van 2½ week bij Noah's Ark. Tijdens de bouw van de 5de Family Unit kwamen wij er achter dat voor ons Nederlandse meiden het werken onder Oegandese omstandigheden niet zo makkelijk is. Maar we gaven niet op. Als de Oegandesen het kunnen, kunnen wij het ook. Man, wat kunnen ze hard werken! We hielpen ook in het Kinderhuis, we organiseerden activiteiten, speelden met de kinderen en stopten ze in bed. Natuurlijk verschoonden we ook enkele luiers. Als een van de aunties "Changing time! roept moeten er opeens 40 luiers verschoond worden. Het was even wennen aan de katoenen luiers, maar na een paar keer kregen we het strikken aardig onder de knie. Na het verschoonen krijgen de kinderen ook schone kleren, meestal het eerste kledingstuk dat binnen handbereik is. We vonden het ook erg gaaf dat we een 'Ladies Night' konden organiseren, speciaal voor de aunties. Zij werken zo hard en verdienen het om even in de watten gelegd te worden.

We hebben veel ervaringen gehad in een korte tijd. Het was erg leuk maar niet altijd makkelijk.

Door dit alles te zien realiseer je je dat we in Nederland erg boffen, en wat écht belangrijk is. Opeens vonden wij het niet meer erg dat we onder de plas zaten, alleen koud konden douchen en drie dagen achter elkaar hetzelfde

aten. Tijdens die 2½ week hier hebben we ons best gedaan om een verschil te maken in het leven van deze kinderen. Het is moeilijk om hen achter te laten want we weten dat hier nog zo veel gedaan kan worden. Gelukkig weten we dat er goed voor hen gezorgd wordt.



18 Nederlandse meiden bouwen een Family Unit

Livingstone team 1, 2012

Nooit een saai moment!

ZUCHT! Ik heb gebrek aan eentonigheid. Ik kan me voorstellen dat u wel eens last heeft van eentonigheid, sleur in je dagelijkse bezigheden. Toch heb ik een plekje gekregen in de wijngaard van mijn Hemelse Vader waar ik echt geen gebrek heb aan eentonigheid. Er is telkens weer iets nieuws waar ik tegen aan loop en waar van mij verwacht wordt om een antwoord te vinden. Een kind heeft een wondje en papa moet er een pleister op doen, een meningsverschil tussen de kinderen of volwassenen moet beslecht worden en ik mag weer voor Salomo spelen.

Het toilet spoelt niet meer door, de auto doet het niet en hoe moeten we dit bouwen? De vraagstukken en problemen zijn eindeloos en houden nooit op.

"Weet je dan altijd overal een antwoord op?" krijg ik wel eens als vraag. Nou nee, maar daar houdt niemand rekening mee, want iemand moet het antwoord geven. "Dan bid je wel heel veel om wijsheid zeker?". Ja, ik heb letterlijk en figuurlijk een gebed zonder einde op mijn lippen maar dat maakt mijn leven wel heel boeiend. Ik houd er van om anderen uit te dagen om over hun grenzen heen te stappen. "Kan niet of gaat niet" zijn dan de juiste

woorden om mij tot actie aan te zetten.

Ja, dan is het geen wonder dat je nooit rust of eentonigheid hebt zult u zeggen. Dat is waar, maar ik geloof dat mijn leven daar ook niet voor bedoeld is. Ik zie een oneindige nood in mensen die niets hebben en niets kunnen, mensen die vast zitten, gevangen zitten in de strijd om te overleven. Als mij verteld wordt dat dit nooit zal veranderen, ga ik alleen maar harder aan de slag.

Wilt u mij helpen om een verandering te brengen in heel veel levens? Zo ja, dan heb ik nog wel een paar stoute schoenen staan die u mag gebruiken. Natuurlijk past niet iedereen mijn stoute schoenen, maar dan vraag ik u om mij te helpen met uw giften en gaven zodat ik mijn stoute schoenen kan blijven dragen en het leven van velen kan blijven veranderen.

Piet Buitendijk, papa, visiedrager en medeoprichter NACMU



Piet met Geoffrey and Christy

Opinie

"Kinderen zijn de meest belangrijke personen op ons terrein. Zij zijn niet afhankelijk van ons. Wij zijn afhankelijk van hen. Zij zijn geen onderbreking van ons werk. Zij zijn het doel er van. Zij zijn geen buitenstaanders van ons werk. Zij zijn deel van het. We doen hen geen plezier door hen te dienen. Zij doen ons een plezier door ons die kans te geven."
Noah's Ark

Noah's Ark redde ook mij!

Elke dag dank ik God dat ik mama en papa heb leren kennen omdat ze mij werk gaven en een thuis voor mijn kinderen. Ik weet niet waar ik zou zijn of wat ik zou doen zonder hen. Ik kom uit Pallisa (een stad in noord-oost Oeganda) waar ik woonde met mijn man en drie kinderen: Brenda, Mable en Oscar. Tot op een ureselijke dag mijn man me verliet voor een andere vrouw en ik mijn kinderen bij hem achter moest laten om werk te zoeken in Kampala. Een vriend bracht mij in contact met Piet en Pita, die toen nog in Kampala werkten.

Vier maanden lang hielp ik in de keuken en zorgde voor de kinderen. Toen Noah's Ark in 2006 naar Mukono verhuisde bleef ik achter in Kampala, maar kort daarna zette mijn ex-man mijn kinderen het huis uit (omdat zijn nieuwe vrouw niet meer voor hen wilde zorgen). Ik verdiende toen niet genoeg geld om voor hen te zorgen, dus ging ik naar Mukono in de hoop dat mama en papa me werk zouden geven. Ze verwelkomden mij met open armen! Mama vroeg of ik wilde helpen met de kinderen in hun Family Unit en de nieuwe baby's die aankomen in het Kinderhuis. Ze zei dat ik bij Noah's Ark kon komen wonen, met mijn kinderen, en ze konden ook naar school. Ik was zo blij - al mijn problemen waren opgelost!

Ik houd van mijn werk, vooral het verzorgen van de nieuwe baby's. Ik heb heel veel geleerd en het maakt me heel blij als ze lachen en opgroeien tot vrolijke en gezonde kinderen. Ik neem niet graag vrij (tenzij ik ziek ben of naar Kampala of Pallisa moet) omdat Noah's Ark nu mijn thuis is en ik zo dankbaar ben dat ik er kan zijn voor mijn kinderen en voor hen kan zorgen.

Jessica Arikod, verzorgster bij NACMU



Jessica en baby Maurice

Lezerspagina

Als u onze gebedsbrief wilt ontvangen, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar nacmu-nederland@nacmu.org.

Beste Piet en Pita,
waarom de naam "Noah's Ark?"

In de Bijbel staat de ark van Noach voor een nieuw begin. Net als de ark redt het kinderkuis kinderen die een vreselijke start hebben gehad en doet dienst als een tijdelijke schuilplaats waar ze geliefd zijn. Ook krijgen ze waardevolle lessen mee voor een goed en waardevol leven voordat ze weer terug gaan naar de echte wereld. Daarom stapt er in ons logo ook een kind uit de ark en is ons motto "van niemand tot iemand".



Beste Piet en Pita,
wat zullen de kinderen doen wanneer ze klaar zijn met hun school?

Omdat de kinderen geen familie of netwerk hebben om hen te helpen wanneer ze klaar zijn met school, wil Piet kleine bedrijfjes opstarten en heeft een middelbare school geopend om de kinderen zo veel mogelijk kans te geven op een baan. Hij wil de kinderen banen laten creëren in plaats van ze te laten zoeken en hoopt de kinderen te inspireren in ondernemerschap en creatief denken. Op deze manier kunnen ze een succesvol leven leiden en bijdragen aan de Oegandese gemeenschap als boeren, schoenmakers, kleermakers, leraren, monteurs, dokters, enzovoort.



Beste Piet en Pita,
hoe wordt Noah's Ark gefinancierd?

NACMU is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van individuen, kerken en stichtingen van over de hele wereld. Sommigen sponsoren de kinderen, anderen bouwen of projecten. Ook krijgt NACMU financiële giften, spullen en gereedschap binnen om de dagelijkse kosten en activiteiten te dekken.



Beste Piet en Pita,
kennen de kinderen hun eigen verhaal?

Ja, alle kinderen bij Noah's Ark krijgen hun eigen verhaal en achtergrond te horen zodra ze oud genoeg zijn om dit te begrijpen. Zij zijn niet schuldig aan wat er is gebeurd en hebben allemaal een soortgelijk verhaal, dus er is niets waarvoor de kinderen zich hoeven te schamen. Wij laten zien dat ze gewild en geliefd zijn, wat er ook met hen is gebeurd in het verleden.



Beste Piet en Pita,
waarom zijn er zoveel wezen en verlaten kinderen in Oeganda?

Volgens officiële cijfers is meer dan 50% van de Oegandese bevolking jonger dan 15 jaar en zijn er meer dan 3,4 miljoen wezen. Wij weten niet hoe veel kinderen elk jaar achter gelaten worden. Het probleem is groot om dat Oegandese gezinnen erg groot zijn (een vrouw krijgt gemiddeld zeven kinderen); een groot gedeelte van de bevolking is erg arm kan zich geen anticonceptiemiddelen of voldoende voedsel voor hun kinderen veroorloven. Veel familieleden die normaal gezien kunnen helpen bij het verzorgen van wezen in de familie sterven door bijvoorbeeld malaria, AIDS of oorlog. Veel moeders sterven tijdens de bevalling door ondervoeding of slechte

Beste Piet en Pita,
kan ik een kind van Noah's Ark adopteren?

Nee. Onze missie is om te zorgen voor deze kinderen tot we ze kunnen herenigen met hun familie of ze oud genoeg zijn om op hun eigen benen te staan en hun leven in Oeganda zelfstandig voort kunnen zetten.



Beste Piet en Pita,
voor hoeveel kinderen zullen jullie gaan zorgen?

Wij hebben daar geen idee van, dat weet alleen God. We nemen tussen de 10 en 15 kinderen per jaar op. Zo lang er plaats is in het kinderkuis zullen we kinderen opnemen die weesd, weggegooid of mishandeld zijn en geen familie meer hebben die voor ze kan zorgen.

Pita's recept voor gebakken mieren

1. Vang 1 kilogram mieren
2. Haal de ingewanden uit de mieren en verwijder de vleugels en pootjes
3. Verwarm 3 lepels olie in een pan
4. Frituur beide kanten van de mieren zorgvuldig tot ze lekker knapperig zijn
5. Zout toevoegen naar smaak
6. Serveren met pindasaus en een lach

Gebakken mieren (white ants) zijn een Oegandese specialiteit. Deze mieren leven in grote mierenheuvels en hebben witte vleugels (vandaar white ants).

Volgende editie: Pita's recept voor sprinkhaansnacks



Beste Piet en Pita,
waar komen de kinderen vandaan en hoe komen ze bij jullie?

De meeste kinderen komen via de politie of kinderbescherming bij ons als ze nog een baby of peuter zijn. Sommige zijn zo jong dat de navelstreng nog niet eens afgeknipt is. De meeste van deze kinderen worden achtergelaten en gevonden op straat of in het bos, ingepakt in een deken, plastic tas of in kranten. De politie neemt contact op met Piet en Pita die de kinderen vervolgens ophalen, wanneer ze zeker weten dat er niemand anders is die voor het kind kan zorgen.

Kinderpagina

door onze gastredacteurs
Brenda & Hannah



Favoriete artiesten

- 1 Justin Bieber
- 2 Chris Brown
- 3 Jaden Smith
- 4 Usher
- 5 Iyaz

Hope is aan het dromen van Justin Bieber!



Favoriete films

- 1 Hannah Montana Forever
- 2 Pair of Kings
- 3 Jessie
- 4 A.N.T. Farm
- 5 Let it Shine

Iedereen is bijzonder!

Al onze broers en zussen op Noah's Ark hebben hun eigen persoonlijkheid – sommigen zijn stil en anderen erg ondeugend. Bijvoorbeeld:



Lois

Lois (8) is een grappenmaker die altijd zorgt voor een lach op je gezicht terwijl Jafeth (2) absoluut de beste is in de aandacht trekken van volwassenen. Hij stapt voorzichtig op een auntie af en vraagt hoe het gaat terwijl hij lief lacht en met zijn ogen knippert. Als dat niet werkt, verandert hij in een stuntman door 'te vallen' en 'te huilen' om zo toch aandacht te krijgen.



Jafeth



Doreen

Doreen (12) is misschien wel onze toekomstige actrice omdat ze verslaafd is aan films. Ze gaat zelfs naar de kliniek om daar de video's over hygiëne en gezondheid te kijken. Jeremy (9) gedraagt zich netjes en wil later dominee worden, terwijl zijn tweelingbroer Emmanuel één van de ondeugendste jongens van het huis is. Na het eten wordt Emmanuel vaak voor straf naar bed gestuurd, terwijl Jeremy nog even uit de Bijbel leest.



Emmanuel en Jeremy

Hersenkraakers

door Nakanyike Ruth (S1A)

De moeder van Hannah heeft drie kinderen. Twee heten Januari en Februari. Hoe heet het derde kind?

Hannah

Iets is van mij, maar andere mensen gebruiken het meer dan dat ik het gebruik. Wat is het?

Mijn naam



Op een dag kwam er een leraar de klas in die ons vroeg of ze onze oren even mocht lenen. De leerlingen vroegen wat zij dan moesten gebruiken om te luisteren. – Door Alikiriza Eva (S1A)

James reed op een houten fiets "Waar heb je die vandaan", vroeg ik hem. "Van de timmerman", antwoordde hij. – Door Namutebi Grace (S1A)

MOPPEN



Tops en flops

Basisschool tops:

1. Met vrienden spelen
2. Overgaan naar de volgende klas
3. Sporten en wedstrijden

Middelbare school tops:

1. Praktische vakken
2. Computerles
3. De nieuwe uniforms

Basisschool flops:

1. Wereldoriëntatie
2. Werken op de boerderij
3. De hele dag in de klas zitten

Middelbare school flops:

1. Het eten uit de kantine
2. Om 6 uur starten op de boerderij
3. Les krijgen in metselen

Kinderen aan het woord



Mijn naam is Namande Linda. Ik ben 15 jaar en ik zit in P7. We gaan bijna onze eindtoets van de basisschool maken. Mijn favoriete vakken zijn rekenen en wereldoriëntatie. Later wil ik graag muzikant worden.

Mijn naam is Nakanwagi Diana. Ik ben 13 jaar en zit dit jaar in P7. Ik vind het leuk om mooie, bij elkaar passende kleding te dragen, vooral rokken. Ik eet het liefst matooke en kip. Ik speel graag korfbal en voetbal. Wereldoriëntatie vind ik niet zo leuk om dat je dan zo goed moet nadenken en je hersenen moeten kraken.



Mijn naam is Namagembe Joweria en ik ben 15 jaar. Ik zit op de middelbare school in klas 1B. Ik vind het leuk om mijn nieuwe schooluniform aan te hebben. Ik speel graag korfbal omdat ik me dan net een aap voel.



Ik ben Ntzezimanya Samuel en ik ben 16 jaar. Ik zit op de middelbare school in klas 1A. Ik eet het liefst kip, rijst, gekookte banaan en rolex. Ik drink graag Splash of Mirinda (frisdrank). Later wil ik graag elektricien, werktuigbouwkundige of voetballer worden.



Mijn thuis



door Mayega Brian (P7)

Kunstenaar



Brian (P7) is één van de beste kunstenaars van New Horizon. Hij kan ook goed voetballen en we vinden hem erg leuk.

Showbizz

Breien voor de winter

KONINKLIJK BEZOEK

Vervolg van voorpagina - Kleine Zipporah had de eer om de kabaka een bos bloemen aan te bieden toen hij uit zijn auto stapte. Omgeven door bodyguards en journalisten lieten Piet en Pita de koning het Kinderhuis zien, waar hij even geknuffeld heeft met Jethro. Daarna liep het hele gevolg naar de kliniek waar de koning hielp met het inenten van enkele pas geboren baby's. De koning gaf alle baby's die pas in de kliniek geboren waren en hun moeders een hand. Daarna knipte de kabaka een lint door waarmee de nieuwe vleugel van de kliniek officieel geopend werd. Opnieuw bewoog de hele stoet naar beneden, bij de kleuterschool plantte de koning een boom. Daarna hield de koning audiëntie in de aula van de kleuterschool. Tot het vermaak van de koning en omstanders wierp Piet zich neer voor de koning als teken van respect. Piet was gekleed in een kanzu (traditioneel Oegandees wit gewaad). De koning hield een toespraak



Bloemen voor de koning



Welkomstcomité voor de Kabaka

waarin hij benadrukte hoe belangrijk gezondheid is voor Oegandesen. Piet bedankte de koning voor zijn bezoek met de woorden "Majesteit, we zijn vereerd met uw komst. Met uw bezoek laat u alle Oegandesen en de kinderen hier iets zien dat wij al weten: ze zijn GEEN niemanden maar iemanden!"



Mable, Deborah, Elizabeth en Naomi haasten zich voor de winter

Dit jaar werden bollen wol en breinaalden gedoneerd aan Noah's Ark. Auntie Marilyn en Pita leerden de oudste meisjes hoe ze moesten breien en het werd meteen een rage. Sjaals, mutsen, pannenlappen, noem maar op, alles wordt gebreed. Je kunt de meisjes en jongens thuis zien breien, terwijl ze naar school lopen, terwijl ze tv kijken en zelfs wanneer ze aan het eten zijn – dat laatste is nu verboden! NACMU is afhankelijk van donaties voor deze knutsel activiteiten, welke de handvaardigheid en concentratie van de kinderen bevorderen. Daarnaast hebben ze op deze wijze voldoende kledingstukken om zich warm te houden, als het deze winter gaat sneeuwen in Oeganda!



Eunice spettert in het water

Zomervakantie

Elke vakantie organiseren de medewerkers en vrijwilligers van Noah's Ark een vakantieprogramma voor de oudere kinderen in het Kinderhuis en de Family Units. De kinderen worden in vier leeftijdscategorieën verdeeld. Er worden activiteiten georganiseerd om hen bezig te houden, zoals schat zoeken, estafette lopen, voetbalwedstrijden, schminken, knutselen, kralen rijgen, excursies en filmavonden. Eén van de hoogtepunten van de vakantie is een uitstapje naar het plaatselijke zwembad. Ook moeten de oudste kinderen de medewerkers helpen in de keuken, wasserette, boerderij en andere ondersteunende afdelingen van NACMU. Het populairste karweitje is het verzorgen van de baby's en het minst populair is kleding wassen in de wasserette! De vakantie eindigt altijd met een disco en degenen die het hardst gewerkt hebben aan hun karweitjes krijgen dan een speciale prijs.

Puppy update

Een jaar later is Wendy, de enige pup uit Wolfie's nest die is gehouden, veranderd in een moedige waakhond die open najaagt en blaft bij alles wat ze verdacht vindt. 's Nachts schrikken de kinderen en medewerkers soms wakker van de commotie en Piets kreten als "Puppy! Stop ermee!". Gelukkig is Wendy net zo lief voor de kinderen als de andere twee honden. Jolly en Wendy volgen Piet slaafs gedurende de dag, terwijl Wolfie liever achterblijft bij Pita en Mickey – de twaalf jaar oude dikke kat. Sinds Piet en Pita zijn verhuisd naar Mukono, is Mickey onafscheidelijk van haar etensbak, die tevens dienst doet als haar kussen!



Nog altijd verliefd

Piet en Pita hebben dit jaar hun 35-jarig huwelijksjubileum gevierd met de kinderen en medewerkers van Noah's Ark. Er werd een dankdienst gehouden in de speeltuin waarbij Pita de gasten verraste door te verschijnen in haar oude trouwjurk. De kinderen maakten muziek en Piet en Pita spraken hun trouwgeloften opnieuw uit tegenover de kinderen en medewerkers. Nadien werd er gedanst en gedineerd. In de eetzaal werden foto's vertoond vanaf hun jeugd tot en met de oprichting van het Kinderhuis. De ceremonie was bedoeld om de kinderen de waarde van een huwelijk te leren en ook om hen opnieuw te verzekeren dat "Mama en Papa" er altijd voor ze zullen zijn – vooral na Zuid-Afrika.



Pita in haar oude trouwjurk!

MUZIKALE WONDERKINDEREN



Do re mi fa so la ti do! – De kinderen kunnen westerse muziek spelen...

Muziek speelt een belangrijke rol in de Afrikaanse cultuur. Ook in het Kinderhuis pikken de kinderen muziek maken op als natuurtalenten. Nog voordat ze kunnen praten of lopen, leren de baby's zingen, klappen en dansen. De aunties gebruiken muziek om de baby's te kalmeren en om ze te vermaken. Als ze overstappen naar de kleuters, zingen en dansen ze zowel op de zondagsschool als na het eten.

Op de basisschool krijgen alle kinderen twee keer per week muziek- en dansles. De Oegandese leraren leren de kinderen traditionele Oegandese liedjes, drums en dansjes. Auntie Marilyn leert ze daarnaast om bladmuziek te lezen, lofliederen te zingen en de stereorecorder te gebruiken.

Sommige kinderen geeft zij ook gitaar- en keyboardles waarbij ze muziekinstrumenten gebruikt die zijn gedoneerd aan Noah's Ark.

Door deze activiteiten leren nu steeds meer kinderen zingen, dansen en musiceren op hoog niveau. Sommigen, zoals Hannah en Hope, beginnen zelfs muziek uit te voeren die zij zelf hebben gecomponeerd.



... maar ook Afrikaanse muziek!

SPORT



ALS VISSSEN IN HET WATER

Het begon allemaal op een zaterdagmiddag toen Piet besloot de kinderen te leren vissen. Van hout uit het bos werden hengels gemaakt, draad en haken kwamen uit het gereedschapsschuurtje en brood uit de keuken. Alle kinderen van acht jaar en ouder werden uitgenodigd om deel te nemen aan een viswedstrijd bij de met Tilapia gevulde visvijver op de boerderij van Noah's Ark. Na een paar instructies van Piet dompelden 20 kinderen hun hengels in het water en de visgekte begon. Na een paar dagen was het heel duidelijk wie er vistant had en wie niet. Brenda, Timothy en Deborah vingen wel 8 tot 15 vissen per keer en wonnen de wedstrijden. De kleine vissen werden teruggegooid in de vijver, de grote werden op zondagavond met patat geserveerd in het Kinderhuis. Hoewel de meeste kinderen het vissen nu hebben opgegeven, hebben ze allemaal leren vissen en een hoop plezier gehad. En als je vroeg opstaat op zaterdagochtenden kun je nog steeds een groep gepassioneerde vissers vinden die op weg zijn naar de vijver, omdat ze zich als een vis in het water voelen tijdens het vissen!



Richard is vastbesloten om de vissen te slim af te zijn

Drie kleine recordbrekers!

Er zijn weer records gesneuveld bij de crèche. De kampioen van dit jaar (de baby die op de jongste leeftijd begint te lopen) is Vivienne, die haar eerste stapjes zette toen ze 9 maanden oud was! Vivienne is erg energiek en nieuwsgierig en is onlangs overgegaan naar de peuters vanwege haar snelle ontwikkeling. De tweede plaats ging naar Barnabas die begon te lopen na 10 maanden en daarna Kaireh met 10½ maand. Het zal moeilijk worden om Vivienne's record te breken.



Voetbaltraining

De 'Scort Foundation' is een Zwitserse stichting die voetbaltrainingen geeft aan maatschappelijk werkers in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij via voetbal kwetsbare kinderen leren kennen en hen hulp aanbieden. Vier medewerkers van NACMU zijn in Entebbe door Duitse profvoetballers getraind, eenmaal terug hebben zij hun lessen doorgegeven aan de schoolkinderen en toernooitjes georganiseerd tussen NACMU en scholen in de buurt. De kinderen kunnen beter voetballen en de maatschappelijk werker van NACMU is beter op de hoogte van wat er speelt bij kinderen uit de omgeving.



Daniel klaar om te schieten



De voetbalteams van New Horizon

Uitslagen New Horizon

Net als vorig seizoen versloegen de voetbal- en korfbalteams van New Horizon hun tegenstanders, deze keer van de Central View School uit buurdorp Nsambwe. Het meisjesvoetbalteam behaalde een glorieuze overwinning met 6 - 1. De jongens eindigden met 3 - 2, net genoeg om de wedstrijd te winnen. En niet in de laatste plaats scoorden de meisjes van het korfbalteam 8 - 1. Alle wedstrijden werden gespeeld op het veld bij Noah's Ark.



Topscorer Fred achter de bal aan

Volleybal

De populairste sporten bij New Horizon zijn voetbal voor de jongens en korfbal voor de meisjes. Maar dit jaar introduceerde leraar Timothy volleybal en het spel wint populariteit. Serveren, smashen, passen en duiken zijn schoppen, gooien en schieten aan het vervangen. Zal Noah's Ark over een paar jaar misschien het eerste Oegandese Olympische volleybalteam leveren?



Leraar Timothy klaar om te serveren

Peuter races

In het Kinderhuis zijn het meestal de oudere kinderen die sporten, maar zo nu en dan beleven de peuters ook een beetje sportplezier. Kort geleden werden de peuters vlak voor het avondeten verzameld in de speeltuin voor een renwedstrijd. Er werd een parcours uitgezet over het pad. De oudere kinderen moedigden de peuters aan en wezen hen in de juiste richting (d.w.z. recht door, want veel peuters pikken de regels van een nieuw spel niet zo snel op). Een paar peuters treuzelden met een slakkengangetje zich afvragend waar al de opwinding voor was terwijl anderen (zoals Manasse) er helemaal voor gingen en hun bedje vroeg opzochten.



Nog één rondje voor bedtijd!

De Noah's Ark Courant



Colofon

De Noah's Ark Courant is een speciale uitgave van Noah's Ark Children's Ministry Uganda (NACMU). Uitgegeven in 2012, alle rechten voorbehouden.

NACMU Uganda

P.O. Box 355, Mukono, Uganda
W www.nacmu.org
E nacmu-uganda@nacmu.org
T +256 712 481142
T +256 712 288425

NACMU Nederland

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
E nacmu-nederland@nacmu.org
T 0184 415987

NACMU is een ANBI geregistreerde instelling. Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummers

t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
36.24.14.017 Algemene giften
15.21.87.421 Piet en Pita Buitendijk

