



De Noah's Ark Courant

EEN UITGAVE VAN NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Over Ons

NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA (NACMU) is een niet-kerkelijk gebonden christelijke organisatie in Uganda. Met onder meer een kindertehuis, scholen en een medisch centrum richt Noah's Ark zich op de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de straatarme bevolking in de wijde omgeving.

Beste Lezers,

Met deze krant geven we u een verslag van wat er allemaal gedaan wordt bij Noah's Ark. Wij, Piet en Pita, hopen dat u zo een beeld krijgt van wat we met uw support kunnen doen. Het is geweldig zoveel kinderen en volwassenen te kunnen helpen.

Wij kunnen het niet met zijn tweeën, het is een strijd om de mensen bij elkaar te krijgen om dit alles uit te voeren en achter deze bediening te staan. Het is onze overtuiging dat we dit niet kunnen zonder de Zegen van God, onze Zender. Maar we kunnen ook niet zonder uw, jouw, jullie inzet. Het is de spindel in het geheel.

Daarom, vanuit de grond van ons hart: *Bedankt!* Namens ons en namens de kinderen en andere ontvangers. We zouden graag nog veel meer mensen willen aanmoedigen om mee te doen. Daarom, wilt u de moeite nemen om dit te delen met anderen, zodat we samen nog meer kinderen een kans kunnen geven?

Veel leesplezier en een hartelijke groet,

Piet en Pita Buitendijk

oprichters Noah's Ark Children's Ministry Uganda



Wat kan ik doen?

ER WORDT VAAK GEVRAAGD: "WAT KAN IK DOEN?" Een vraag die welgemeend is en een welgemeend antwoord verdient. Daarom vindt u verspreid over deze krant verschillende puzzelstukjes. Op elk van deze stukjes vindt u een manier waarop u kunt bijdragen. Met uw tijd, financieel, of op een andere manier. Vindt u uw stukje? ►

Zorg en Ontwikkeling

Een Huis dicht bij Thuis pagina 5

HONDERDEN OUDERS VERMIST

Kinderen achtergelaten, weggegooid, misbruikt of mishandeld

DE OUDERS VAN HONDERDEN KINDEREN in Uganda zijn vermist. Veel van deze kinderen zijn alleen achtergelaten en gevonden in kerken, in kapperszaken, op markten, op straat, in de bosjes en zelfs op de vuilnisbelt of in de vuilcontainer. Van ouders en andere familie ontbreekt elk spoor.

Noah's Ark Children's Ministry Uganda (NACMU) vangt deze kinderen al meer dan 16 jaar op met het doel de kinderen weer te herenigen met hun familie. In samenwerking met

De zorg die ze nodig hebben. Ze gaan naar school. Ze kunnen spelen. Ze krijgen een opvoeding door mensen die wél om hen geven.

Noah's Ark is niet God's eerste plan. Dat plan is dat een kind opgroeit bij zijn of haar eigen ouders. Het tweede plan vervangt de ouders door andere familieleden. Soms is er een derde plan nodig: als familieleden niet kunnen of niet willen. Noah's Ark is dat derde plan. Niet omdat dat plan de oplossing is, maar omdat het nodig

is. Want maar al te vaak is er niets anders mogelijk.

Piet en Pita Buitendijk hebben hun plan voor deze kinderen in 2000

gestart met de oprichting van Noah's Ark. Sindsdien hebben zij, samen met andere medewerkers, honderden kinderen opgevangen. Tientallen kinderen zijn weer bij hun familie teruggeplaatst, omdat het gelukkig kon. Voor de anderen wordt zo lang als nodig is gezorgd. En daarom zijn het nu stuk voor stuk onze kinderen.

Kinderen bij Noah's Ark met vermiste ouders



▲ Enkele kinderen met vermiste ouders en familie

► VIDEO

Wilt u na het lezen van deze krant nóg meer zien van Noah's Ark? Bekijk dan onze promovideo!

nacmu.org/video



Onderwijs

Laat maar zien! pagina 7

Gezondheid

Door een andere bril pagina 13

Outreach

Op bezoek bij oma pagina 12



Welkom bij Noah's Ark! Ik ben Uncle Frank, al 10 jaar hoofd van de beveiliging. Mijn taak is het verwelkomen van bezoekers, zorgen dat anderen buiten blijven en onze spullen binnen blijven. Zoals u op deze kaart kunt zien is ons terrein best groot en erg groen. Patrouilles kosten zo'n twee uur en we komen veel grote slangen tegen, vooral wanneer we langs de buitenmuur lopen. Vaak moeten we de apen weggagen uit de mango plantage zodat ze de mango's niet opeeten voor de kinderen dat doen. Ik ben er trots op mee te helpen Noah's Ark veilig te houden!



WELKOM



Beste redactie, tot welke denominatie of stroming behoort Noah's Ark?

Noah's Ark heeft een duidelijke, christelijke identiteit maar plaatst zichzelf niet in één denominatie of stroming. De grote opdracht om jong en oud discipelen van Jezus Christus te maken loopt als een rode draad door ons werk heen. De kinderen in het kindershuis worden opgevoed met Bijbelse normen en waarden en op school zijn er dagopeningen en samenkomsten. Voor tieners en jeugd zijn er speciale programma's om hun ontwikkeling en christelijke identiteit te ondersteunen. Lees meer over onze geloofsbeleving op pagina 11.



Hoi Noah's Ark, welke taal spreken de kinderen?

De voertaal bij Noah's Ark en New Horizon is engels, de officiële taal van Uganda. Nieuwe kinderen spreken vaak geen of gebrekkig engels, alleen maar hun lokale taal. Uganda kent zo'n 40 lokale talen, het Luganda is daar de grootste van. Gelukkig is er altijd wel een medewerker te vinden die één van deze talen spreekt. Hoewel de kinderen geen les krijgen in Luganda pikken ze deze taal aardig snel op door hun vriendjes uit de omgeving.

Ha Noah's Ark, ik wil best een gift overmaken. Hoe kan ik dat het beste doen?!

Op de achterkant van deze krant vindt je al onze rekeningnummers. Op onze website (www.nacmu.org) kun je ook via iDeal een gift overmaken. Verspreid in deze krant vindt je ook specifieke doelen of projecten waar je iets voor kunt overmaken of steunen. Zoek de puzzelstukjes!

Geachte Noah's Ark, wie maakt er schoon, en wie doet de was?

Voor het kindershuis, de scholen en kantoorruimtes hebben we een vast team van schoonmakers. In de Family Units zijn de kinderen en aunties zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun huis. Ook de was doet zij zelf. Kleding en uniformen van kinderen uit het Kinderhuis gaan naar onze eigen wasserette (zie pagina 14).

Aan Noah's Ark, komt er weer een nieuwe ontmoetingsdag?!

Ja zeker! Wij zien in deze ontmoetingsdagen een uitgelezen kans om onze achterban te ontmoeten en hen bij te praten over de stand van zaken bij Noah's Ark. Wanneer Piet en Pita weer naar Nederland komen is op dit moment nog niet bekend, maar houdt onze website, Facebook en nieuwsbrieven in de gaten!

Hoe zien de feestdagen er bij Noah's Ark uit?

De kerstperiode begint in de eerste week van december met de kerstuitvoering van de school. Daarna begint de vakantie van twee maanden. Op eerste kerstdag staan we uitgebreid stil bij Jezus' geboorte tijdens een kerkdienst, extra activiteiten en een barbecue. Tweede kerstdag heet in Uganda 'boxing day'. Meestal worden er spelletjes gespeeld en een film gekeken. Op oudejaarsdag bakt Pita (met wat hulp) zo'n 3.000 oliebollen die tijdens het avondeten (en de lunch op Nieuwjaarsdag) door kinderen en medewerkers soldaat gemaakt worden. Er is een lampionnenoptocht en de oudere kinderen mogen opblijven tot middernacht - als ze het volhouden. Bij gebrek aan vuurwerk worden er honderden ballonnen kapot getrapt, het verschil in volume zult u niet horen. Tenslotte wordt er gebeden voor het nieuwe jaar omdat wij het belangrijk vinden elke stap van ons leven te beginnen met God.

Beste redactie, waarom schrijven jullie 'kinderhuis' en niet 'weeshuis'?

De meeste kinderen in ons kindershuis zijn geen wees, maar achtergelaten. Niet alle kinderen zijn dus écht wees, maar allemaal hebben zij nieuwe ouders en familie gekregen in Piet en Pita en de andere medewerkers. Wij vinden het woord 'weeshuis' dus niet passen, vandaar dat wij 'kinderhuis' gebruiken.

BRIEVENBUS

KRANT@NACMU.ORG



Beste redactie, is jullie kliniek gratis? Zo nee, waarom niet?

Niet alle diensten die onze kliniek aanbiedt zijn gratis. Wel proberen we de kosten voor de patiënt zo laag mogelijk te houden en dus zijn de prijzen over het algemeen lager dan in commerciële klinieken.

In samenwerking met de Ugandese overheid bieden we onder andere vaccinatieprogramma's aan die voor de patiënt gratis zijn, maar ook voor ons niet kosteloos zijn: denk aan kosten voor het personeel en het transport van goederen.

Beste Noah's Ark,

We zijn twee weken op bezoek geweest bij Noah's Ark. We willen jullie bedanken voor de ervaring die we op mochten doen. Het heeft veel indruk op ons gemaakt.

We hebben ons verbaasd wat voor een verschil Noah's Ark kan maken in de omgeving en op een steeds bredere basis. Het begon allemaal super klein en is nu groot en nog steeds wordt er gebouwd. Wat veel indruk maakte was de blijheid van kinderen die eigenlijk geen toekomst zouden hebben. We vonden het ook erg mooi hoe dankbaar de kinderen waren. Dit verwoordden zij heel mooi in het gebed voor en na de maaltijd.

Tijdens een bezoek aan een leerling van New Horizon, ergens in het dorp, hebben we gezien dat het leven erg moeizaam en hard kan zijn. We vroegen of de familie bij de dag leeft of dat ze al een jaar vooruit denken. Het antwoord was: "ik leef bij de dag, maar ik kijk uit naar de jaren voor mij, omdat we nu elke dag bouwen aan die betere jaren die komen". Hieruit hebben wij geleerd dat wij net zoals deze vrouw een simpel, maar vast vertrouwen moeten hebben op God en alles bij Hem neer moeten leggen. Door dit bezoek ga je beseffen dat wij in een rijkdom leven waarin we zeuren over bijvoorbeeld een dag geen internet. We hopen dat we hieraan kunnen blijven denken ook als we weer in Nederland zijn en ons verder kunnen inzetten voor deze mensen.

We zullen blijven bidden dat God het werk van Noah's Ark blijft zegenen, want zonder Hem kan het werk niet verder komen.

Bedankt voor de onvergetelijke weken,

Ugandareizigers (5 VWO)
Guido de Brès, Rotterdam



ZORG EN ONTWIKKELING

Het Kinderhuis en de Family Units, of met andere woorden: de kinderen. Meer dan 180 en één voor één welkom. Ieder kind dat nieuw binnenkomt verblijft eerst in onze Family Unit. Zo went het er langzaam aan om deel uit te maken van zo'n enorme familie en de liefde tussen ouder en kind, en omgekeerd, kan groeien. Het is belangrijk voor het kind om te weten: 'ik hoor er bij'. Wat we aan de kinderen willen geven is liefde, stabiliteit en veiligheid, zodat zij kunnen opgroeien tot volwassenen die een verandering kunnen brengen in de levens om hen heen.



Door Pita (nana)

Een dagje met Tim

Tim Mugabe (11) slaapt met 9 andere jongens op één kamer in het Kinderhuis en hoopt snel naar zijn eigen Family Unit te verhuizen. Zijn dag begint om half zeven 's ochtends. Terwijl de peuters nog slapen maakt Tim zijn bed op en maakt zich in de badkamer klaar voor de schooldag. Om zeven uur zit hij in schooluniform aan de ontbijttafel. Een half uurtje later vertrekt Tim samen met broetjes en zusjes naar school.

Om half elf is er pauze en krijgt hij thee met een biscuitje. Tot één uur 's middags zit hij weer in de klas, daarna eet hij lunch op school. Om vier uur loopt hij weer terug naar het Kinderhuis. Hij trekt zijn schoenen uit bij de deur en neemt de limonade die al op tafel voor hem staat te wachten.

Na schooltijd is Tim vaak te vinden in de speeltuin maar ook op zijn kamer waar hij speelt met zijn eigen speelgoed, of iets wat hij zelf in elkaar geknutseld heeft. Om half zes gaat de TV aan, maar Tim vindt dat niet altijd even spannend.

Om zes uur klinkt de bel voor het avondeten: Tim zit aan een tafel met leeftijdgenootjes maar ook jongere kinderen. Soms is het Tim's beurt om te bidden voor of na het eten. Na het lezen van een Bijbelverhaal en het zingen poetst Tim om zeven uur zijn tanden en trekt zijn pyjama aan. Om half acht is het dan toch echt tijd voor bed. Om acht uur begint het eindelijk stil te worden en valt ook Tim in slaap.



▲ Tim maakt zijn bed op



▲ Verse limonade na de schooldag



▲ Tijd om te spelen met zijn broer Amos



▲ Tandenspoetsen aan het eind van de dag



▲ Zingen en muziek maken



▲ Op de WC



▲ De woonkamer en eetzaal



▼ Het kinderhuis in vogelvlucht met onderaan de huiskamer, links de drogende was en rechts de speeltuin.



▲ Babybedjes



▲ In dromenland



▲ Nieuwe vlechtjes



▲ Hoger, auntie! Hoger!



Hun Thuis

Het Kinderhuis is groot en biedt een thuis aan zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar. Niet omdat dit het beste thuis in de wereld is maar omdat er geen ander thuis was. Zij hebben hun eigen plekje en er zijn mensen die om hen geven: naast Piet en Pita maken tientallen *aunties* (tantes, vrouwelijke medewerkers) en *uncles* (ooms, mannelijke medewerkers) dit grote huis tot hun thuis. Een thuis waar ze ziek kunnen zijn, hun huiswerk kunnen doen, alleen kunnen spelen en samen kunnen dollen. Een thuis waar ze gecorrigeerd worden als het moet. Een thuis waar ze welkom zijn en ze zich veilig voelen.

Terug naar huis: Titus



TITUS WERD ACHTERGELATEN DOOR ZIJN VERWARDE MOEDER. Zijn moeder werd gevonden en kon zich niets herinneren. Ze werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in de hoofdstad Kampala. Titus kwam bij Noah's Ark terecht. Titus' vader was ondertussen vanuit zijn kleine, afgelegen dorpie op zoek naar zijn vrouw en zoon maar zonder resultaat. Een paar maanden later werd Titus' moeder genezen verklaard en verscheen plotsklaps weer thuis. Zij wist zich nu te herinneren bij welk politiebureau de twee terecht waren gekomen en zodoende kwam het stel via de politie uiteindelijk bij Noah's Ark terecht. Ze konden geen dag langer wachten om hun zoon weer in de armen te sluiten. Hun blijdschap kon niet op. Voor ons als team is het erg bemoedigend om te zien hoe dit kind uiteindelijk zijn eigen, liefdevolle thuis weer vindt.



▲ Herenigd

UW PUZZELSTUKJE?
Voor elk kind in het Kinderhuis en de Family Units zijn wij op zoek naar sponsoren. Als sponsor raakt u betrokken bij het leven van uw sponsorkind. Jaar na jaar ziet u het resultaat van uw bijdrage. Doet u mee voor €22,50 per maand?
www.nacmu.org/kindsponsoring
voor elk kind zijn 6 sponsoren nodig

Miriam

BIJ NOAH'S ARK IS IEDER KIND UNIEK EN GELIEFD, maar kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand hebben extra hulp en aandacht nodig. Deze hulp wordt geboden door een team van maatschappelijk werkers. Een van de kinderen die deze extra hulp ontvangt is Miriam (9). Zij heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ze is spastisch, wat haar beperkt in haar bewegingsvrijheid.

Toen Miriam in juni 2015 bij Noah's Ark kwam kon ze niet lopen, ze kroop langzaam op haar billen. Haar rechterarm kon ze door spasticiteit niet gebruiken. Miriam verstond wel wat Luganda en kon alleen tot drie tellen. Daarnaast toonde ze snel agressie.

Na veel intensieve hulp van de aunties en maatschappelijk werkers heeft Miriam een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Sinds februari 2016 gaat ze halve dagen naar de kleuterschool en dat doet haar heel goed. Ze is socialer, zoekt contact met aunties en kinderen. Ze praat meer en zingt zelfs.

Ook krijgt Miriam fysiotherapie vanuit een kliniek in Mukono.

Daar krijgt zij oefeningen waar wij thuis ook mee aan de slag kunnen. Miriam kan zich nu sneller voortbewegen, haar lichaam is sterker en soepeler en met hulp kan ze nu ook een stukje lopen. We blijven Miriam helpen met therapie en behandeling zodat zij zich nog verder kan ontwikkelen.



▲ Auntie Maggie helpt Miriam lopen

In het Nieuws: Bernice

ALLE KINDEREN KOMEN BIJ NOAH'S ARK MET HUN EIGEN VERHAAL. Verhalen die in de westerse wereld vaak voor onmogelijk gehouden worden, maar voor ons in Uganda geen uitzonderingen meer zijn. Pasgeboren baby's die letterlijk als oud vuilnis worden weggegooid of op het spoor worden gelegd. Peuters die achter worden gelaten op straat met een briefje in hun hand dat zegt "zorg alstublieft voor mij". Kinderen die in een schuurtje weggestopt worden omdat ze niet als waardevol worden beschouwd.

Eén van deze verhalen willen wij met u delen via het "NACMU News". Wees getuige van het verhaal van Bernice. Zie hoe haar leven drastisch veranderde een paar uur nadat ze geboren was. Wij moedigen u aan om dit nieuws te delen, zodat we samen kunnen optrekken en kinderen zoals Bernice een thuis kunnen geven.

www.nacmu.org/bernice



▲ Zachtjes, de auntie slaapt!

▲ Miriam bij aankomst in 2015

EEN HUIS DICHT BIJ THUIS

VOOR VEEL KINDEREN IS HET GROTE KINDERHUIS HUN EERSTE THUIS. Hier groeien ze veilig en gelukkig op. Maar zo veel kinderen en leeftijden onder één dak is niet ideaal. Daarom plaatst Noah's Ark zo veel mogelijk kinderen in een Family Unit (gezinseenheid). Dicht bij hun thuis, maar in een eigen huis. Een huis met een eigen huiskamer, keuken, badkamer en slaapkamers. En erg belangrijk: hun eigen, vaste auntie (verzorgster) die namens Piet en Pita voor hen klaar staat.



Samen schoonmaken, samen koken, samen eten, samen opruimen. En natuurlijk wordt er geruzied, worden klusjes niet gedaan en is het niet altijd gezellig. Maar dat is zoals het in een doorsnee gezin ook gaat. En dat is wat we met deze Family Units willen bereiken: dat de kinderen opgroeien in een zo normaal mogelijke gezinsfeer. Ideaal gesproken zou dat hun eigen gezin zijn, maar wij geloven dat waar dat niet mogelijk is, het opgroeien in de Family Units een goed tweede plan is. Naast de unit van Piet en Pita zijn er op dit moment zes andere Family Unit waardoor zo'n 75 kinderen hier hun thuis vinden. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden en supporters om het aantal Family Units uit te breiden nog meer kinderen zo'n thuis te geven.



▲ De volgende Family Unit in aanbouw



▲ Nu moet ze zelf haar kamer vegen



▲ Huiswerk



▲ Samen aan tafel



▲ Na schooltijd samen in de woonkamer

Onderwijs is, naast een goede opvoeding, één van de belangrijkste aspecten tijdens het opgroeien van baby tot volwassene. Op onze scholen nemen we elk moment, van de 'Baby Class' tot en met het laatste examen, zo'n zestien jaar later, erg serieus. Leren lezen en schrijven, rekenen, kennis opdoen over wetenschap, cultuur en de wereld. Het eigen maken van praktische vaardigheden zoals het verbouwen van groente, werken met een computer of metselen: elke stap op school bereidt hen voor om het leven als jong volwassene vol goede moed te beginnen.



ER VALT VEEL TE LEREN

OP SCHOOL VALT VEEL TE LEREN, maar ook daar buiten! Op de New Horizon scholen wordt het Ugandese curriculum gevolgd en aangevuld met extra activiteiten. Zo gaan de kleuters op bezoek bij de beesten op de boerderij en trekken leerlingen van de basisschool het terrein over op zoek naar bepaalde soorten planten. In de klassen wordt vaak gewerkt met thema's. Zo hebben sommige klassen een winkeltje om te leren over rekenen met geld, anderen maken modellen van verschillende gebouwen.

Spelen op School?!

SPELEN IS NIET VERBODEN OP NEW HORIZON. Wij moedigen spelen en creativiteit juist aan! Op veel Ugandese scholen is de manier van leren herhalen, herhalen en herhalen. De creatieve kant van een kind wordt niet vaak aangesproken tijdens de les. Wij vinden dat dit wel zeker kan!

Onze kleuterschool beschikt over een uitgebreid assortiment aan educatieve middelen: kaartjes, spelletjes en puzzels met letters, cijfers en korte woordjes. Veel van deze materialen worden door de juffen zelf gemaakt.

Elke klas heeft een speelhoek met poppen, een keukentje, auto's of blokken. Klassen zijn prachtig versierd met de werkjes van de kinderen, zelfs als ze nog niet binnen de lijntjes kleuren: zo laten we zien dat we trots zijn op hun ontwikkeling en stimuleren we de kinderen om verder te gaan!



▲ Goed gevulde planken



▲ Stiekem aan het leren



▲ Een vrolijke klas!



▲ Een vrolijke boel!

Van 'Baby Class' naar de Universiteit

HET SCHOOLSISTEEM IN UGANDA VERSCHILT VAN DAT IN NEDERLAND. Er zijn overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen. Kinderen beginnen soms pas op latere leeftijd of kunnen een paar jaar niet naar school, hun leeftijd geeft dus geen goed indicatie. Op onze basisschool is de oudste leerling bijvoorbeeld 17 jaar oud.

Als kinderen drie jaar zijn maken ze voor het eerst kennis met school op de *Nursery School* (kleuterschool) in de *Baby Class*. Daarna volgen *Middle Class* en *Top Class*.

Gewoonlijk begint een kind op zesjarige leeftijd op de *Primary School* (basisschool). Er zijn zeven klassen: P1 (*Primary One*) tot en met P7. Op ongeveer twaalfjarige leeftijd leggen leerlingen in P7 hun *Primary Leaving*

Exam (Examen Basisonderwijs) af.

Normaal gezien kiezen leerlingen dan voor praktisch onderwijs (*vocational education*) of voortgezet onderwijs (*secondary education*). New Horizon combineert deze twee vormen, uniek voor Uganda. In het voortgezet onderwijs zijn er minder niveaus dan in Ne-

derland. Leerlingen starten in *Secondary 1* (S1) op het *Ordinary Level* (gewone niveau) met voortgezet én praktisch onderwijs. Na het afronden van S4 kan men naar hoger onderwijs (MBO/HBO) of verder met het *Advanced Level* (geavanceerde niveau) om door te kunnen stromen naar de universiteit.



	Donderdag	Vrijdag
08:00 - 08:30	Dagopening Tr. Joan	Samenkomst (alle klassen)
08:30 - 09:10	Gym Tr. Joan	
09:10 - 09:50	Rekenen Tr. Joan	Rekenen Tr. Joan
09:50 - 10:30	Lezen Tr. Prossy	Lezen Tr. Prossy
10:30 - 11:00	Pauze	
11:00 - 11:40	Engels Tr. Prossy	Wetenschap Tr. Prossy
11:40 - 12:20	Wetenschap Tr. Joan	Engels Tr. Prossy
12:20 - 13:00	Lunchpauze	
13:00 - 14:00	Godsdienst Tr. Annet	Maatschappijleer Tr. Annet
14:00 - 14:40	Bibliotheek Tr. Joan	Computer Tr. Annet
14:40 - 15:20		Kunst Tr. Annet
15:20 - 16:00		

▲ Een stukje schoolrooster van P4



Laat maar zien!

ELKE SCHOOLPERIODE VINDT ER OP HET VOORGEZET EN PRAKTISCH ONDERWIJS EEN "EXHIBITION DAY" (OPEN DAG) PLAATS. Ouders, medewerkers, leerlingen van andere scholen en overige belangstellenden bezoeken de school en de studenten stellen hun werk en nieuwgeleerde vaardigheden ten toon.

Zo werd er in de autowerkplaats uitleg gegeven over de functie en het schoonhouden van bougies, konden er vakkundig vervaardigde meubels en souvenirtjes bewonderd en gekocht worden in de werkplaatsen voor hout en metaal. De bouwvakstudenten lieten zien wat de juiste manier is om een muurtje te metselen.

In het laboratorium bepaalden studenten de BMI (Body Mass Index) van de bezoekers. Ook werd er gedemonstreerd hoe tijdens lessen biologie, voedsel op suiker of zuren wordt getest. Verder waren er proefjes van natuur- en scheikunde. Ook presenteerden studenten ontwerpen en schaalmodellen van gebouwen die zij tijdens de lessen technisch tekenen hebben ontworpen. Andere studenten gaan de artistieke kant op en toonden tekeningen, schilderijen en andere kunsten in diverse stijlen. In de naaiklas konden kussenslopen, tassen, rokjes, jurken, shirts en tafelkleedjes gekocht worden, allen ontworpen én gefabriceerd door de studenten zelf. Tenslotte zorgden de culinaire studenten voor een stevige lunch in de kantine van de school.



Library Card

Een Lange Reis

NA EEN LANGE REIS IN EEN ZEECONTAINER kwamen duizenden boeken eindelijk aan op hun eindbestemming. Hun reis was begonnen in de VS, waar Katie Schinell, een zendelinge bij Noah's Ark, ze had verzameld. Ze werden van hun comfortabele plaats op een boekenplank ergens in het land weggerukt en in een donkere doos gestopt. Tijden gingen voorbij zonder dat er ook maar één achterflap gelezen werd.



Vocational School. Elke boek werd bekeken, geïnventariseerd, gecategoriseerd, gelabeld en gestempeld. Even waren de boeken weer dol gelukkig: 'worden we weer gebruikt?'. Maar opnieuw verdwenen ze in de donkere, maffe doos.

Na maanden van duisternis werden de dozen eindelijk geopend. De boeken werden begroet door Katie en studenten van de Secondary

Gelukkig duurde het niet lang voor de dozen opnieuw werden geopend. De boeken waren verheugd toen ze de meters nieuwe, schone planken zagen. Elk boek werd zijn plekje gewezen en stond trots op de plank.

Al snel snuffelden de eerste studenten door de rijen met romans, avonturenboeken, werken van sciencefiction, boeken over geloof en naslagwerken. De boeken konden hun geluk niet op: ze werden uitgeleend en werden gebruikt! Ze zouden de studenten helpen om kennis op te doen en hun leesvaardigheden te verbeteren. En de boeken waren niet alleen in de bibliotheek, want studenten hielden hen regelmatig gezelschap door stilletjes te studeren.



UW PUZZELSTUKJE?

Veel kinderen in Uganda gaan niet naar school. Hun families kunnen zich dat niet veroorloven. Voor de meest kansarme kinderen uit de omgeving zoeken wij daarom twee sponsors. Met elk €22,50 per maand dekken zij de kosten voor het onderwijs, de schoolspullen, en een warme maaltijd.

nacmu.org/schoolsponsoring



Mijn eerste schooldag

MIJN NAAM IS TALEMWA EDDY en ik ben 17 jaar. Ik ging eerst naar Aidan College maar sinds klas S4 zit ik op New Horizon. Mijn eerste schooldag hier leek als elke andere maar al snel was ik onder de indruk van het aanbod aan praktische vakken, dat was er op mijn vorige school niet. Zo kreeg ik een goed idee welke mogelijkheden ik heb voor mijn latere werk. Ik werd verwelkomd in de gemeenschap van New Horizon en Noah's Ark, het voelde of ik hier thuis hoorde. Bedankt!



MIJN NAAM IS HENRY KIRYOWA (P2) Mijn favoriete vak op school is rekenen. Ik wou dat we alleen maar rekenles kregen. Rekenen is overal en de meeste mensen vinden het leuk. Als je geld hebt en je kunt niet rekenen, dan kunnen anderen je geld stelen.



▲ De uniformen voor de kleuterschool, basisschool en het voortgezet- en praktisch onderwijs.

KINDER PAGINA

▲ door Manuela Sanyu (8)

PRAATJESMAKERS

Uncle Christian: "Ben ik een *very important person* (VIP) of een gewoon persoon?"

Mary (11): "Nee, je bent een *regular important person*. Auntie Tamar is een VIP. Zij is dokter en redt levens. Jij zit gewoon achter de computer op kantoor."



▲ "Kip" door Isaac (6) Wasco en viltstift op papier



▲ Het springkussen, het podium, de tent



▲ "We zijn van het Kinderhuis naar de Family Unit verhuisd" (door Noelle, 10 jaar)

WIJ ZIJN VERHUISD!

MIJN NAAM IS NOELLE KIRABO, ik ben 10 jaar. Ik ben samen met Hadassa, Annabel, Esthher, Gladys, Rachel, Mary, Margaret, Martha, Mariska en onze eigen auntie Shifa van het Kinderhuis naar de Family Unit verhuisd. Ik mis mijn andere vriendjes niet want ze zijn nog steeds dichtbij.

Wonen in de Family Unit is erg interessant. We hebben een eigen TV en mogen af en toe kijken naar *The Cosby Show*, *Little House on the Prairie*, *7th heaven* of een film. We moeten wel schoonmaken, in het Kinderhuis is dat niet zo. In het kinderhuis kun je kiezen of je wilt helpen met de afwas maar het hoeft niet. In de Family Unit moet iedereen helpen met afwassen, schoonmaken en de was doen. En we hebben geen wasmachine! Maar de kraan in het Kinderhuis lekte, en die van ons niet dus dat is ook een groot verschil.

We koken af en toe zelf, en dat is erg lekker want dan maken we kip en drinken soms cola! Verhuizen naar de Family Unit is helemaal top!



PRAATJESMAKERS

Edwin (11) heeft een luid huilende baby op schoot.
Edwin: "Help! Deze baby wil me opeten!"



▲ Neil (1) danst mee met Zadock (2)



EEN DAG MET VEEL PLEZIER

DOOR JONAH MUKWANO (11) – Er is iemand in Uganda die elke week ijsjes voor ons koopt (een Indische zakenman uit Kampala, red.). We noemen hem *Uncle Icecream* (de Ijsjes-oom). Hij heeft een zontje, Neil, en die werd 1 jaar oud. Uncle Icecream wilde een groot feest voor hem geven. Naast zijn eigen familie en vrienden was iedereen van Noah's Ark ook uitgenodigd. Dat was heel aardig van hem. Gelukkig hield hij het feestje bij Noah's Ark, zodat we niet met de bus hoefden te gaan. Uncle Icecream had tenten gehuurd zodat we in de schaduw zaten. Er was iemand die spelletjes met ons deed, clowns en een springkussen. We kregen popcorn en suiker-spin! Dat was heel lekker. En met de lunch kregen we patat met kip!

De kleuters van Noah's Ark deden een mooie dans voor Uncle Icecream en zijn zontje. Die deden dat heel goed. Ook deden we traditionele Ugandese dan-



Tekenwedstrijd

ZIT JIJ OP DE BASISCHOOL EN HOUDT JE VAN TEKENEN? Doe dan mee aan onze tekenwedstrijd!

In deze krant kun je zien hoe onze basisschool er van binnen en van buiten uit ziet. Nu willen de leerlingen van New Horizon graag weten hoe jouw school er uit ziet!

Pak dus snel je potloden, viltstiften, krijtjes of verf en zet jouw school op papier. Alle inzendingen zullen worden bekeken door leerlingen van New Horizon en zij zullen kiezen welke tekening als beste uit de bus komt!

Stuur jouw tekening op naar:
Noah's Ark Children's Ministry Uganda
o.v.v Tekenwedstrijd
P.O. Box 355, Mukono, Uganda

of mail je inzending naar
krant@nacmu.org

Doe mee!



PRA
Nelima (



▲ "Vogel" door Isiah (7) Papieren zakje, papier, veren en wieloogjes



▲ Deze vissen zijn verliefd!!!!!!!



▲ Ezra: "Normaal vang ik alleen grote vissen hoor!"

Vroeg op!

Ezra (16): "Zaterdagmorgen sta ik vaak vroeg op om te vissen bij de visvijvers van de *Secondary Vocational School*. We zijn meestal met een grote groep jongens en wat meisjes. Auntie Katie en uncle Christian kopen brood, repareren onze bamboe hengels en zorgen dat we elkaar niet in het water duwen. Ik vind het leuk om te vissen omdat ik dit al van jongs af aan doe. Je bent gewoon lekker bezig." **Edwin (12):** "Het beste is als je een grote vis vangt zodat je die thuis kunt bakken en opeten. Maar ook als we niets vangen hebben we nog steeds lol."

PRAATJESMAKERS

Tijdens het vissen. **Ezra:** "Auntie Katie, volgens mij verdien ik straf." **Auntie Katie:** "Waarom?" **Ezra:** "Ik heb het brood in het water laten vallen".



ten en de cake.

sen. Ook de band speelde liedjes voor iedereen. Ik vond het leuk om alles te zien en ik zat lekker onder de tent.

Ik heb op deze dag heeeeeeel veel plezier gehad en vind het erg goed van Uncle Icecream dat hij dit allemaal georganiseerd heeft en dat wij allemaal mochten komen. En toen we naar huis gingen, kregen we allemaal een cadeautje! Maar wij waren niet eens jarig.



▼ Jonah Mukwano



▲ Uncle Icecream (ze van links) snijdt de taart aan voor Neil

PRAATJESMAKERS

5) tegen Papa Piet: "Hey, grote kerel!"



NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA
paspoort - passport - passeport - pasipoti

	Naam Brian Muyima	Geboortedatum 13/11/2006
Lievelingskleur Groen	Geboorteplaats Mukono	
Hobbies Voetbal, slapen, eten	Bij Noah's Ark sinds 13/11/2009	
Lievelingseten Chapati met bonen	Favoriete lied When the spirit says	

BIOGRAFIE

Op 13 november 2009 kreeg het team van Noah's Ark een telefoontje van de Politie in Mukono. Een moeder, volgens zeggen geestelijk ziek, had zomaar haar kind op straat achtergelaten en was snel bij hem weggerend. En daar stond Brian dan, drie jaar oud en helemaal alleen. De keuze was makkelijk. Het kinderhuis had nog wel plek voor hem. Gelukkig voelde Brian zich meteen bij ons thuis. Het team heeft hem als geboortedatum 13 november 2006 gegeven. Zijn Ugandese naam is Muyima.



BIOGRAFIE

De dag van 4 april 2008 bracht het kinderhuis een nieuw kindje. Een meisje wat nog maar net was geboren. Een man die 's morgens vroeg naar zijn werk ging hoorde iets in de bossjes langs het pad. Hij ging kijken wat dit geluid betekende en vond een pasgeboren baby. Hij bracht haar naar een lokaal politiebureau. Daarvandaan werd ze naar het centrale politiebureau gebracht. Ze woog 2,8 kg. en was 53 cm. lang.



NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

paspoort - passport - passeport - pasipoti



Naam Manuela Sanyu	Geboortedatum 01/04/2008
Hobbies Zwemmen, spelen	Geboorteplaats ONBEKEND
Lievelingseten Patat met kip	Bij Noah's Ark sinds 04/04/2008
Favoriete vak Engels	Favoriete lied I love You, Jesus

UW PUZZELSTUKJE?

We weten niet van al onze kinderen wanneer ze geboren zijn, maar een verjaardag hebben ze allemaal. En die wordt gevierd. Wilt u iets toevoegen aan de feestvreugde? Stuur dan een verjaardagskaartje of zelfs een cadeautje met de post, direct naar Uganda!

Noah's Ark Children's Ministry Uganda
(naam van het kind)
P.O. Box 355
Mukono, Uganda

Houd u rekening met een verzendtijd van minimaal 3 weken voor briefpost en 6 weken voor pakketjes.





JEUGD

Noah's Ark bestaat al lang niet meer enkel uit baby's, kleuters en jonge kinderen. De groep tieners en jeugd groeit iedere dag. Het eerste kind dat door ons werd opgevangen is binnenkort volwassen. Dit geeft ons nieuwe uitdagingen en kansen. Uitdagingen hoe om te gaan met veranderende verlangens, gevoelens en standpunten, maar kansen om hen ruimte te geven zich op een positieve manier te ontwikkelen en om hen een goede opvoeding mee te geven. Een opvoeding waarmee ze ons werk voort kunnen zetten in hun eigen toekomstige gezin.



WIE IS ADRIAN?

Mabel, Elisabeth en Ruth vroegen de nieuwe jeugddominee het hemd van het lijf.

Kunt u iets over uzelf vertellen? Ik ben Adrian en ben getrouwd met Christine. Wij hebben een zoon, Juda, van anderhalf jaar.

Wat zijn uw taken? Ik help de jeugd om de Bijbel beter te leren begrijpen. Ze kunnen ook één op één bij mij terecht voor praktische hulp. Daarnaast coördineer ik de zondagsschool en de verschillende jeugdgroepen. Mijn hoofdtaak is heel simpel: er zijn voor de jeugd.

Wat vindt u het mooist aan het werken bij Noahs Ark? De jeugd hier is eigenwijs maar erg getalenteerd. En deze plek is erg mooi, vol natuur.

Wat vindt u de grootste uitdaging? Zoals ik al zei, is de jeugd eigenwijs en rebels. Dat vind ik erg leuk maar tegelijkertijd is dat ook een uitdaging. Een andere uitdaging is tijd, de jeugd is erg druk met andere programma's en op school en moeten vaak keuzes maken voor het één of het ander. Ik vindt het belangrijk dat ze betrokken blijven bij God en de Bijbel.

Is het voor u lastig om werk en privé gescheiden te houden? Als ik thuis ben dan ben ik gewoon Adrian.

Het is prima als de jeugd bij ons thuis komt maar dan ben ik niet in mijn rol als dominee. Dan ga ik niet preken of met Bijbelteksten strooien.

Hoeveel kinderen zou u graag willen hebben?

We willen graag nog een tweede kindje en één kindje adopteren.

Hoelang denkt u hier te werken? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik blijf hier zolang God dat van mij vraagt.

YOUTH EXPLOSION



▲ Dans



▲ Muziek en Zang



▲ Onze jeugd

EEN PAAR KEER PER JAAR ORGANISEREN WE EEN 'YOUTH EXPLOSION'. Dit was het idee van de jeugddominee Pastor Adrian en zijn vrouw Auntie Christine om ons als jeugd onze talenten te laten ontwikkelen en ze in te zetten voor God. We hebben het 'Youth Explosion' genoemd omdat we al onze talenten willen laten exploderen (en we blazen de luidsprekers bijna op). Er zijn verschillende groepen, 'life groups' die zich elk richten op één talent: zang en muziek, dans, drama en het dienen van anderen. We nodigen ook groepen van andere scholen en kerken uit om mee te doen.

The Youth Choir verzorgt de muziek en zang. Soms rustig met alleen gitaar, soms hard en snel met drums, basgitaar en keyboard er bij. Elke week leren zij wel een nieuw gospelnummer en swingen de kerk uit.

Touchlife is onze dansgroep. Zij brengen de muziek tot be-

weging in verschillende stijlen: hip-hop, salsa, breakdance en ballet. Met de dansen dragen zij een stukje van God's liefde uit en hoe God levens kan veranderen.

The Good Samaritans (barmhartige Samaritanen) verkopen tijdens de pauze snacks en drinken. Ze maken dit zelf en gebruiken de opbrengst niet voor zichzelf maar om anderen te helpen. Zo gaan ze af en toe bij een Musee (oude man) langs met wat eten of zeep en helpen hem rond met klusjes.

De dramagroep brengt een serieuze boodschap, soms op een humoristische manier.

We zien er elke keer weer naar uit om deze dag samen te organiseren en elkaar, de bezoekers én God te laten zien wat we met de talenten die we hebben ontvangen, hebben gedaan.

Recept voor gekruide kip, rijst en gewokte witte kool

Hallo lezers, ik ben Mabel, 16 jaar oud en ik ga naar de New Horizon Secondary Vocational School. Ik zit in het derde jaar. Op school krijgen we les over voeding. We leren om verschillende maaltijden te koken en hoe je een tafel mooi dekt. Ik heb geleerd hoe je dit gerecht maakt en wil het graag met jullie delen. Eet smakelijk!

Kip: Bak de kip in een beetje olie. Als de kip bijna gaar is, doe je er gesneden tomaat, groene paprika en ui bij. Roer dit alles door elkaar tot de ui glazig wordt. Voeg 1 kip bouillonblokje toe, met 100 ml water. Voeg daarna 1 eetlepel kipkruiden toe, samen met wat zout en kerriepoeder. Laat alles even sudderen, na 5 minuten is de kip klaar.

Rijst: Doe water in de pan en breng het aan de kook. Als het water kookt voeg je een beetje olie en een ui toe. Voeg nu de rijst toe, als het water kookt is de rijst klaar.

Witte kool: Fruit een uitje, voeg daarna de tomaat toe. Je roert dit door elkaar op hoog vuur, daarna voeg je de witte kool toe. Roer dit om en om, na tien minuten is de witte kool klaar om geserveerd te worden.



▲ Mabel (L) en Sandra (R) aan het koken

Uniform in uniform

DE NOAH'S ARK BAND IS NOG LANG NIET UITGESPEELD en blijft maar groeien. Het uniform wordt met trots gedragen. Het repertoire bestaat uit verschillende volksliederen, traditionele gezangen en moderne gospel. De band wordt vaak uitgenodigd bij bruiloften, feesten en officiële gelegenheden en uiteraard bij festiviteiten van Noah's Ark Zelf. Nieuwe muzikanten beginnen op de blokfluit. Zo kunnen ze leren hoe hun ademhaling de klank beïnvloedt en al snel spelen ze hun eerste deuntje. Vervolgens oefenen ze op het mondstuk van een klarinet of trompet om hun lippen te oefenen voor het blazen. Daarna kunnen ze beginnen bespelen van het hele instrument zoals trompet, dwarsfluit of trombone. Ritme zit bij vrijwel alle Ugandesen in het bloed en dus is het nooit moeilijk om kadetten te vinden voor de percussie.



Een keuze voor het leven

DIT JAAR ZIJN DE EERSTE DOOPDIENSTEN GEHOUDEN IN DE NOAH'S ARK FAMILY CHURCH. Tijdens verschillende diensten zijn tientallen tieners, studenten en volwassenen gedoopt.

Voorafgaand aan de doopdienst hebben zij een Bijbel-

studie gevolgd om te begrijpen wat dopen inhoud en wat hun keuze betekent. Door onderdompeling in water, in een bad achter in de kerk, hebben zij, onder het toezien van jong en oud, verklaard dat Jezus Christus hun persoonlijke Heer en Redder is. Noah's Ark en de kerkleiders zijn verheugd met de keuze die deze

leden gemaakt hebben en hopen dat er nog velen zullen volgen. In onze kerk worden baby's en jonge kinderen niet gedoopt. Als ze nieuw in onze familie komen dan dragen we hen op aan de Heer, biddende dat zij later hun eigen keuze voor God mogen maken.



▲ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Meesters en Juffen terug in de Schoolbanken

EEN TRAINING VAN HET "CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP" (CEF) bracht de zondagsschool meesters even zelf terug in de schoolbanken. Gedurende vijf dagen werden de deelnemers (aunties, leerkrachten, vrijwilligers en tieners) getraind in het plannen van het vertellen van een Bijbelverhaal, aanleren van een Bijbeltekst, het richten op de leeftijd van de doelgroep en het creatief bezig - en rustig - houden van de kinderen. Direct

na de theorie brachten de meesters en juffen het geleerde in praktijk bij elkaar en kregen constructieve kritiek van de trainers.

Eerst samen met de trainers, maar later alleen, werd een vijfdaagse bijbelclub met als thema "One Way" (Eén Weg) gehouden voor de kinderen uit het kinderdhuis.

Dankzij deze training zitten de deelnemers vol enthousiasme, inspiratie, liedjes en gebaren. Enkele tieners zijn gepromoveerd tot "teachers" en leiden nu ook een zondagschoolklas.



▲ Juf Hannah (17) voor de klas

UW PUZZELSTUKJE?

Hoe vol de bibliotheek ook is, één boek moeten alle kinderen zelf hebben: de Bijbel. Zodat God's Woord altijd dichtbij is. U kunt hieraan bijdragen met uw gift onder vermelding van "Bijbels"

15 euro = 1 Bijbel

NL 84 RABO 0362 4140 17 | St. NACMU te Sliedrecht

EVANGELIE VERKONDIGD AAN DUIZENDEN

DUIZENDEN MENSEN HEBBEN VIA NOAH'S ARK HET EVANGELIE GEHOORD. Rond de kerst 2015 heeft Noah's Ark haar tweede Cantate gehouden. Zo'n 7.000 mensen uit onze omgeving werden uitgenodigd om binnen onze poorten het kerstverhaal, in hun eigen taal, op een bijzondere manier te beleven. Van de 7.000 genodigden kwamen er 8.000 opdagen.

Op een platform achter in de kerk verschenen twee engelen die vanuit de hemel de gebeurtenissen rondom kerst beschreven. Één engel vond het maar raar: God die zelf naar de aarde komt om zondaars te redden? Dat geloof je toch zeker niet? En toch gebeurde het voor de ogen van de engelen en de mensen in de zaal. Jozef

en Maria reisden af naar Bethlehem en Maria baarde een zoon. Een engelenkoor verscheen aan de herders en wijzen uit het oosten kwamen om de Koning te aanbidden. Uiteindelijk begreep de verbaasde engel waar het allemaal om draait: God's liefde voor de mensen en Zijn plan. Naast acteerwerk werd er gedanst in de vorm van ballet, hip-hop en in traditionele Ugandese stijl. Na de opvoering werd de ware boodschap van kerst nogmaals uitgelegd door onze dominee.

De kinderen gingen niet met lege handen naar huis: zij kregen een knuffel en een schoenendoos met onder meer speelgoed, schrijfgerei en zeep mee naar huis. Noah's Ark blijft deze traditie herhalen om onze burens bekend te blijven maken met het goede nieuws en het Evangelie van Jezus Christus.



De engelen in de hemel

GEBEDSBRIEF

AL VANAF DE OPRICHTING BEN IK BETROKKEN BIJ NOAH'S ARK.

In al die jaren mocht ik steeds zien hoe God op een bijzondere manier aan het werk was, en nog steeds is. Hij geeft aan zoveel kinderen een thuis, liefde en geborgenheid waarbij Hij, naast alle anderen, in het bijzonder Piet en Pita wil gebruiken om dit alles gestalte te geven. Zij kunnen dit alleen doen in afhankelijkheid van God. Daarvoor hebben zij de ondersteuning van het gebed hard nodig. En mogen we Gods grootheid zien in Zijn betrokkenheid en handelen. Dit motiveert mij om de gebedsbrief/mail te verzorgen en te versturen. En zo ook een steentje bij te dragen in dit bijzondere werk.

— Ineke Groen (zus van Pita)

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God."

— FILIPPENZEN 4:6 (HSV)





OUTREACH

Noah's Ark heeft een grote poort maar die zit niet altijd op slot. We gaan naar de dorpen om ons heen en nodigen de inwoners regelmatig uit. Via verschillende programma's brengen we praktische, hygiënische en medische hulp en verspreiden we het Evangelie. Zo hebben we al duizenden mensen, jong en oud, man en vrouw, christelijk, islamitisch of andersgezind, weten te bereiken. Wij geven om onze burens en zij waarderen ons werk. Ook kinderen die ooit onder onze zorg waren verliezen we niet zomaar uit het oog, als het nodig is blijven we betrokken in hun leven.

Fleur en Rose

Fleur en Rose kwamen in 2011 tijdelijk bij Noah's Ark wonen. Hun vader overleed voor hun geboorte en hun moeder tijdens. Overige familieleden konden niet voor hen zorgen, maar zij zochten Fleur en Rose trouw op. In 2014 trouwde de jonge tante van Fleur en Rose waarop ze besloot haar nichtjes in huis te nemen. Sindsdien kwam de maatschappelijk werker van



▲ Bij de politie (2011)

Noah's Ark een aantal keer op bezoek. De tante ziet de meisjes als haar eigen kinderen en zij zien haar als hun moeder. Ze gaan naar school, zijn gezond en bovenal, ze zijn gelukkig.



▲ Fleur en Rose in 2016

Op bezoek bij Oma

IN DE UGANDESE CULTUUR SPELEN "JJAJJA'S" (SPREEK UIT "DZJA DZJA'S") EEN BELANGRIJKE ROL. Niet omdat ze af en toe op de kleinkinderen passen maar omdat de ouders de zorg niet kunnen of willen dragen. De jjajja draagt dan de volledige zorg voor hun kleinkind. Van veel kinderen uit het kindertehuis is geen familie bekend en zij hebben dus ook geen jjajja. In de schoolvakanties bezoeken

groepen kinderen een jjajja uit de buurt om te leren over haar leven, haar cultuur en hoe het vroeger was. Sommige jjajja's zijn de zeventig al gepasseerd. De kinderen doen klusjes in en rondom het hutje, maken een knutselwerkje of koken een maaltijd samen met "hun" jjajja en haar familie. De reacties van de kinderen en de jjajja's zijn erg positief en iedereen ziet er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

▼ Fotolijstje gemaakt door de kinderen voor hun jjajja



KERSTPAKKETTENACTIE

SINDE ENKELE JAREN DEELT NOAH'S ARK KERSTPAKKETTEN UIT aan leerlingen van New Horizon en hun families en andere minderbedeelde gezinnen uit de omgeving. Dankzij gulle gevers van over de hele wereld was het opnieuw mogelijk de kerst voor zo'n 150 gezinnen een extra gouden randje te geven.

De inhoud zit niet verpakt in de traditionele kartonnen doos maar in een praktisch teiltje. Het pakket bestaat uit onder meer bonen, meel, zout, zeep, slaolie, lucifers, *matoke* (kookbananen), groente en wat te snoepen. De pakketten werden vlak voor de kerst uitgedeeld



▲ De pakketten zitten zelfs nog voller dan dit!

op school.

Een van de leerlingen die voor haar gezin een pakket ontving was Ruth Nakan-yike: "Het was zo'n mooi geschenk, zeker op dat moment. Ik was zo blij dat ik het samen met mijn burens deelde".

De pakketten hebben veel vreugde gebracht bij de gezinnen van onze schoolkinderen, maar ook daar buiten. Meedoen?

Houd de berichten op onze website en Facebookpagina aan het eind van het jaar in de gaten.



▲ Op weg naar huis De pakketten staan klaar ▶



▲ Dankbaar

Voorkomen is beter dan genezen

NIEMAND GAAT GRAAG NAAR DE DOKTER EN DAT IS BIJ VEEL MENSEN IN UGANDA NIET ANDERS. Men herkent symptomen vaak niet of te laat, of stelt het bezoek uit door angst voor hoge kosten. Dit heeft vaak tot gevolg dat de kwaal verergerd en de kosten juist toenemen. Veel aandoeningen die we in ons medisch centrum voorbij zien komen hadden simpel voorkomen of eerder behandeld kunnen worden.

In samenwerking met *The Rob Foundation* voeren we daarom *outreaches* uit in de wijde omgeving van Noah's Ark. We bezoeken afgelegen gemeenschappen en scholen om hen voor te lichten over hygiëne, ondervoeding, HIV, het belang om niet te lang te wachten met het zoeken van medische hulp en om zelf actief te werken aan hun gezondheid.

Zo is bijvoorbeeld een gebrek aan vitamine A in Uganda nog steeds de meest voorkomende en te voorkomen oorzaak van blindheid, daarnaast verhoogt dit tekort het sterftecijfer van infecties zoals de mazelen aanzienlijk. Daarom worden tijdens de *outreaches*



vitamine A en ontwormingspillen verstrekt aan de risicogroepen. Hoewel HIV ongeheelbaar is kan met een tijdige en juiste behandeling de ziekte goed onderdrukt worden, daarom wordt er ook gratis getest op HIV.

Meisjes en vrouwen worden geïmmuniseerd tegen tetanus, een ziekte die een groot risico vormt tijdens de zwangerschap. Ook worden er *Afripads* verspreid, herbruikbaar en hygiënisch maandverband.

Noah's Ark en de Rob Foundation hopen haar *outreaches* in de toekomst uit te breiden naar meer afgelegen gebieden en ook vaccinaties tegen baarmoederhalskanker aan te kunnen bieden.

therobfoundation.com »



▲ Het team

BRILLETJE

IN UGANDA DRAGEN WEINIG MENSEN EEN BRIL. In Nederland wordt het gezichtsvermogen van kinderen met enige regelmaat getest op het consultatiebureau of op school, in Uganda gebeurt dit nauwelijks waardoor afwijkingen vaak niet worden opgemerkt, ook niet door de persoon zelf.

Wij waren dan ook verheugd met de komst van Niall McCormick, een opticien uit Nieuw-Zeeland. Zijn koffers

waren gevuld met monturen, glazen en testapparatuur. In nog geen week tijd keek hij alle kinderen uit het kinderkuis en de leerlingen van New Horizon goed in de ogen. Met

veel ogen was niets aan de hand, maar sommige patiënten verlieten zijn kantoorje direct met een nieuwe bril.



Gezondheid is belangrijk. Maar gezondheidszorg laat in Uganda vaak veel te wensen over. Daarom hebben we ons eigen medisch centrum met de juiste kennis, expertise, medicatie en apparatuur. Ons medisch team en de ambulance staan altijd paraat. Zo kunnen wij aan onze kinderen en medewerkers én aan de wijde omgeving de betaalbare kwaliteitszorg bieden die hard nodig is.

Ook proberen we actief te voorkomen dat men onze hulp nodig heeft door voorlichting onder andere over goede hygiëne en het eenvoudig voorkomen van ziektes.

GEZONDHEID

BOOR DRAAIT OVERUREN

STICHTING HELP UGANDA (HUG) STUURT TWEE KEER PER JAAR EEN TEAM VAN NEDERLANDSE TANDARTSEN en assistenten op pad naar Uganda. Gedurende twee weken werkt het team, gesteund door leerlingen van New Horizon, hard om de gebitten van onze kinderen, schoolkinderen en medewerkers te controleren op gaatjes en andere ongemakken. De tandartsstoel in de goed uitgeruste tandarts-kamer van de kliniek is nooit leeg en de boor draait overuren: tijdens het laatste bezoek zijn er 577 gebitten gecontroleerd, 314 kiezen geseald, 119 vullingen gezet en 49 tanden en kiezen getrokken. Deze megaklus wordt altijd met veel plezier en inzet aangepakt door het team. Hoewel de kinderen niet altijd even erg uitkijken naar het bezoek, is het dankzij de tandartsen dat zij weer met een goed en schoon gebit kunnen leven, spelen – en snoepen.



Vanaf het prille begin

IN UGANDA ZOEKEN ZWANGERE VROUWEN VAAK PAS MEDISCH ADVIES IN DE ACHTSTE MAAND. Ze zijn bang voor de kosten en zo lang alles goed lijkt te gaan heeft het geen prioriteit, maar complicaties worden zo vaak niet opgemerkt. Met ons programma willen wij stimuleren dat vrouwen al zo vroeg mogelijk voor controle komen om mogelijke complicaties te ondervangen.

Voor een betaalbaar bedrag van 10 euro krijgen de vrouwen een totaalpakket met consultaties, echo's en laboratoriumtesten voor de bevalling. Bevallen doen zij dan op een veilige en schone manier in onze verloskamer. Er heeft altijd een verloskundige dienst en deze blijft moeder en (on-geboren) kind monitoren,

dit in tegenstelling tot veel andere klinieken waar men alleen langs komt als het fout gaat. Na de geboorte blijven moeder en kind nog een dagje. Bij complicaties brengt onze eigen ambulance moeder en kind in ongeveer 20 minuten naar een ziekenhuis met meer faciliteiten.

De eerste dinsdag na de bevalling worden moeder en kind terug verwacht voor de eerste immunisatie van het kind. We stimuleren vrouwen om regelmatig terug te komen om hun kind te laten wegen en voor verdere immunisaties, welke gratis worden aangeboden.



▲ Timothy: vel over been



▲ Timothy: wat een verschil!



▲ Gift: gezwollen en pijnlijk



▲ Hier worden we blij van!

NIEUWE KANSSEN

In het ondervoedingscentrum gaan we de strijd aan met ondervoeding: een ernstige situatie. Behandeling betekent vaak een nieuwe kans op leven, een gemiste kans soms overlijden. Dit willen we voorkomen met outreaches in de wijde omgeving. Het medische team geeft voorlichting over ondervoeding en gezonde voeding en signaleert kinderen met tekenen van ondervoeding. Bij ernstige gevallen wordt het kind opgenomen in ons centrum.

Zoals Timothy, een twee jarig jongetje met een gewicht van 4,7kg, vel

over been. Hij verbleef voor langere tijd bij zijn oma (niet ongebruikelijk in Uganda), zijn moeder kreeg hem in die situatie terug. Door ondervoeding maar ook door zuurstoftekort tijdens de geboorte liep Timothy een ontwikkelingsachterstand op. Hierdoor werd hij niet als waardevol gezien. Timothy werd opgenomen en behandeld in het ondervoedingscentrum. Hij kreeg kleine hoeveelheden therapeutische melk. Langzaam begon hij te groeien, na 3 weken was hij meer dan een kilo aangekomen en mocht hij naar huis. Gedurende 3 maanden kwam zijn moeder regelmatig met hem terug

voor controle. Timothy kreeg Plum-py'Nut (therapeutische pindapasta) mee naar huis om verder te groeien en aan te sterken. Tijdens ieder bezoek zagen we verbetering. Hij kan nu zelfstandig zitten en lacht vrolijk. Timothy kreeg een nieuwe kans om te leven.

Ook Gift kreeg die kans. Een meisje van vier jaar en 7,4kg. Verwaarloosd door haar stiefmoeder, niet gezien als de kostbare gift die ze is. Ze hield vocht vast in haar armen en benen (oedeem) en had pijnlijke wonden. Een familielid werd geraakt door deze situatie en kwam met haar naar het ondervoedingscentrum. Ze was te zwak om zelf

UW PUZZELSTUKJE?



te drinken, dit moest via een sonde. Liefdevol kreeg ze aandacht. Langzaam keerde er een glimlach terug op haar gezicht.

Het overheidsziekenhuis in Kampala deelt haar kennis met ons. Met die toegenomen kennis en scholing is het team nog beter toegerust om kwalitatieve zorg te geven. Dankzij de ontvangen financiële steun hebben we al vele kinderen kunnen helpen, maar ons werk is nog niet overbodig. Het team is blij en dankbaar. Kinderen zoals Timothy en Gift zijn de reden waarom we een ondervoedingscentrum hebben.



MEER WERK

Het zorgen voor kinderen stopt niet met voorzien van eten, onderdak, onderwijs en medische zorg. Er komt veel meer bij kijken. Noah's Ark kijkt vanuit een holistisch standpunt en gebruikt de verschillende afdelingen om de kinderen te voorzien van een goede toekomst. Persoonlijk heb ik het genoeg gehad om leiding te geven aan de maatschappelijk werkers, en nu ga ik net zo graag de uitdaging aan om leiding te geven over alle afdelingen. Ik was eerst overweldigd, maar nu haal ik voldoening uit mijn werk als de General Manager bij Noah's Ark.

— Sarah Wesonga, General Manager



Krijg het heen en weer

NOAH'S ARK IS ÉÉN GROOT LOGISTIEK NETWERK. Spullen liggen op een centrale plaats netjes, droog en beveiligd opgeslagen in zeecontainers. Een pick-up en een tractor maken dagelijks heel wat kilometers om allerlei benodigdheden af te leveren bij bijvoorbeeld de keuken, de scholen of de bouwplaats. Om kosten te besparen halen we zelf veel op zoals bouwmaterialen en voedsel, zo veel mogelijk van dicht in de buurt. Ook ontvangen we ieder jaar zeecontainers met hulpvoedsel dat we over het hele land verspreiden. Ook de circa 350.000 schoenendozen (met misschien wel uw kerstgift!) die we ontvangen en over het hele land verspreiden kunnen we natuurlijk niet vergeten. Al met al is het bij Noah's Ark dus één grote logistieke bedrijvigheid.

Afdeling met Uitdagingen

OOK VOOR NOAH'S ARK ZIJN COMPUTERS ONMISBAAR: de boekhouding, notulen, communicatie, en het maken van deze krant: het gebeurt bijna allemaal digitaal. In het computerlokaal worden de leeringen wegwijs gemaakt met het gebruik van een computer.

In een land dat op technologisch vlak achterloopt, is het draaiend houden van ongeveer 75 (tweedehands) PCs en laptops een aardige uitdaging. Onze IT-man Dennis heeft er naast het geven van computerlessen een ware dagtaak aan. Door pieken in de netstroom is al menig voeding opgeblazen en virussen komen ook regelmatig voorbij. Een internetverbinding is duur en onbetrouwbaar. Wespen bouwen graag hun nest in de warme computerkasten.

Ondanks de hoofdpijn die het met zich mee brengt zijn we dankbaar voor de technologie die ons helpt ons werk te doen en de leerlingen klaarmaakt voor het leven en werken in een steeds digitaler wordende maatschappij.



▲ IT-ers in opleiding

Koksmutsje af!

DE NEGEN MEDEWERKERS VAN DE KEUKEN WERKEN DE HELE DAG DOOR om ontbijt, lunch en avondeten voor te bereiden voor de meer dan 700 kinderen uit het kinderkuis, de Family Units en de scholen. De thee en biscuitjes voor tijdens de pauzes worden ook niet vergeten. Als onderdeel van het praktische onderwijs werken er iedere dag ook leerlingen uit het voorgezet onderwijs mee. Na schooltijd zijn er ook nog genoeg kinderen te vinden die een handje mee-



helpen (en uiteraard mee snoepen). Auntie Betty (hoofd van de keuken) stelt samen met mama Pita weekmenüs samen. Veelgebruikte ingrediënten zijn rijst, bonen, matoke (kookbananen), kool, groene groente, zoete aardappel en af en toe wat rundvlees en heel soms zelfs kip of varkensvlees! maar als een kind jarig is mag hij of zij beslissen wat er gegeten wordt. De jarige job kiest vaak voor pannenkoeken of chapati, wat meer voorbereidingstijd kost maar bijdraagt aan de feestvreugde.

▼ Terug van de markt



▼ Tractor met aanhangwagen



▼ Zwaar gereedschap op de bouwplaats



▼ Soms regent het takken



▼ Pas op, bouwplaats!



▼ Er kan niet genoeg schoongemaakt worden



▲ Groene vingers en een groene overall.

Groene mannen en vrouwen

ALS HET OVER BELANGRIJKE TAKEN GAAT, vergeten veel mensen de tuinmannen en vrouwen. Zij houden ons terrein waar meer dan 400 mensen wonen schoon en veilig. Kinderen kunnen veilig spelen omdat ze het gras bijhouden en rommel opruimen. Het

ophalen van afval en het bestrijden van ongedierte helpt tegen het verspreiden van ziektes. Ook helpen deze mannen en vrouwen bij het opzetten en inrichten van tenten bij speciale evenementen zoals open dagen op school. Bezoekers zijn vaak erg complimenteus over ons terrein en dat is te danken aan onze tuinmannen en tuinvrouwen!

Één kind kan de was niet doen

ELKE DAG IS HET DOEN VAN DE WAS WEER EEN GROTE BEZIGHEID. De tien medewerkers van de wasserij wassen, drogen en strijken kleding, handdoeken, beddengoed en katoenen luiers voor het kinderkuis en de kliniek. De was wordt buiten gedroogd maar wanneer het regent is het moeilijk om alles op tijd droog te krijgen. Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat de stroom uitvalt en er dus met de hand gewassen moet worden omdat

de wasmachines niet werken.

Twee of drie keer per jaar arriveert er uit Nederland, de VS of Duitsland een zeecontainer met onder andere kleding voor de kinderen uit het kinderkuis en de Family Units. Auntie Agnes (hoofd van de wasserij) is dan enkele weken zoet met het uitzoeken, sorteren en merken van elk kledingstuk. Kleding heeft niet het eeuwige leven, Auntie Agnes is ook veel tijd kwijt met het repareren van broeken, shirts en jurken.



Wim en Greet

WIM, EEN DOORGEWINTERDE LOODGIETER EN ZIJN VROUW GREET zijn al jaren verbonden met Noah's Ark. In Nederland verzamelt Wim goederen om te verzenden naar Uganda. Hij spoort vaak dat éne onderdeelje op dat niemand anders kon vinden. Wim en Greet komen ook regelmatig in Uganda op bezoek. Greet helpt Pita dan graag met de baby's en Wim loop alle kranen, boilers en toiletten na. Dit gezellige echtpaar trakteert de kinderen vaak op lekkere gebakken vis, die Wim op de markt koopt en vakkundig in de keuken bereidt. Iedereen ziet altijd weer uit naar hun komst. Tot volgende keer!



▲ De vis wordt onder Wim's ogen weggekeken



▲ Greet vermaakt zich prima



Zonder samenwerking zou Noah's Ark niet zijn wat het nu is. Kerken, scholen, individuen en organisaties van over de hele wereld dragen op de één of andere manier een stukje bij aan ons werk. Of het nu gaat om goederen, gebed, financiële hulp of kennis, het belang van samenwerking is niet te onderschatten.

Op haar beurt werkt Noah's Ark ook samen met organisaties in Uganda om hen een stukje verder te helpen met hun werk. In ons werk is er geen concurrentie: alleen een gemeenschappelijk doel.



Duits Dieet en Duitse Stroom

Noah's Ark werkt al jaren samen met Global Aid Network (GAIN) Duitsland. Tientallen kinderen uit het kindertehuis en leerlingen van de New Horizon scholen hebben dankzij de samenwerking met GAIN een Duitse sponsor. Met grote regelmaat verschepen zij zeecontainers met goederen die Noah's Ark goed kan gebruiken en die moeilijk of duur verkrijgbaar zijn in Uganda.

We zouden kunnen stellen dat onze baby's op een Duits dieet zijn: veel potjes babyvoeding en ook de babymelk wordt door GAIN verzameld en verstuurd. De wasserette draait ook op Duits waspoeder: *sehr schön!*

Om te besparen op onze energierekening ligt het dak van onze werkplaatsen vol met Duitse zonnepanelen. Hoe hoger de zon staat, hoe lager onze rekening en in Uganda zit het met de zon wel goed.



▲ Een dak vol zonnepanelen



▲ Vielen Dank!



Even Voorstellen

OOK IN NEDERLAND WORDT VEEL WERK VERZET om het werk in Uganda te kunnen doen. Het bestuur van Noah's Ark in Nederland zet zich al jaren vrijwillig, naast hun reguliere baan, in voor het werk in Uganda. Zo versturen zij deze krant, de nieuwsbrief en de gebedsbrief. Zij zijn de draaiende motor achter het werven van financiën en reizen het hele land door om presentaties te geven. Ze nemen giften en goederen namens Noah's Ark in ontvangst en zorgen dat ze Uganda bereiken. Al lijkt het of hun werk vooral op de achtergrond plaats vindt, ze verdienen werkelijk een plek op de voorgrond.

Een gemeenschappelijk doel

Piet en Pita Buitendijk (Nederland) begonnen Noah's Ark in 2000 met zijn tweeën. Inmiddels worden zij ondersteund door een team van zendelingen van over de hele wereld. Allen hebben zij het zelfde doel voor ogen: hun geloof handen en voeten geven door zich te ontfermen over de honderden kinderen én volwassenen die dit hard nodig hebben.

Aldert en Patricia de Gruyterw (Nederland) en hun kinderen **Sarah en Amos** zijn sinds 2014 bij Noah's Ark. Aldert gaat over de opslag en logistiek bij Noah's Ark en rijdt op de ambulance. Patricia werkt in het ondervoedingscentrum en gaat mee op outreaches van de kliniek. Samen leiden zij de oudste groep van de zondagschool. Sarah en Amos gaan halve dagen bij New Horizon naar school en krijgen thuis onderwijs.

Colin en Bev Winters (Nieuw-Zeeland) verblijven sinds 2014 bij Noah's Ark. Colin is een goede timmerman en doet Bijbelstudie met studenten. Bev ontfermt zich over de vrouwen op het terrein en helpt kinderen (en volwassenen) graag met breien, naaien en haken. Ook zorgt zij er voor dat ieder kind cadeautjes krijgt op zijn of haar verjaardag.

Christian Berkman (Nederland) is sinds 2013 bij Noah's Ark en **Katie Schinnell** (Verenigde Staten) sinds 2014. Voor lange tijd waren zij gewoon burens maar er groeide meer, vanaf januari 2017 gaan zij als getrouwd stel verder. Christian houdt zich onder meer bezig met de zondagschool, kerk en het schrijven van deze krant. Katie is vaak te vinden in de bibliotheek, helpt kinderen die moeite hebben met lezen en organiseert het programma tijdens de vakanties. Samen zijn zij actief in het werk met de tieners en jeugd en de Kerst Cantate.

Miranda van den Berg (Nederland) werkt bij ons sinds 2016. Miranda werkt samen met het team van maatschappelijk werkers met kinderen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Ook werkt ze mee aan nieuwsbrieven en updates.

christianberkman.nl »
nzekatie.blogspot.com »

mirandainuganda.nl »

Jan en Marie-José Alblas (Nederland) voegen zich in 2017 bij Noah's Ark. Hun visie is "Gods liefde delen zodat een generatie hoopvol en liefdevol opgroeit". Zij zullen in hoofdzaak hun plek gaan vinden in het begeleiden van de Family Units.

familieablas.nl »

Tamar Goossens (Nederland) is sinds 2007 al af en aan bij Noah's Ark te vinden maar sinds 2014 heeft ze zich gesetteld. Tamar is dokter en is dus veel in de kliniek te vinden. Ook organiseert zij de outreaches in samenwerking met haar stichting, *The Rob Foundation*. In juli 2017 stapte zij in het huwelijksbootje met **Daniel**, vrijwilligerscoördinator bij Noah's Ark.

therobfoundation.com »


▲ Gert en Liesbeth Brandwijk, secretariaat en kindersponsoring

▶ Tineke Nauta, boekhouding

▲ Piet Mom, PR, schoolsponsoring en verzameling goederen

▶ Wilma Welten, PR en Presentaties

Op New Horizon richten we ons niet alleen maar op werk in de klas maar willen we de talenten van de kinderen ook naar boven halen doormiddel van sport en spel: voetbal, stoelendans, atletiek, en meer. Om competitief te blijven zijn alle leerlingen van de basisschool verdeeld in 'families' die gedurende het hele jaar strijden. Sportiviteit wordt daarbij uiteraard niet uit het oog verloren. In een notendop is sport een leuke en effectieve manier om te leren op een andere manier dan stilzitten in het klaslokaal.

— Teacher Bonface (sport en spel)



Één been is genoeg

EEN POPULAIR SPEL IN HET KINDERHUIS EN OP SCHOOL IS "SONKO", dat veel weg heeft van hinkelen. Het veld bestaat uit zeven vlakken, de lijnen worden gemaakt met houtskool of in het zand gekrast. Elke speler gooit om beurten een 'sonko' (steentje, takje, balletje...) in het eerste vak. De speler moet vervolgens naar het laatste vak hinkelen, maar mag niet landen in het vak met de sonko. Op de terugweg wordt de sonko weer opgepakt om het vervolgens in vak twee te gooien, en zo voorts. Wie in het verkeerde vak land of twee voeten nodig heeft, is af. Ook aunties en vrijwilligers spelen graag een potje mee. Omdat dit spel vrijwel geen materiaal vereist worden potjes vaak spontaan begonnen. Tijdens het spelen laten de kinderen geduld maar ook gezonde drang om te winnen zien.



Drie toppers van de bovenste plank!

OOK DIT JAAR WILLEN WIJ U ZOALS GEBRUIKELIJK LATEN WETEN wie onze loopkampioenen zijn: de baby's die het eerst konden lopen. Dit zijn Lawrence, Philip en Martin. Lawrence was erg vroeg: met 10 maanden zette hij zijn eerste stapjes, daarna volgde Philip met 14 maanden en Martin met 16 maanden. Deze heren geven nu het voorbeeld aan de andere baby's, zij zetten nu ook hun eerste stapjes.



▲ Jane houdt het vol



▲ Dorothy springt over haar sonko



▲ Michaela pakt haar sonko op

China gaat naar huis met het goud

HET VAKANTIEPROGRAMMA STOND DIT JAAR IN HET TEKEN VAN DE OLYMPISCHE SPELEN. De kinderen werden tijdelijk onderdanen van één van de acht deelnemende landen en streden om gouden, zilveren en bronzen plakken. Tijdens de officiële openingsceremonie kregen de kinderen een indruk van de Olympische Spelen over de jaren heen. Auntie Katie, coördinator van het vakantieprogramma, ontstak op ceremoniële wijze een vlam die even later naar het sportveld gedragen werd. Daar werd na een korte estafette een groter vuur ontstoken. Elk land maakte zijn eigen vlag en bandana's voor tijdens de wedstrijden.

De landen streden op atletisch gebied in onder meer hardlopen, estafette en zwemmen. Ook andere sporten zoals voetbal en klimmen kwamen aan bod. Medailles waren ook te verdienen tijdens een speurtocht, spelling- en rekenspelletjes en ook de kennis over hun land werd getest.

De teams werkten goed samen en moedigden hun atleten enthousiast aan. Tussen de verschillende landen heerste een gezonde strijd maar de sportiviteit werd zeker niet uit het oog verloren: er werd voor iedereen gejuicht. Tijdens de disco werden de medailles uitgereikt, China ging er met het meeste goud van door en was de grote winnaar, maar alle landen hebben hun plakken zeker verdiend!



▲ Hardlopen



▲ Waterspellen



▲ Krachtige armen



▲ "Nederlander" Mutebi (Links) en "Nieuw-Zeeland" Jimmy strijden voor "hun" land



▲ De kampioenen van dit jaar

	Medaillespiegel		
China	5	3	3
Nieuw Zeeland	4	1	4
Kenia	4	3	
Verenigde Staten	1	5	3
Nederland	2	3	2
Tanzania	2	1	5
Duitsland	1	4	
Brazilië	2		2



Uitgegeven in 2016

alle rechten voorbehouden

Nederland

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
0184 415987
nederland@nacmu.org

Uganda

P.O. Box 355, Mukono, Uganda
+256 772 481142 / +256 782 799 712
uganda@nacmu.org

Algemene giften

NL 84 RABO 0362 4140 17

Kindsporsoring

NL 59 RABO 0362 4439 55

Schoolsponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63

Piet en Pita Buitendijk

NL22 RABO 0152 1874 21

www.nacmu.org

Geef Gratis ANBI

Zoek ons op f

