



Nieuws van Piet en Pita Vanuit Noah's Ark Kinderhuis

11^e jaargang, nummer 1
Maart 2011

Lieve vrienden en familie,

Ook in de afgelopen tijd mochten we weer een aantal nieuwe kinderen in ons huis welkom heten.

VIVIENNE



Twee maanden oud en bedreigd met een kapmes. Dat overkwam Vivienne.

Haar moeder wilde haar in een vlaag van verstandsverbijstering vermoorden. De burens riepen de hulp in van de politie, die vervolgens onze hulp inriep. Op 26 november 2010 kwam

ze bij ons wonen. Haar moeder werd gearresteerd en we weten niet hoe het verder met haar gaat. Vivienne is geboren op 30 september 2010.

Een mooi gezond meisje, dat heel makkelijk de veranderingen in haar leventje accepteerde en lekker groeit.

RAPHAEL

Op 29 november 2010 werden we door de politie van Mukono gebeld omdat ze een klein jongetje hadden gevonden. We schatten hem op ongeveer een jaar en hebben hem als geboortedatum 29 oktober 2009 gegeven.

We hebben hem Raphael genoemd. Hij is gewoon ergens achtergelaten, wat voor zo'n grote baby heel moeilijk is. Hij heeft dan ook de eerste dagen bijna aan een stuk door gehuild.

Maar toen hij ons begon te accepteren werd het een gezellig jongetje wat vrolijk rond stapt.



NOAH



Op de avond voor kerst, 24 december 2010, werd een baby, in doeken gewikkeld en in een plastic tas, bij iemand voor de poort gelegd.

Gelukkig werd hij snel gevonden en naar de politie gebracht.

Anderhalf uur nadat hij was gevonden hield ik, zijn nieuwe mama, hem in mijn armen.

Een prachtig jongetje van ongeveer een week oud. We hebben hem Noah genoemd en zijn geboortedatum is 18 december 2010 geworden.

Het ging gelijk heel goed met hem, hij begon vanaf de eerste dag goed te groeien.

JERIAH

Op 15 januari is Jeriah (zie vorige nieuwsbrief) bij ons vandaan gegaan.

We hadden via allerlei omwegen zijn moeder gevonden. Via haar kwamen we in contact met zijn oma, die verbolgen was over het feit dat haar dochter het kind had weggegooid en ze gaf aan dat zij wel voor haar kleinzoon wilde zorgen.

Goed voor Jeriah, hij mag nu opgroeien bij zijn eigen familie. Wat is er mooier?! Wij zijn blij voor hem. Hoewel we hem wel missen, want het was een innemend kereltje die ons allemaal voor zich had gewonnen.



ARON

Maandag 17 januari 2011 werd er opnieuw een baby gevonden, gewoon weggegooid.

Een klein jongetje, zwaar ondervoed, vel over been. Hij was zo uitgehongerd, dat hij op het politie bureau onmiddellijk aan mijn pink begon te zuigen en niet meer stopte tot hij bij Noah's Ark zijn eerste flesje kreeg.

We schatten hem op ongeveer een maand en hebben hem als geboortedatum 17 december 2010 gegeven.

Als naam hebben we hem Aron gegeven. Hij was gelukkig goed gezond en deed het al vrij snel goed. Na veertien dagen bereikte hij al de drie kilo.

HANNAH

Hannah had een vreemd uitgroeijsel in haar knieholte. De dokter had dit afgebonden en verwijderd maar heel snel groeide het terug en dit keer groter. Wij werden achterdochtig en lieten het operatief verwijderen en opsturen naar een laboratorium voor biopsie.

Onze achterdocht was terecht. Na twee weken kregen we de uitslag en die was niet goed. Onze Hannah heeft kanker en moet met spoed behandeld worden.

Ze heeft een röntgenfoto gehad van haar borstkas en een scan van haar onderbuik. Ook heeft ze meer bloedonderzoeken en een leverfunctie test ondergaan. Gelukkig was dit allemaal goed en zijn haar kansen goed. Ze kan hiervan genezen.

Op maandag 31 januari begon de chemokuur. Ze krijgt dan met tussenpozen van drie

weken zes tot acht behandelingen. Al met al is ze daar in ieder geval ongeveer vijf tot zes maanden mee bezig.



Uiteraard ziet Hannah hier erg tegen op. Vooral ook omdat de dokter haar heeft verteld dat ze zich heel ziek zal gaan voelen en heel moe, en daarbij dat haar haar zal gaan uitvallen.

Geen leuke berichten natuurlijk als je net twaalf jaar wordt (5 februari).

Het zou fijn zijn als ze merkt dat er mensen met haar mee leven door haar een kaartje te sturen. U kunt dit sturen naar: *Hannah Sadaaka, PO Box 355, Mukono, Uganda.*

MARISKA, MIRIAM EN JUDA

Mariska, die zeven jaar met ons heeft meegewerkt, heeft ons eind december verlaten. Ze werkt nu bij een andere organisatie in Kampala. Miriam (9 jaar) en Juda (4 jaar), de kinderen die zij heeft geadopteerd, zijn uiteraard met haar mee gegaan en wonen dus niet meer bij ons.

Het gaat goed met hen en ze gaan nu naar een internationale school in Kampala. Wij missen hen, maar respecteren de keuze die ze hebben gemaakt.

ANDER NIEUWS

De maand januari was ongelofelijk heet en dus droog. Werkelijk alles was oranje van het stof en veel kinderen hadden last van hun ogen, neus en keel.



We zien er enorm naar uit dat de regenperiode gaat beginnen, ook al worden dan de wegen weer onbegaanbaar door de modder.

Nu zijn heel veel mensen sikkeneurig en prikkelbaar. En werken ho maar, want binnen blijft het 's nachts warm zodat men slecht slaapt en dus overdag niet goed functioneert.

En het schoolgeld moet betaald worden voor het nieuwe schooljaar, dat in februari weer begint. Terwijl men vaak alles heeft opgemaakt met de kerst.

Men bedelt en steelt alles bij elkaar om te overleven, zodat we blij waren dat januari weer voorbij was.

Voor de kinderen zijn de maanden december en januari de grote vakantie, dus als uiteindelijk de school weer begint hangen wij alles wat je een vlag mag noemen uit, want het normale ritme keert weer terug.

De kinderen hebben heel veel leuke programma's gehad in de vakantie. Zo hebben ze mee mogen helpen in al de afdelingen van het kinderkuis; als bewaker (foto vorige pagina), als timmerman/vrouw, ze mochten helpen in de keuken, de baby 's verzorgen. Ook konden ze fietsen, hadden een waterballet en vervelen was er soms ook bij!



Er waren ook door onze medewerkers en diverse vrijwilligers keuze programma's gemaakt waarbij ze konden leren perspectief tekenen, maskers maken, touwvlechten, haarvlechten, gitaar leren spelen, zang met dans en film avonden. Er was heel veel te doen, maar acht weken is toch aardig lang.

DE SCHOOL

In Uganda heeft een lagere school zeven klassen en zo ook onze school.

Onze oudste kinderen gaan nu naar de zevende klas. Ook hebben we nu de kleuterschool gescheiden van de lagere school in een eigen gebouw. Het was een hele klus om het klaar te krijgen maar het resultaat mag er zijn.



We hebben nu zes kleuterklassen. Een school met zoveel kinderen neemt een belangrijke plaats in in het dagelijkse leven bij Noah's Ark. Zonder school geen toekomst dus draait er heel veel om onderwijs.

Wij zien duidelijk dat zonder onderwijs er geen ontwikkeling en toekomst voor Uganda is. Onderwijs in Uganda is vaak slecht, maar beperkt beschikbaar en voor velen onbetaalbaar.



We hebben nu driehonderd kinderen op onze school, waarvan er ruim tweehonderd kinderen van de allerarmste families uit de dorpjes om ons heen komen. Het is geweldig om te zien hoe onze kinderen die in het kinderkuis wonen, leren hoe het er in de dorpjes aan toe gaat, door het contact met de kinderen van buiten het kinderkuis. Een soort natuurlijke integratie.

Als dit schooljaar, in december 2011, ten einde is moeten we de volgende stap maken. Daar zijn we nu dus al volop mee bezig. Voortgezet onderwijs, maar dan in een gecombineerde vorm. Dit zullen theorie- en praktijklessen gaan worden. Een soort M.B.O./vakschool.

Liefs en groeten van
Piet en Pita Buitendijk

WIST U DAT

- U voor € 12,50 per maand een schoolkind kunt sponsoren?
- Uw schoolkind hierdoor kans heeft op een goede toekomst heeft in Uganda?

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Op het moment dat u dit stukje leest is het inmiddels al maart.

In Nederland zitten de voorjaarsvakanties er weer (bijna) op en in Uganda is de eerste maand van het nieuwe schooljaar al voorbij. Dit jaar is een mijlpaal voor Noah's Ark, omdat nu de grootste groep in de laatste klas van de basisschool zit en het nieuwe schooljaar dan met de middelbare school gaat starten. Zoals u heeft kunnen lezen zijn de (bouw)voorbereidingen hiervoor inmiddels in volle gang. Daarom willen wij u graag nog eens de schoolsponsoring onder de aandacht brengen. Voor slechts € 12.50 per maand maakt u het mogelijk dat een kind van buiten Noah's Ark een goede schoolopleiding krijgt!

Ook onze website is aangepast. Zo kunt u via de link "sponsoring" alle mogelijkheden van sponsoring vinden, waar naast kinder- en schoolsponsoring o.a. ook sponsoring van advertenties, onze website en giften via een lijfrenteschenking worden uitgelegd.

Graag worden we ook op de hoogte gehouden van AKTIES die voor Noah's Ark worden gehouden, zodat we deze ook op de website kunnen plaatsen en dan misschien ook anderen op een leuk idee worden gebracht.

Wij zijn dankbaar dat de inkomsten van Noah's Ark ook in 2010 op een goed niveau zijn gebleven. Zo maakt bijvoorbeeld een behoorlijk aantal donateurs maandelijks een bedrag van € 22,50 over, terwijl men geen kind sponsort. Bent u misschien zo'n donateur? Wilt u dan overwegen een kind te sponsoren, om daarmee de band met Noah's Ark nog verder te versterken? Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via onze website.

Wij danken iedereen hartelijk voor de ondersteuning, in welke vorm ook, van Noah's Ark in 2010 en hopen dat u met ons ook in 2011 uw steentje bij kunt blijven dragen.

Namens het bestuur,
Gert Brandwijk

**C
O
L
O
F
O
N** **STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S
MINISTRY UGANDA**

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of

00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te
Sliedrecht

36.24.14.017 Algemene giften/donaties

36.24.43.955 Kindersponsoring

36.24.43.963 Schoolsponsoring

15.21.87.421 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per
maand. Een schoolkind sponsoren kost per
maand € 12,50.

