



Nieuws van Piet en Pita Vanuit Noah's Ark Kinderhuis



11^e jaargang, nummer 3
September 2011

Lieve vrienden en familie,

Nu de vakantie in Nederland weer achter de rug is, en voor zover we gehoord hebben de kachel al weer aan gaat, hopen we dat jullie weer tijd hebben om te lezen hoe de afgelopen tijd hier in Uganda is verlopen.

De zomer in Nederland wordt in de journalistiek wel komkommertijd genoemd, omdat er dan niet veel te melden is. Hier hadden we echter bananentijd, want er valt hier veel te veel te vertellen. Heel veel bezoekers kwamen langs voor een paar dagen tot een paar weken, de school is weer begonnen en de kinderen zijn aan de laatste maanden van het schooljaar bezig. De bouw van de school voor de vervolg opleiding is in volle gang en daarnaast kwamen er weer nieuwe kinderen in ons huis. We willen ze graag aan u voorstellen:

ZOË

Ze was ongeveer elf maanden oud toen ze op 28 april 2011 door haar moeder in de steek gelaten werd. De moeder vroeg een vrouw in het busstation of ze haar baby even wilde vasthouden terwijl ze naar het toilet ging. Maar ze kwam niet meer terug. Na geruime tijd te hebben gewacht en omstanders te hebben



gevraagd heeft de vrouw het meisje naar de politie gebracht. Wij kregen toen een telefoontje van de politie in Mukono of we haar op konden komen halen. We hebben haar Zoë genoemd en haar als geboortedatum 28 mei 2010 gegeven.



JOAN

Joan werd door een nachtpatrouille van de politie aangetroffen op 28 maart 2011. Er was geen enkel spoor dat naar de ouders leidde. De politie heeft via de media geprobeerd iets over haar te achterhalen, maar dit had geen resultaat. Nadat er twee maanden niemand om haar was gekomen besloot de politie dat het bureau geen goede plaats is voor een kind om te wonen en werd onze hulp ingeroepen.

Op 31 mei kwam Joan bij Noah's Ark terecht. Een meisje van ongeveer vier jaar oud met een behoorlijke dosis zelfvertrouwen en een open karakter. Ze is gelijk bij ons naar kleuterschool gegaan en spreekt nu al een behoorlijk mondje Engels. We hebben haar als geboortedatum 29 maart 2007 gegeven.

AMANDA

Op 3 augustus 2011 werd er 's avonds in een buitenwijk van Kampala een pas geboren baby gevonden; de navelstreng werd snel in een nabije kliniek afgebonden en de baby werd naar de politie gebracht. Dezelfde avond nog werden we door de politie gevraagd om het kindje op te halen. Een mooi fijn meisje van 2.600 gram. We hebben haar Amanda genoemd. Waard om liefde te ontvangen, betekent dit. En dat is ze absoluut, alleen heeft haar moeder dat zich niet gerealiseerd.



NELSON

De ouders van Nelson hadden een vechtrelatie, waar ze om de een of andere reden het kind de schuld van gaven. Hij werd zo verwaarloosd dat hij behoorlijk ziek werd.

De vader heeft toen de moeder verlaten en een dokter bij hen in de wijk heeft het kind tijdelijk onder zijn hoede genomen totdat hij buiten gevaar was. De moeder had ondertussen een nieuwe relatie en was weer zwanger. Haar nieuwe vriend/man wilde niets van Nelson weten en dus werd hij bij de politie gebracht.

Op 5 augustus 2011 kwam hij bij ons wonen. Een jochie met een glanzend kaal koppie. Hij is ruim een jaar oud, want hij is geboren op 28 april 2010. Hij heeft niet veel vertrouwen in de Ugandezen, maar met ons heeft hij gelukkig geen enkele moeite.

JULIET

Juliet werd door haar ouders in de steek gelaten toen ze nog heel jong was. Een zogenaamde "goede Samaritaan" bood aan om voor haar te zorgen. Totdat ze op 10 augustus 2011 opeens vond dat het genoeg was. Ze bracht de inmiddels dertien maanden oude Juliet naar de politie en wilde niet verder voor haar zorgen.

Zodoende kregen wij er weer een dochtertje bij. Een prachtig meisje dat vriendelijk en blij reageert op iedere knuffel en op elk beetje aandacht. Ze is geboren op 10 juli 2010.



BRITTA, RONALD EN DAMALI

Toen Britta werd geboren ging het niet zoals het moet. Haar moeder kreeg hevige bloedingen, in de kliniek waar ze was had men daar geen medicijnen voor. Tegen de tijd dat Piet, met de ambulance, te hulp werd geroepen was het te laat. Zodra ze in het ziekenhuis aankwam blies ze haar laatste adem uit.



van links naar rechts: Ronald, Amanda, Britta, Damali

De vader, die nog vijf andere kleintjes heeft, wist niet hoe hij voor de baby moest zorgen zonder vrouw. Familie woonde ver weg en was niet bereid de baby op te nemen. En zo kwam Britta dus hier terecht. Ze is geboren op 25 augustus 2011 en woog 3.590 gram. Toen ze net een dag hier was begon haar navelstreng

hevig te bloeden en verspreide een walgelijke lucht. Er was iets goed mis met haar. Ze ontwikkelde meningitis en haar navelstreng rotte er langzaam maar zeker af. Ze heeft tien dagen zware antibiotica ingespoten gekregen en nu gaat het beter met haar. Een spannend en zorgelijk begin van je leven.

Ronald zijn verhaal is eigenlijk hetzelfde. Ook zijn moeder beviel in een lokale kliniek waar geen hulp voor handen was. Ook zij bloedde dood en liet haar man achter met een baby waar hij niet voor kon zorgen. Via de politie is hij bij ons terecht gekomen en heeft ons zijn zoontje toevertrouwd. Hij kwam bij ons op 2 september 2011. Ronald werd geboren op 31 augustus 2011 en zijn geboortegewicht was 2.800 gram.

Helaas, ook voor Damali geldt hetzelfde verhaal. Ze is geboren als tiende kind van een ouder echtpaar. Haar moeder was 54 jaar, haar vader is 77 jaar. Haar moeder ging naar een lokale kliniek die niet ingericht is voor bevallingen en waar geen vroedvrouw aanwezig was. Ook zij kreeg hevige bloedingen en stierf. De kinderen riepen onze hulp in voor hun zusje.

De vader is een oude man die niet wist wat hij moest doen met een baby. De oudere kinderen hebben de verantwoording op zich genomen voor de kleine kinderen, maar een baby was teveel voor hen. Dit konden we goed begrijpen. Damali kreeg haar naam van haar oudere broers, ze werd geboren op 2 september 2011 en haar gewicht was 3.120 gram.

KONINKLIJK BEZOEK

16 september 2011, een belangrijke dag in de geschiedenis van Noah's Ark.

De koning van Buganda, hier Kabaka genoemd,

zocht Noah's Ark uit om bij zijn staatsbezoek aan de provincie Mukono, als enig project met een bezoek te vereren. Wat een georganiseer komt er dan kijken! Er moesten afzettingen gemaakt worden, waarachter iedereen een plekje moest krijgen. Er waren vlaggenmasten en een ereboog volgens de cultuur en traditie. We hadden de stamoudsten erbij betrokken die het geheel een feestelijke en officiële aanblik gaven. In de wijde omgeving werd feest gevierd en werden er erebogen opgericht.



aankomst van de Koninklijke stoet.



Zippora verwelkomt de koning met bloemen

Wat een feest!
De kinderen waren zo blij, een echte koning die bij je op bezoek komt terwijl je in de ogen van het volk een niemand bent, dat maakt je IEMAND!



Pita verteld de koning en koningin over de baby's

We hebben hem met gepaste trots laten zien wat we hier doen, hij heeft het kinderruimte bezichtigd, officieel de kliniek geopend, een paar



polio inenting door de koning

kinderen ingeënt, en een wandeling over het terrein gemaakt. Daarna heeft hij bij de kleuterschool een boom geplant en werd hij toegesproken. Door

de kinderen werd er gezongen en gedanst.



Piet in klederdracht, leidt de koning rond



een boom geplant bij de kleuterschool



kinderen zingen de koning toe bij het openen van de kliniek



bewakingsleger krijgt instructies.

Dit hele evenement trok uit de wijde omgeving belangstelling en dus werd het terrein zwaar bewaakt door politie, leger en Royal guards. En uiteraard onze eigen bewaking.



ons eigen bewakingskorps

Volgens de politie waren er ongeveer 1.300 tot 1.500 mensen binnen onze poort. Voor onze kinderen een onvergetelijk bezoek.

We danken de Here voor deze knipoog en de bemoediging! Hij ziet de waarde van onze kinderen en geeft hen hun eigen plekje in deze wereld, waar ze mogen groeien en bloeien tot Zijn eer.

Wij hadden een prachtige gelegenheid om uit te leggen uit welke motivatie we dit werk mogen doen.



een mensen massa, iedereen wilde de koning zien.

VAN HET BESTUUR

Zoals in deze nieuwsbrief weer is te lezen, blijft Noah's Ark doorgroeien en ontwikkelen. Erg leuk om te lezen dat men in Uganda dit project ook waardeert en dat de koning van Buganda Noah's Ark recent heeft bezocht en daarbij de kliniek officieel heeft geopend.

Steeds opnieuw komen er kinderen bij in het tehuis, maar ook de school blijft groeien. Over de nieuwe kinderen in het huis heeft u elders in deze nieuwsbrief kunnen lezen.

Op school zijn er de afgelopen tijd ruim twintig nieuwe kinderen bijgekomen.

Voor al deze nieuwe kinderen hebben we weer ondersteuning nodig.

Heeft u vrienden of bekenden die mogelijk een (school)kind willen sponsoren, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij kunnen u dan folders toesturen die u kunt uitdelen, of een folder rechtstreeks toesturen aan een door u genoemd adres.

We zijn zeer dankbaar en ook verwonderd dat er, ondanks de economische crisis, steeds opnieuw weer voldoende giften binnenkomen om al deze kinderen te ondersteunen en ook om de diverse projecten die binnen Noah's Ark ontwikkeld worden door te kunnen laten gaan.

Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen bij Noah's ark in Mukono? Kijk dan eens op facebook. Sinds kort is NACMU daar namelijk ook te bewonderen. Op deze site zijn de meest recente verhalen en foto's van het reilen en zeilen in Mukono te vinden.

Een aanrader om daar eens een digitaal bezoek te brengen!

Namens het bestuur,

Artine Anker

Voorzitter

**C
O
L
O
F
O
N** **STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S
MINISTRY UGANDA**

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of

00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te
Sliedrecht

36.24.14.017 Algemene giften/donaties

36.24.43.955 Kindersponsoring

36.24.43.963 Schoolsponsoring

15.21.87.421 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per

maand. Een schoolkind sponsoren kost per

maand € 12,50.

