



Nieuws van Piet en Pita Vanuit Noah's Ark Kinderhuis

13^e jaargang, nummer 1
Februari 2013

Lieve vrienden en familie,

Na goede maar drukke feestdagen en jaarwisseling willen we weer even bij praten; er is in de laatste maanden van het afgelopen jaar hier weer het een en ander gebeurd. We kregen zeven nieuwe kinderen en hebben vier kinderen herenigd met hun familie.

Het nieuwe jaar heeft ons ook alweer drie nieuwe kinderen gebracht.

HEIDI



Op 30 augustus 2012 werd tijdelijk baby Heidi toegevoegd aan onze kinderschaar. Heidi bleek het kind van een geesteszieke vrouw te zijn en was ontvoerd door haar vader en structureel uitgehongerd. Toen de tante achter haar verblijfplaats kwam en haar daar weg haalde was het bijna te laat. Ze was zwaar ondervoed en bezig om op te geven. In het kantoor van de kinderbescherming, waar haar tante met haar heen gekomen was, raakte ze buiten bewustzijn. Ze was helemaal uitgedroogd en moest met spoed vocht toegediend krijgen. Daarom werd onze hulp ingeroepen.

We hebben haar met haar tante opgenomen en na een paar dagen zijn ze samen naar het ziekenhuis gebracht en op de afdeling voor ondervoede kinderen terechtgekomen.

Ze woog 4,5 kg. en was volgens de tante ongeveer negen maanden oud. Ze is daar ongeveer zes weken geweest, zonder noemenswaardig resultaat.

Toen ze bij ons terug kwam zijn wij begonnen met sondevoeding en kleine beetjes eten. Op 19 december konden we een gezonde, 7,5 kg. wegende baby teruggeven aan haar familie.

Dit soort situaties zijn triest en komen helaas heel veel voor. Daarom zijn we bezig om in onze kliniek een centrum te starten voor ondervoede kinderen, waar ze tijdelijk met een verzorgster kunnen worden opgenomen. De speciaal aangepaste voeding komt uit Frankrijk en kunnen we krijgen van het ziekenhuis. Het verhaal van Heidi motiveert ons om door te gaan.



Ook Maurice, over wie we in onze vorige nieuwsbrief schreven, is ondertussen een gezonde baby. Zijn ouders komen regelmatig op bezoek en zijn verbaasd, omdat iedereen tegen hen zei "dat het kind niet kon leven omdat het vervloekt was", en hij nu een mooi gezond ventje is!

Onze God is sterker dan welke vloek dan ook, en deze waarheid kunnen we ook aan deze ouders laten zien. We hopen dan ook dat Maurice in de toekomst weer terug kan gaan naar zijn ouders.

ROZA

Op 16 oktober 2012 werd er een kleine baby van twee dagen oud bij ons gebracht. De moeder was bij de geboorte overleden en liet de vader achter met een groot gezin en een pasgeboren baby.

Hij riep onze hulp in omdat baby's zonder moedermelk, in een dorp zonder voorzieningen, meestal overlijden. Zo kwam Rosa bij ons; gebracht door de kinderbescherming omdat de vader de reis niet aankon. Hij was nog ziek van verdriet, wat we heel goed konden begrijpen.

Rosa had onze hulp hard nodig, want de navelstreng was op een heel rare manier behandeld en was al begonnen te ontsteken.

Maar na een kuur antibiotica ging het goed en Rosa is nu een gezonde vriendelijke baby.

Ze is geboren op 14 oktober 2012.



GABRIËLLE

Op 20 oktober 2012 werden we door de politie gevraagd om een kindje op te komen halen.

Een mooi meisje van ongeveer drie weken oud. Ze was de avond ervoor langs de kant van de weg gevonden. Men was niets over haar te weten gekomen en ze had een thuis nodig.

We hebben haar Gabriëlle genoemd en haar als geboortedatum 29 september 2012 gegeven. Gabriëlle is een ongecompliceerde baby, die meteen vanaf de eerste dag bij ons goed groeit.



RAMONA



Voor de tweede keer in het bestaan van Noah's Ark werden we geconfronteerd met een baby die was weggegooid in een pitlatrine.

Op 4 november 2012 werd, na een lang gevecht met de onmogelijkheden van een latrine, zoals een te kleine opening voor een volwassene, een klein meisje van ongeveer een week oud gered uit de put.

Ze werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en wij werden gevraagd of we de volgende dag met de politie de procedure wilden starten om haar op te nemen in Noah's Ark. Terwijl ik, Pita, bij de politie was om de papierwinkel af te handelen werd ik opgebeld door de politie uit Kampala dat er een pasgeboren baby langs de kant van de weg was gevonden. Dat werden dus twee baby's op één dag.

In het ziekenhuis vonden ze het beter dat de baby nog bleef en na een week mochten we onze Ramona ophalen, ze was toen een mooi, schoon en gezond meisje.

We hebben haar leeftijd op ongeveer twee weken geschat en haar verjaardag werd dus 30 oktober 2012.

ARNO

Op 5 november 2012 ging ik van het politiebureau in Mukono dus snel door naar het politiebureau in Kampala, waar een piepklein mannetje op me lag te wachten.

Ik heb hem Arno genoemd, naar Arnout die meer dan



twee jaar een zeer gewaardeerde medewerker is geweest bij Noah's Ark. Arno was niet meer dan anderhalve week oud. Dit was duidelijk te zien aan de navel die nog heel vochtig was. Als geboortedatum hebben we hem 26 oktober 2012 gegeven. Arno is gezond en groeit langzaam maar regelmatig.

TITUS

Op 28 november kregen we laat in de avond weer telefoon van de politie. Een



baby van ongeveer negen maanden was achtergelaten op de stoep van een kapsalon. Op het politiebureau vonden we op een houten bankje een in doeken gewikkeld slapend jongetje. De politie vertelde ons dat ze de volgende dag een onderzoek zouden starten om te proberen om de familie te vinden. We noemden hem Titus, zeiden gekscherend tegen de politie dat we al twee keer eerder een Titus hadden teruggeplaatst bij familie, dus dat het misschien zou helpen om de derde Titus ook terug te kunnen plaatsen.

Of het dit keer gaat werken weten we nog niet. De vader is wel gevonden maar veroordeeld voor kindermishandeling en verwaarlozing. Of hij snel terug komt is nog niet zeker. Wij hebben nu de gelegenheid om te werken aan zijn groei, hij is behoorlijk ondervoed en regelmatig ziek. Zolang we niets anders weten hebben we Titus als geboortedatum 28 februari 2012 gegeven.

TERUGGEPLAATST

In onze nieuwsbrief van oktober 2012 schreef ik over Abner, toen een nieuw geboren baby. Op 1 december hebben we hem terug kunnen geven aan zijn vader die iemand gevonden had die voor Abner kon gaan zorgen.

Op 21 december kon ook Damali, 16 maanden oud, herenigd worden met haar familie; ze is nu in staat om alles te eten en de familie is nu in staat om voor haar te zorgen.

Op 22 december ging ook Ronald, 16 maanden oud, bij ons weg om nu bij zijn grootouders te gaan wonen.

Natuurlijk missen we deze kinderen, maar we zijn blij dat dit mogelijk is en dat ze zo ook weer plaats maken voor kinderen die helemaal niemand hebben.

Op deze manier kunnen we tijdelijke zorg bieden aan pasgeboren kinderen die nog volledig afhankelijk zijn van babymelk en intensieve verzorging.

DE FEESTDAGEN

De tijd rond Kerst en Oud en Nieuw was weer hectisch, maar ook heel leuk om de kinderen te zien genieten.

De kerstdagen werden een feest met een kerstspel, drama, dans, muziek en zang. Al de grotere kinderen waren bij één of meerdere dingen betrokken.

We waren ook blij dat we de kinderen konden verwennen met lekkere maaltijden en tussendoortjes.

Piet heeft helaas niet zoveel van kerst meegemaakt dit jaar. Hij ging met de ambulance van ziekenhuis naar ziekenhuis, met kraamvrouwen en kinderen die opgenomen moesten worden. Ook één van onze kinderen, Joan (5 jaar), moest met spoed naar het ziekenhuis. Ze kreeg hepatitis A, het wit van haar ogen was nog geler dan een citroen. Gelukkig genas ze zeer voorspoedig en is geen van de andere kinderen besmet geraakt, maar wel Warwick, één van onze zendelingen uit Nieuw Zeeland.

Oud en Nieuw werd natuurlijk weer een succes met oliebollen, appelflappen en bananen- en ananasbollen. Er was een lampionnenoptocht door de tuin met alle kinderen en daarna mochten de kinderen van 8 jaar en ouder allemaal opblijven. We hebben hen bezig gehouden met spelletjes en film en om 24.00 uur mochten ze ongeveer 300 ballonnen laten knallen als alternatief voor vuurwerk. Ze hadden heel veel plezier, en wij ook.

FLORENCE

Bij de geboorte van Florence op 17 januari 2013, overleed haar moeder. Opnieuw werd onze hulp ingeroepen door de kinderbescherming.

Florence was het zevende kind in het gezin en de vader was niet in staat om voor een pasgeborene te zorgen.

Zo kwam ze op 22 januari bij ons in Noah's Ark.

Een mooi, heel fijn meisje, waar we uiteraard weer met liefde en plezier voor zullen zorgen.





ANNE-CHRISTINE EN JANET

Vier dagen later kregen we via de telefoon een zelfde soort verhaal te horen. Alleen bij onze aankomst bleek het niet om één maar om twee baby's te gaan.

Ze waren op 21 januari 2013 geboren en de moeder was letterlijk dood gebloed. Zij waren

het negende en tiende kind in het gezin. Twee identieke meisjes, maar gemakkelijk uit elkaar te houden. De oudste, Anne-Christine, heeft namelijk klompvoetjes. Ze huilen veel en hebben erg onrustige ogen, die telkens helemaal naar beneden wegdraaien. Waarschijnlijk is dit het gevolg van alcoholgebruik door de moeder tijdens de zwangerschap.

Met Anne-Christine gaan we nu iedere week naar het ziekenhuis om haar voetjes door middel van gips in de juiste positie te krijgen. Dit moet beetje bij beetje gebeuren en er is dus nog een lange weg te gaan.



ZORGENKINDEREN

Penina is een meisje dat bij ons op de lagere school zit. Ze gaat beginnen in de 6^{de} klas. In augustus is ze dertien jaar geworden.

Helaas werd ze een maand daarvoor brutaal aangerand en verkracht. Ze durfde er niet over te praten, want de dader had haar bedreigd.

Het kwam echter toch naar buiten, want in november ontdekten we dat ze zwanger is. Haar familie wilde haar maar wat graag afschuiven en haar vader vond dan ook dat ze maar aan de dader moest worden gegeven, omdat het nu zijn verantwoording was.

Wij hebben de politie ingelicht, omdat hier aan alle kanten de rechten van het kind zijn aangetast.

Voorlopig is Penina aan onze zorg toevertrouwd. Een kind wat geen kind meer mag zijn. Zo intens triest. Als je haar van achteren ziet is het echt een kind.

Het gaat goed met haar, maar we maken ons ernstig zorgen. Hoe kan een kind, dat nog volledig voelt en denkt als een kind en hierdoor beschadigd is, hiermee omgaan? Haar jeugd is voorbij.

Penina haar grootste zorg was dat ze hier weggestuurd zou worden. Ze klampt zich aan mij, Pita, vast en vertrouwt dat ik haar kan beschermen als er iets mis gaat. Iets wat ik wel zou willen, maar niet kan.

Haar tweede zorg is dat ze nu niet meer naar school kan. Gelukkig kunnen we die zorg van haar wegnemen en hebben haar beloofd dat ze, als de baby geboren is, gewoon weer naar school mag.

Rehema is ook een kind dat bij ons op school zit.

Voor zover we weten is ze niet zwanger, maar gruwelijk misbruikt. Ze is nu veertien jaar en werd lange tijd door haar broer aan verschillende mannen voor een nacht verkocht.

Ook dit werd een politiezaak en haar broer zit nu gevangen tot hij in maart voor moet komen. Helaas heeft Rehema hierdoor Aids opgelopen en kwam ze in onze kliniek terecht, lijdend aan drie verschillende geslachtsziekten.

Ook zij is tot nader order aan onze zorg toevertrouwd.

RENSKE

In september van het afgelopen jaar besloot Renske, na vijf en een half jaar met ons te hebben samengewerkt, te vertrekken.

Er is op zichzelf niets mis mee om iets anders te willen gaan doen, alleen de manier waarop was en is voor ons, maar vooral ook voor de kinderen, heel erg pijnlijk. Ze is namelijk met de noorderzon vertrokken, van de één op de andere dag. Terwijl ze er heel sterk bij ons op aan had gedrongen dat we er toch écht even uit moesten en zij de zorg voor de kinderen wel op zich zou nemen, vertrok ze toen wij er niet waren.

Er is door haar geen afscheid van de kinderen genomen, waardoor zij nu geloven dat auntie Renske toch nooit echt van hen heeft gehouden.

Wij moeten nu iedere stap die we zetten verantwoorden en krijgen telkens de vraag te horen of we wel terug komen, zelfs als we alleen voor een boodschap even weggaan. Dat ruim vijf goede jaren zo moeten eindigen snappen we niet en is moeilijk te verwerken.

DE KRANT

De Noah's Ark Courant, die u rond de kerst heeft gekregen, heeft heel veel reacties opgeleverd.

De krant is volledig door de vrijwilligers Arnout Hooft hier in Uganda en Christian Berkman in Nederland opgezet en uitgewerkt. Een aantal andere vrijwilligers hebben geholpen met de vertaling van het Engels naar het Nederlands. Een enorme klus, die op deze manier nauwelijks iets meer heeft gekost dan een reguliere nieuwsbrief.

We hebben met onze krant enerzijds laten zien wat er afgelopen jaar bij Noah's Ark allemaal weer is gerealiseerd en anderzijds dient deze ook als verantwoording en dank aan iedereen in de wereld die ons werk steunt.

We zijn trots op de vele blijde gezichten die we elke dag om ons heen mogen zien door wat we met Gods Kracht en Hulp mogen doen.



TENSLOTTE

Op 4 februari j.l. is hier het nieuwe schooljaar begonnen. Geweldig om al de kinderen en nieuwe gezichten weer bij elkaar te zien. Een hele groep die elk jaar maar groeit.

Het is ons gebed en verlangen dat we al de kinderen die onder onze zorg zijn toevertrouwd weer een jaar verder te kunnen helpen in het onderwijs. Een dure klus die we echt bij u willen aanbevelen voor support want voor een behoorlijk aantal kinderen hebben we nog geen sponsors.

In oktober van dit jaar hopen we naar Nederland te komen om contacten te leggen of te verdiepen met u als achterban en zo een deel van ons leven met u te komen delen.

In principe zijn kerkdiensten, scholen, verenigingsavonden, zendingsbijeenkomsten etc. welkom, maar we kijken ook naar de mogelijkheden om één of twee grote bijeenkomsten te organiseren waar we u als lid van de "Noah's Ark familie" zouden willen ontmoeten.

Het is de bedoeling dat we niet alleen komen, dus.....

In de volgende nieuwsbrief hopen wij u hier iets meer over te kunnen vertellen.

Een hartelijke groet van Piet en Pita.

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Zoals u heeft kunnen lezen in deze eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar is de afgelopen periode opnieuw zeer uitdagend geweest, zowel voor Piet en Pita als voor alle medewerkers en vrijwilligers in Uganda.

Naast de komst van nieuwe kinderen, voor Noah's Ark altijd een blijde gebeurtenis, maar wel veelzeggend m.b.t. de situatie in Uganda, konden ook enkele kinderen met hun familie worden herenigd. Dit laatste is conform het beleid van de Ugandese regering om kinderen in familieverband op te laten groeien. Wij zijn dankbaar dat Noah's Ark, met Gods hulp, iets mag betekenen voor al deze kinderen.

Net als in een gewone familie heeft ook Noah's Ark te maken met zorgen en tegenslagen. Juist dan is het zo belangrijk dat wij op veel verschillende manieren medeleven en betrokkenheid mogen ervaren van u.

De reacties op de nieuwe Noah's Ark Courant waren overweldigend in de vorm van kaartjes, email berichten en de vele giften, van klein tot groot. Dat onze inkomsten, ondanks de economische crisis, goed op peil blijven is voor ons dan ook een grote bemoediging en geeft ons energie om door te gaan.

Mocht u eventueel sponsoring overwegen : de kinderen vinden (bijna) niets mooier dan dat ze kunnen zeggen een "financial sponsor" te hebben !

Nogmaals hartelijk dank voor uw support, in welke vorm dan ook.

Namens het bestuur,
Gert en Liesbeth Brandwijk

**C
O
L
O
F
O
N** **STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S
MINISTRY UGANDA**

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of

00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te
Sliedrecht

36.24.14.017 Algemene giften/donaties

36.24.43.955 Kindersponsoring

36.24.43.963 Schoolsponsoring

15.21.87.421 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per
maand. Een schoolkind sponsoren kost per
maand € 12,50.

