



Nieuws van Piet en Pita Vanuit Noah's Ark Kinderhuis

13^e jaargang, nummer 4
December 2013

Lieve vrienden en familie,

Na een drukke oktober maand in Nederland zijn we weer thuis. Onmiddellijk rolden we weer volop in het werk, nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen. Maar eerst nog even een update over de laatste kinderen die aan ons werden toevertrouwd.

TOBIAS

Op 11 september werden we 's avonds laat gebeld door de politie. Een kleine baby was gevonden aan de kant van de weg in Seeta, een dorpje langs de weg van Mukono naar Kampala. Het was een klein jongetje dat we ongeveer twee weken oud schatten. Natuurlijk was er niets bekend over zijn geschiedenis, maar we hebben hem met liefde in ons huis opgenomen. Zijn naam is Tobias en zijn verjaardag is 31 augustus 2013 geworden.



ROBERTA

Elf dagen later, op 22 september, kregen we een telefoontje uit Kampala. Onder de struiken, verpakt in een plastic tasje, was een pasgeboren baby gevonden. Een schattig, klein meisje werd ons op het politiebureau overhandigd en wij waren weer een dochter rijker. Ze was

inderdaad die dag geboren, dat was duidelijk te zien aan de navelstreng. Wij hebben haar Roberta genoemd en haar verjaardag zal dus gevierd worden op 22 september.

We hadden een bevriende dokter bij ons uit Canada en die reageerde geschokt toen we vijf minuten nadat we bij de politie waren aangekomen weer in de auto stapten. "Dit is alles?!" Ja, wij maken dit constant mee. Op het politiebureau lopen we direct naar het juiste kantoortje, groeten op de uitbundige Ugandese manier alle aanwezige politiemensen en bekijken de conditie van de baby. Nemen de al gemaakte papieren in ontvangst, schrijven kort hoe de conditie van de baby is en zetten onze handtekening in een groot boek dat we de baby accepteren en stappen weer in de auto.

"Dat is alles", ook voor de politie lijkt daar geen verdere emotie aan verbonden te zijn. Dat wij de baby overnemen verlost hen van de verantwoording en zij zetten een punt achter het verhaal. Wij zeggen: dank u Heere dat U ons weer wilt gebruiken en gaan "vrolijk" verder.

DAPHINE

Op 11 oktober werd onze hulp ingeroepen door de politie voor een gecompliceerd probleem. Een vier maanden oude baby scheen gekidnapt te zijn en werd nu geclaimd door twee moeders. Toen wij hierover gebeld werden reageerden we: "Doe als Salomo, stel voor de baby te delen dan zie je de reactie van de echte moeder." Dit was natuurlijk een geintje, maar het was een niet eenvoudig probleem.



De politie besloot dat er een DNA test moest worden gemaakt en tot zolang moest het kind een schuiladres hebben. Een DNA test duurt hier iets langer dan wat je in politieresies ziet. We zijn nu weken verder en er is nog geen conclusie. Het eerste resultaat werd niet geaccepteerd,

men vermoede corruptie, en dus werd er een nieuwe poging gedaan. Het meisje, Daphine, is zolang hier en we zien wel wat de volgende stap is. Ze heeft het hier goed en iedereen is gek op haar.

RAMALLAH

Een nieuw verzoek om als tijdelijke opvang te fungeren, kwam op 8 november. Het gaat om een jongetje van ongeveer vijf jaar genaamd Ramallah. Zijn moeder was er vandoor, zijn vader zei niet zijn vader te zijn en niet voor hem te willen zorgen. De volgende stap die de kinderbescherming bedacht had was een

een regeringsopvangcentrum, wat eigenlijk een jeugdgevangenis is.

Dit is voor ons een stap te ver. Het jongetje heeft behoorlijk wat informatie gegeven en wij hebben de kinderbescherming verzocht daar iets mee te doen samen met de hulp van onze eigen sociaal werkster.

Er is druk aan gewerkt en hij is ondertussen terug naar zijn familie.

ONZE TRIP NAAR NEDERLAND EN DUITSLAND



Zoals u misschien weet zijn wij de hele maand oktober in Nederland geweest met een kort bezoek aan Duitsland.

We hadden vier dochters mee, Hannah onze oudste (14), Naomi en Deborah onze oudste tweeling en Elisabeth onze eerste vondeling (alle drie 11). We hebben een heel goede maar drukke tijd gehad. We hebben velen van jullie ontmoet en



bezoekt. En met onze meiden nog wat leuke dingen gedaan zoals het dolfinarium en het strand.

Wat ze ook heel leuk vonden was een bezoek aan een koekfabriek waar ze het hele proces van deeg maken tot ingepakte koekjes konden zien en er uitgebreid van mochten proeven.



Verschillende scholen bezocht, waar ze gewoon even mee in de klas zaten. Een oefening van een echt orkest waar ze mee mochten spelen op hun instrumenten, een bezoek aan een winkel vol instrumenten, waar ze allerlei instrumenten mochten proberen, een bezoek aan de Ark van Noach, tot zelfs uitgenodigd worden voor een

verjaardagspartijtje van een buurmeisje.

Natuurlijk vonden ze ook de winkels bijzonder en Mac Donald's was favoriet, ook bami behoorde tot hun lievelings eten en Elisabeth genoot met Piet mee van de haring.

Een hoogtepunt waren ook de twee ontmoetingsdagen, op 19 oktober in Rotterdam en op 26 oktober in Giesen (Duitsland), de meisjes hebben sponsors ontmoet, wat natuurlijk ook een hele leuke ervaring was.



ONTMOETINGS DAG

19 Oktober was een overweldigend succes. We danken onze Hemelse Vader voor zovelen die met ons begaan zijn met de Ugandese kinderen.

Er waren ongeveer 350 mensen naar Rotterdam gekomen. Er waren kraampjes te zien en gelegenheid tot kopen van Ugandese en Nederlandse huisvlijt, bloembollen, boeken en verschillende lekkernijen.



Er was een workshop waar Hannah drumles gaf. Er was een constante Skype verbinding met thuis (Uganda), waar mensen hun sponsorkindje konden zien en spreken. Er was een springkussen voor de kleine kinderen. En er draaide een beeldpresentatie over het land Uganda.

Verder waren er op verschillende tijden filmpresentaties over Noah's Ark, verzorgt door Piet, hoe het nu is en wat er allemaal is gebeurd.

Kortom, voor herhaling vatbaar, dankzij het bestuur en al de vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt!



ONDERVOEDINGSCENTRUM

Tijdens de ontmoetingsdag hebben we officieel het programma voor ons ondervoedingscentrum gestart. Dit deden we met een toast, een glaasje melk, dat vonden we wel toepasselijk. Er kwamen veel enthousiaste reacties en intussen we hebben al bijna € 20.000,00 mogen ontvangen. Een goede start om ons centrum door te zetten.



Toen we thuis in Uganda kwamen waren er verschillende kinderen die dringend (voedsel)hulp nodig hadden. Reagan, een jongetje van vijf jaar en zes maanden, die 5,6 kg. woog.

Hij is volledig apathisch en reageert nergens op, hij heeft ook totaal geen eetlust en laat wat hij te eten krijgt net zo gemakkelijk naast zijn mond lopen als erin. We hopen dat hij mag blijven leven. Maar hij heeft een lange weg te gaan.

En John, een één jarig jongetje dat 4,5 kg. woog. John had ernstig oedeem. Hij heeft gelukkig wel eetlust en drinkt dus iedere druppel die hij krijgt.

Ook kwam er een tweeling in de kliniek, de één gezond en goed gevoed, de ander zeer zwaar ondervoed. De familie van deze kinderen geloofde dat het ene kind niet mocht blijven leven.

Al en paar dagen na de opname kregen we hevige bedreigingen, omdat men vond dat we het kind gevangen hielden. We hebben het kind en zijn ouders overhandigd aan de politie onder de noemer van kindermishandeling.

Zij hebben de vader gearresteerd en het kind naar het ziekenhuis in Kampala gebracht. In dit ziekenhuis draait al jaren een ondervoedingsprogramma en hier zijn bedreigingen niet aan de orde.



JERIAH

Toen ik bijna klaar was met deze nieuwsbrief te schrijven kwam er nog een baby bij. Jeriah, (aangesteld, aangewezen door God) is bij zijn geboorte, in een suikerriet plantage, achtergelaten tussen het suikerriet. Deze plant is zo



scherp dat het zijn huidje ernstig heeft geschaafd en geschonden.

Daarbij had hij enorm opgezette oogleden. De volgende morgen kwam hier pus uit, en toen we zijn oogjes schoonmaakten kwamen er vliegenlarven uit. Dit moest er uiteraard allemaal uit, maar hoe



forceer je ogen die zo opgezet zijn en zonder huid erop. Het was een marteling, maar het moest, we wilden niet dat zijn ogen hiervan blijvende schade opliepen. Nu, na 14 dagen, hebben we een heel mooi ventje en zijn de verwondingen zo goed als genezen. Jeriah werd geboren en gevonden op 15 november 2013.

EINDE VAN HET JAAR

We naderen het eind van het jaar 2013, wat omgevlogen is. We zijn dankbaar dat de Heere ons en die aan ons toevertrouwd zijn bewaard heeft.

Voor de vele bemoedigingen die we gekregen hebben via telefoon, e-mail en bezoeken, maar ook financieel heeft de Heere weer rijkelijk voorzien.

Bedankt dat we samen met u zoveel kinderen en volwassenen hebben kunnen helpen.

Als u dit leest zitten wij volop in de adventstijd, waar we druk bezig zijn met al de plannen voor kerst en oud en nieuw. De kinderen zijn al heel druk geweest om kerstkaarten te maken en op school zijn de eindejaarsexamens inmiddels geweest. Ook daar is van alles ingestudeerd om op de laatste schooldag, 6 december, aan de ouders en verzorgers te presenteren.

Met kerst willen we een speciale presentatie maken voor de mensen in de dorpen om ons heen, om met hen te delen wat de werkelijke betekenis is van kerst: Gods Zoon die mens werd om ons te redden.

Namens al onze kinderen en staf wensen we ook u/jou een gezegende kerst.

Piet en Pita.

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Ook bij het lezen van deze nieuwsbrief liepen bij ons de emoties weer dwars door elkaar. Het ene verhaaltje is hartverwarmend en het andere hartverscheurend. Steeds denk je: kan het nog erger? Wat moet er allemaal door die kinderen, maar ook door Piet en Pita en hun medewerkers, heengaan als je wordt weggegooid?

Dankzij Gods hulp en uw ondersteuning, in welke vorm ook, heeft Noah's Ark ook in 2013 weer voor heel veel (meer) kinderen iets kunnen betekenen.

Ook voor ons als bestuur was de 1^e ontmoetingsdag op 19 oktober een heel fijne dag met een prettige sfeer die, zoals één van de bezoekers opmerkte, "wel een familiedag leek". Op de dag zelf en de weken daarna rolden de complimenten en de sponsorverzoeken binnen. Nu waren wij niet direct op zoek naar complimenten, maar voor ons is dit wel een enorme bemoediging om met dit werk door te gaan.

Ook Noah's Ark zal binnenkort overgaan op incasso's van de sponsorgelden via SEPA; u heeft hier ongetwijfeld al via uw bank van gehoord.

Wat betekent dit concreet?

- u hoeft niets te doen
- wij blijven maandelijks incasseren tussen de 25^e en 30^e van de maand

Ter vereenvoudiging van onze administratie zouden we het wel heel fijn vinden als sponsors die op dit moment nog zelf maandelijks het sponsorgeld overmaken ook willen overstappen naar SEPA incasso.

Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan graag een e-mail naar het secretariaat. Bij voorbaat dank hiervoor.

Rest ons u gezegende feestdagen en alvast een goed 2014 toe te wensen.

Namens het bestuur,
Gert en Liesbeth Brandwijk

C O L O F O N **STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA**

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit
Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
Tel: 0184-415987
E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of
00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50.

