



Nieuws van Piet en Pita vanuit Noah's Ark Kinderhuis

16^e jaargang, nummer 1
Februari 2016

Lieve vrienden en familie,

Na goede maar drukke feestdagen een update over wat er hier is gebeurd wat kinderen betreft. Veel nieuwe kinderen gekomen, maar ook veel kinderen teruggeplaatst. We zijn over de helft van een absurd lange vakantie. Eind februari zijn er presidentsverkiezingen en de scholen mogen pas hierna officieel weer open, wat neerkomt op drie maanden schoolvakantie. Het valt niet mee om de kinderen bezig te houden en de verveling buiten het terrein te houden.

MARTIN

Op 8 december werden we gebeld door een van onze leerkrachten; "papa kom eens gauw er ligt hier een baby langs de weg". En inderdaad een jongetje van ongeveer negen maanden lag in het donker in de berm. We zijn met de baby doorgereden naar de politie om aangifte te doen en kwamen een kind rijker weer thuis. We noemen hem Martin; zijn geboortedatum is op 8 maart 2015 gezet.



BENON

Een dag later, 9 december, werd onze hulp weer ingeroepen. Dit keer was het een net geboren baby. Een jongetje, hij lag op de veranda van een hotel. Zijn navelstreng was provisorisch afgebonden met een plastic handschoen en bloedde flink. We hebben snel eerste hulp verricht met een echte navelklem en zijn

hem onmiddellijk preventief gaan behandelen tegen ernstige ziekten zoals meningitis , tetanus enz. Een dag later werd zijn moeder gevonden, ze had geen uitweg gezien, is geestelijk erg onstabiel en moest eerst voor psychische behandeling opgenomen worden. We hebben haar ouders benaderd en die hebben aangegeven om na anderhalfjaar de zorg voor Benon over te willen nemen. De moeder is ondertussen weggelopen en ieder spoor ontbreekt.



JACKSON

Weer een dag later, 10 december, werd er een jongetje gevonden van ongeveer vijftien maanden. Hij was achtergelaten bij een behulpzame vrouw die wel even op hem wilde passen, maar zijn moeder kwam niet meer terug. We hebben hem Jackson genoemd en schatten dat hij geboren moet zijn in september 2014; op de 9de hadden we nog geen andere verjaardag dus dat is nu zijn geboortedatum geworden.

BENJAMIN

Op 15 december kwam er een klein pasgeboren jongetje bij. Zijn moeder was bij zijn geboorte op 8 december overleden. De vader kon niet voor hem zorgen en de familie smeekte om hulp. We hebben die hulp toegezegd voor anderhalf jaar, waarna hij moet worden opgehaald door zijn vader. Hij heet Benjamin.



ANTHONY

Anthony werd geboren op 19 januari 2016. Zijn moeder, een jong meisje die de laatste maanden van haar zwangerschap ingetrokken was bij een zus van haar vriend. Haar vriend had al negen maanden geleden de kuierlatten genomen. Ze beviel van haar baby in een lokaal ziekenhuis, kwam 's middags thuis met haar baby, legde hem in het huis, deed de deur dicht en vertrok. De zus van de vader heeft het een paar dagen aangezien, misschien komt ze wel terug, maar toen dat niet gebeurde bracht ze de baby naar het politie bureau. Zelf heeft ze ook een baby en geen inkomen, en voor een extra baby zorgen zag ze niet zitten. Op 27 januari kregen wij hem en hebben hem Anthony genoemd. Hij had moeite met slikken en



dus hebben we hem eerst met een sonde gevoed. Ondertussen kan hij zijn flesje goed drinken.



SAMANTHA

Op 30 januari, werd ze gevonden, vroeg in de morgen bij een wel. Waarschijnlijk had ze daar de hele nacht gelegen en ze was behoorlijk koud.

Haar mondje was volgepropt met een plastic zak, gezien haar omstandigheden was de bedoeling dat ze het niet zou overleven. Het is een pracht meisje van ongeveer zes maanden, heel vriendelijk. Piet kreeg op het politiebureau al een spontane lach (zie foto hiernaast).

We hebben haar Samantha genoemd en haar verjaardag gezet op 30 juli 2015.



ANGEL

Zondagmorgen, 31 januari, werden we alweer gebeld. Een kind was in huis opgesloten en had de hele nacht gegild. De moeder was volgens de burens naar de disco. Ze deed dit heel vaak maar nu vonden de burens het genoeg. Ze haalden de politie erbij om de deur open te breken en eisten dat de politie ons zou bellen. Het huis werd open gebroken en daar vonden ze een peuter van ongeveer twee jaar. Intens verdrietig.

De moeder is een dag later, door het onderzoekswerk van onze sociale werkers onder leiding van Piet door de politie gearresteerd en zit voorlopig vast. De oom van de moeder biedt aan om voor haar te zorgen maar daar heeft de rechtbank nog geen uitspraak in gedaan. Angel, zo heet het peutertje, is dus tijdelijk bij ons.



LARISSA

Op 4 februari werd er een baby gevonden, een verhaal te triest voor woorden. Ze was na haar geboorte weggegooid in een vuilcontainer, waarin ze vervolgens 1 à 2 dagen heeft gelegen. Toen de container werd geleegd rolde ze eruit.

Ze leefde nog, dus werd ze snel naar het politie bureau gebracht. Uitgedroogd en nooit gevoed. Waarschijnlijk is ze op iets scherp gevallen, want achter haar oor heeft ze een wond tot op de schedel, die zwaar ontstoken was; verder schaafwonden aan haar been en insecten beten over haar hele lichaam. De huid van haar

gezichtje is aan het vervellen en was deels aangetast door iets scherp. Ze ontwikkelde hoge koorts en we vreesden voor haar leven.

Nu ik dit schrijf is ze zeven dagen oud en begint te genezen. Het is een wonder!

We hebben haar Larissa genoemd, en als Ugandese naam hebben we Kyamuwendo toegevoegd, wat betekent: heel waardevol!

Dat mag wel als je als vuilnis bent behandeld.

Haar geboortedag hebben we op 2 februari 2016 gezet.



DEFTIEN KINDEREN ZIJN BIJ ONS VERTROKKEN

Elf kinderen gingen omdat ze opgehaald zijn door hun vader of oom en tante: Nicholas, Rosa, Emmanuel en Jeremy, Anne Christine en Janet, Stella, Yacintha, Johnson, Louis en Davey.

Twee kinderen werden geadopteerd.



VIVIENNE is geadopteerd door een Ugandese vrouw die alleenstaand is en het verlangen had om een kind op te voeden dat het nodig heeft, om op die manier een goede opleiding en een goede toekomst te bieden.

Vivienne vindt het geweldig, ze is al helemaal gewend en noemt deze vrouw nu mammi.

Ze groeit nu samen op met het dochttertje van de huishoudelijke hulp en is al dikke vrienden met haar.



Ook onze **LUCINDA** werd geadopteerd in een Ugandees gezin, waar ze met veel liefde wordt omringt. Hier bracht dit wel tranen, want met verschillende kinderen had ze een sterke band. Owen, als oudste zei heel dapper: "Ik hou zo veel van haar, maar ik mag haar deze kans niet misgunnen, om een eigen familie te krijgen".

Al die kinderen, die we hebben verzorgd vanaf dat ze net waren geboren, we houden van ze en moeten ze gedag zeggen. Ik kan wel huilen, maar je moet het kind laten zien hoe fijn het is om nu met je echte vader/familie mee te mogen.

Een heel moeilijk deel van het leven hier in Noah's Ark.

NOAH'S ARK BESTAAT 15 JAAR !

En dat willen we niet zo maar voorbij laten gaan. We zijn heel dankbaar dat we in deze jaren zoveel hebben mogen betekenen voor zo ontzettend veel kinderen. Dit konden we doen mede namens u. We zouden het daarom heel fijn vinden om iedereen die hieraan met ons heeft gewerkt door sponsoring, giften en gebed, te ontmoeten.

Op zaterdag 19 maart a.s. is er een ontmoetingsdag in Rotterdam. Ons bestuur zal u hierover inlichten, wij zien ernaar uit om u te ontmoeten en bij te praten. Kom en breng anderen mee om dit heugelijke feit te vieren!

groeten van Piet en Pita

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Afgelopen maand had ik, mede in het kader van het 15-jarig bestaan van Noah's Ark, het voorrecht om in Uganda te zijn. Fantastisch om Piet en Pita en de vele medewerkers, vrijwilligers en kinderen weer te ontmoeten en met eigen ogen te zien wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen tijd.

Wat moet er dagelijks veel werk worden verzet, alleen al om alle monden te voeden en de kinderen in schone kleding te laten rondlopen.

Daarnaast nog het vele werk en de nodige emoties die gepaard gaan met het vertrek en de aankomst van zoveel kinderen in de afgelopen periode, zowel voor Piet en Pita als de medewerkers en kinderen bij Noah's Ark.

Het hoogtepunt van de reis was een bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Uganda aan ons project op 15 januari. Vanuit Nederland hadden wij, samen met een andere stichting die ieder jaar tandartsen naar Noah's Ark stuurt, voor Piet en Pita een welverdiende koninklijke onderscheiding aangevraagd. Na eerst een uitgebreide rondleiding te hebben gehad over het project werd deze persoonlijk door de ambassadeur aan hen overhandigd. Zij hadden dit volstrekt niet verwacht en waren dan ook sprakeloos. Sinds 15 januari mogen zij zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen!



Inmiddels zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen van de Ontmoetingsdag die we op D.V. zaterdag 19 maart zullen houden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Wij zien er naar uit en hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Gert Brandwijk
Bestuurslid

ONTMOETINGS DAG NOAH'S ARK

Voor onze sponsors, donateurs en andere belangstellenden hopen wij op D.V. **zaterdag 19 maart** onze 2^e landelijke Ontmoetingsdag te organiseren.

Het thema van deze dag zal zijn : **NOAH'S ARK OP WEG NAAR 2020.**

De oprichters en drijvende krachten achter Noah's Ark, Piet en Pita Buitendijk, zullen tijdens deze dag persoonlijk aanwezig zijn en zien er naar uit u bij te praten en u te ontmoeten. Als de visa op tijd kunnen worden geregeld zullen zij ook een drietal kinderen meebrengen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit :

- Ca. 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
- Ca. 11.00 uur Opening
- Ca. 11.15 uur Presentatie Piet en Pita Buitendijk
- Ca. 15.00 uur Sluiting

Tussendoor heeft u ruimschoots de gelegenheid om de diverse informatie- en verkoopstands te bezoeken, zullen er djembee-workshops worden gehouden en is er voor de kinderen een springkussen.

Daarnaast proberen wij via een internetverbinding contact te hebben met Uganda, zodat u wellicht live uw sponsorkind kunt zien.

U kunt uw lunchpakket thuislaten; voor de inwendige mens is genoeg te koop.

Locatie : Comenius College Rotterdam, Kromhoutstraat 1-7, 3067 AE Rotterdam

Ter bestrijding van de onkosten en de koffie/thee bedraagt de entree voor deze dag € 5,- per persoon. De netto-opbrengst van deze dag zal worden gebruikt voor de kliniek, omdat de inkomsten hiervan nog steeds ruim onvoldoende zijn om de kosten te dekken.

Wij verzoeken u vriendelijk om u via onze website (www.nacmu.org) aan te melden, zodat wij (ongeveer) weten hoeveel personen wij mogen verwachten. Heeft u geen internet of wilt u helpen dan kunt u zich (telefonisch) opgeven via het secretariaat.

Wij zien, samen met Piet en Pita Buitendijk, uit naar uw komst op 19 maart. Neem gerust uw vrienden, bekenden, burens, collega's mee !

Commissie Ontmoetingsdag

C
O
L
O
F
O
N

STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of

00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50.

