



Nieuws van Piet en Pita vanuit Noah's Ark Kinderhuis

16^e jaargang, nummer 3
September 2016

Lieve vrienden en familie,

De afgelopen maanden waren zwaar, met veel verdriet! Zo kregen we er nieuwe kinderen bij in opnieuw erbarmelijke conditie. We hebben ook drie dierbare kinderen verloren. We hebben enorm getobt met malaria, wat door de weersveranderingen steeds lastiger wordt om je tegen te beschermen.

Gelukkig waren er ook mooie belevenissen, zo hadden we tijdens de zomervakantie een flink aantal bezoekers die voor kortere of langere tijd kwamen helpen.

In september hebben de kinderen drie weken vakantie en we organiseren weer van alles om ze aangenaam bezig te houden.

CHRIS

05-08-2015 _____ **16-05-2016**



Chris kwam vorig jaar bij ons, omdat zijn moeder overleden was bij de bevalling. Hij was een baby die heel zwak was. Minstens twee keer per maand was hij ziek; we konden er niet achter komen waarom. Iedere test die we deden was negatief, het was alsof hij gewoon niet wilde leven. Van zijn vader hoorden we dat hij in de loop der tijd al vijf andere kinderen had verloren. Na acht maanden voor Chris te hebben gezorgd hebben we afscheid van hem moeten nemen. Opnieuw een pijnlijk verlies.

CHARLES

Op 29 mei 2016 werd er vroeg in de morgen een baby van ongeveer 9 maanden oud gevonden. Hij lag gewoon in het veld en een jongen die water ging halen vond hem. Hij wist uiteraard niet wat hij met een baby aan moest en dus bracht hij hem bij de politie. Daar begon voor ons het verhaal, want ook de politie weet niet wat ze met een baby moeten en dus roepen zij Noah's Ark te hulp. Een mooi goed gevoed jongetje, met een vriendelijke lach. Er is geen reden bekend waarom hij werd achtergelaten.



EVA



Op 4 juli 2016 werden we gebeld door een andere politiepost voor een kindje van ongeveer een jaar. Ze was achtergelaten bij een vrouw die even op haar paste voor de moeder, die een boodschap moest doen. Wij zouden dan direkt achterdochtig zijn, want wie vraagt nu een vreemde op je kind te passen. Uiteraard kwam de moeder niet meer terug. De vrouw vertelde dit verhaal aan de politie die haar vroeg om het kind bij zich te houden tot de moeder terug kwam. Na een maand werd de echtgenoot het zat en dwong hij haar het kind bij de politie te brengen, want hij wilde geen cent meer uitgeven aan eten voor het kind. We vonden een mooi meisje, wat behoorlijk ondervoed was. We hebben haar Eva genoemd, een naam die echt bij haar past. In onze kliniek groeide ze eerst goed, maar helaas is zij op 10 september overleden. Haar zwakke lichaam kon de aidsmedicatie niet verdragen.

JEREMIAH

04-07-16

17-08-16



Terwijl we Eva ophaalden werden we opnieuw gebeld door een ander politiebureau waar een baby was binnen gebracht. We kwamen daar en vonden een premature baby die extreem koud was.



We twijfelden er eerst aan of hij wel leefde. Toen het jongetje toch iets bewoog hebben we hem snel opgepakt en heb ik hem onder mijn shirt gedaan, op mijn huid; dat was de beste warmte die we voor hem hadden. Thuis snel een warm badje en in de couveuse, die al stond te wachten. Hij woog 1,2 kilo.

Hij leek de eerste 10 dagen redelijk te groeien, totdat hij bij elke voeding overgaf. Al gauw bleek dat zijn longen en darmen nog niet volgroeid waren. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en mocht na twee weken weer naar huis; daarna is hij nog twee keer opgenomen, maar het mocht allemaal niet baten. Op 17 augustus moesten we afscheid van hem nemen. Hij was die middag geopereerd en is daarna op de intensive care afdeling alsnog overleden. Zes weken heb ik voor hem mogen zorgen en van hem mogen houden; ik mis hem heel erg.

SOLOMON

02-09-2014

29-07-2016



Op 29 juli hadden we al afscheid moeten nemen van onze Solomon. Toen hij in 2015 bij ons kwam als een ventje van negen maanden, zagen we gelijk al dat er iets serieus mis was met hem. Hij had een open ruggetje en daarbij vergroeide beentjes en een waterhoofd. In het begin ging het best wel goed met hem; hij kon ondersteund zitten, spelen en lachen. Hij werd goed en liefdevol verzorgd door onze collega's Aldert en Patricia, die hem in hun gezin opnamen. Toen zijn hoofdje bleef groeien werd er een drain

geplaatst, wat even goed leek te gaan; daarna ging het bergafwaards met hem. Hij had vaak koorts en bacteriële infecties. De laatste maanden hadden we nagenoeg geen contact meer met hem en morfine moest de pijn bestrijden. Toen hij overleed waren we uiteraard verdrietig, maar toch ook dankbaar dat zijn lijden was gestopt.

VICKY



22 augustus bracht ons twee nieuwe kinderen op één dag. De oudste van de twee is een meisje van ongeveer vier jaar. Samen met een plastic tas met haar kleren was ze achtergelaten bij iemand voor de deur. Niemand wist wie ze was en dus werd ze naar het politiebureau gebracht. We hebben haar Vicky genoemd. Ze is een peuter met special needs. Haar ene beentje is vergroeid en langer dan de andere. Ook verstandelijk loopt ze duidelijk achter; ze kan een paar woorden spreken, maar is nog niet toe aan de kleuterschool. Ze ziet er goed gevoed uit en is heel lief en aanhankelijk.

Als geboortedag hebben we haar 23 augustus 2012 gegeven.

ADRIAN



Diezelfde dag, 22 augustus, werd er bij het politiebureau een jongetje achtergelaten, onder de neus van de agenten die het niet in de gaten tot het kind begon te roepen om zijn vader. Helaas, vader was met de noorderzon vertrokken. Het jongetje had ook een plastic tasje bij zich met een foto erin van zijn moeder; achterop stond een telefoonnummer van iemand in Kenia, maar die telefoon bleek te zijn afgesloten. Hij wist ons te vertellen dat hij Junior werd genoemd, wat zijn tweede naam is geworden. Zijn roepnaam is Adrian geworden en zijn geboortedatum 22 augustus 2013.

BARBRA

Op 9 augustus werd onzee hulp ingeroepen voor een wat ouder meisje, Barbra (12-14jr). Zij had een veilig plekje nodig. Ze was sexueel misbruikt en nu wilde de familie van de dader haar uit de weg ruimen, zodat er geen bewijs meer te vinden is en deze persoon vrijuit kon gaan. Het klinkt heel vreemd dat dit, kan maar helaas komt dit regelmatig voor. Ze woont nu hier en we weten nog niet voor hoe lang.



FELICITY



Om dezelfde reden (sexueel misbruik) werd op 25 augustus Felicity (6jr) bij ons gebracht door de kinderbescherming. Het is heel belangrijk dat deze kinderen een plek hebben waar ze veilig zijn en waar ze geholpen worden om hun trauma's te verwerken. We krijgen steeds meer verzoeken van de kinderbescherming voor tijdelijke opvang van dergelijke kinderen. We zouden het heel fijn vinden als er mensen zijn die ons willen helpen om dit financieel te kunnen dragen

EEN VERJAARDAG



Eind juli hebben we een speciaal verjaarspartijtje gehad.

Er is een Indische zakenman die ons regelmatig helpt met goederen die we nodig hebben.

Zijn zoontje werd één jaar en dat moest groots gevierd worden. Met al onze kinderen erbij, en dus moest het hier.

Hij nodigde al zijn zakenvrienden uit, waarvan hij vond dat ze ook wel eens wat konden doen om Noah's Ark te supporten.

Samen met zo'n 250 Indiers hebben de kinderen een dag gehad die ze niet snel vergeten.

Er waren drie springkussens, suikerspinnen, popcorn, eten en drinken, allerlei spelletjes, een smink artiest en aan het eind kreeg ieder kind een kadootje en een ijsje.



BENNY



Op 30 juni werd er nog een andere baby toegevoegd aan Noah's Ark, Benny. Hij was vijf maanden oud en blijft klein. Dit vonden we belangrijk, omdat we de kinderen willen leren dat honden niet eng hoeven te zijn. Hij valt bij de meeste kinderen goed in de smaak, is erg aanhankelijk en zeer speels. Ook met de twee herdershonden die we hebben, Jolly en Rascal, kan hij het heel goed vinden.

Er
wordt

wat af gestoeid. Hij is een kruising tussen een Malteser en een Yorkshire terrier.



Wel, dit is weer een greep uit ons leven. Zeker niet saai, enerverend en soms heel zwaar, maar we houden van wat we doen. We zijn dankbaar dat God ons de kracht geeft om dit te doen en de bemoedigeningen zijn vele. Bedankt voor de hulp die jullie ons geven, waardoor dit allemaal mogelijk is. We zouden het iedereen wel eens persoonlijk willen laten zien, wat natuurlijk niet lukt, maar toch. Iedereen is welkom om eens een vakantie te komen kijken of helpen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

We zijn dringend op zoek naar een Nederlandstalige basisschool-leraar m/v die les wil geven, omdat we zes nederlandse kinderen hebben van mede-zendingen die uiteindelijk weer aansluiting nodig hebben op het Nederlandse onderwijssysteem. Bij voorkeur voor een jaar. Hierdoor kunnen de ouders hun werk als zending doen en draag je direct bij aan het werk wat we voor de Oegandese kinderen mogen doen !

Ook zijn we op zoek naar een onderwijsdeskundigen met veel ervaring in voortgezet onderwijs. Onze wens is de kinderen onder onze zorg in de New Horizon Secondary Vocational school zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Het systeem voor voortgezet onderwijs is al 50 jaar het zelfde in Uganda en daarom willen wij het anders, meer praktisch, doen. Dat geeft heel wat obstakels, omdat de onderwijskrachten niet bekend zijn met deze voor hen nieuwe manier van denken. Dus : uitgewerkt, een nieuwe start/uitdaging nodig of altijd al eens iets in de tropen willen doen ? Dan is dit je kans ! Neem contact op!

KERST IN DE TROPEN

We hebben nog ruimte voor vrijwilligers die in de grote vakantie (dec./jan.) willen meehelpen in het vakantie programma! We maken er een mooie tijd van voor de kinderen en u/jou!

Knutselen, sport en spel, schatzoeken in het bos, een leuke film en alles wat jij/u er van kunt maken!

MEDEWERKERS GEVRAAGD

Taak omschrijving: fulltime een kind verzorgen op afstand

Ervaring: niet nodig.

Leeftijd: maakt niet uit

Periode: zo lang als het kind nog kind is

Een hartelijke groet,
Piet en Pita Buitendijk

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Hoewel er vanuit Nederland regelmatig contact is met Piet en Pita Buitendijk ben ik toch iedere keer weer geraakt door alle verhalen. Wat is dit, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel een zware taak voor iedereen die in Uganda bij de kinderen betrokken is.

Ook nu wil ik u daarom vragen om niet alleen financieel te helpen, waar mogelijk, maar vooral ook te bidden voor kracht en wijsheid voor hen allen.

Bijzonder wil ik deze keer ook aandacht vragen voor hen die in Nederland op allerlei manieren hun steentje bijdragen; zonder hen zou het bestuur haar taak ook niet naar behoren kunnen vervullen.

Tenslotte wil ik u nog wijzen op de speciale pagina op onze website, die iets meer vertelt over de verschillende mede-zendingen : <http://www.nacmu.org/nl/medewerkers>

Wij hebben, vaak na een vakantieperiode, inmiddels ons veelal regelmatige en zekere leventje in Nederland weer opgepakt. Als ik de nieuwsbrief dan op mij in laat werken, ben ik daar toch weer extra dankbaar voor.

Gods zegen toegewenst.

Gert Brandwijk

C
O
L
O
F
O
N

STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-71 24 81 142 of

00256-71 22 88 425

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 12,50.

