



Nieuws van Piet en Pita vanuit Noah's Ark Kinderhuis

17^e jaargang, nummer 2
Mei 2017

Lieve vrienden en familie,

Na een paar maanden relatief rustig wat nieuwe kinderen betreft, heeft de maand april voor een ware invasie gezorgd. Zo kregen we in die ene maand 18 nieuwe kinderen, in uiteenlopende leeftijden. Gelukkig konden we er van de 18 alweer 9 terugplaatsen in hun families. En we hopen dat er als u deze brief leest nog zeker 3 terug zijn; over de anderen zijn we nog niet zo zeker en die wil ik daarom graag even voorstellen.

CHRISTINE EN JOHN



Laat in de avond van 4 april werden we gebeld om naar het politie bureau te komen; ze hadden een gecompliceerd probleem. Daar aangekomen troffen we op de grond, in de hoek bij de balie, een jong meisje; ze is 16 maar als je 13 zegt geloof je het ook. Op haar schoot een twee weken oude baby. We hebben heel veel verhalen gehoord, maar we zijn ervan overtuigd dat we het juiste verhaal nog niet weten.

Dit is tot nu toe haar verhaal:

Toen ze weigerde het kind borstvoeding te geven werd ze op straat gezet. Ze probeerde de baby ergens achter te laten, maar werd gesnapt en naar de politie gebracht; zo kregen wij haar. Toen we haar vroegen of ze écht niet van haar kindje wilde houden zei ze dat ze dat niet kon. We hebben hen samen opgenomen, Christine en haar zoontje John, en we doen nu ons best om hen aan elkaar te laten wennen.

We hopen dat er liefde zal ontstaan, maar zijn ons ervan bewust dat ze kan proberen om te verdwijnen. We geven haar aandacht en liefde en onze social werkster counzelt haar.

Bij onze baby afdeling leert ze hoe ze een baby moet verzorgen en helpt ze mee met de andere kinderen. Voor Lily, een van onze zwaar gehandicapte kinderen, heeft ze heel veel aandacht en geduld; ze zit haar te voeden en neemt daar alle tijd voor. Als de aunties soms ongeduldig worden gaat Christine gewoon rustig door.



SANDRA



Op 11 april werden we gebeld vanuit Kampala, of we hulp wilden bieden aan een jong peutertje dat in nood was; natuurlijk doen we dat en dus naar de politie in Kampala. Daar vonden we een ongeveer anderhalf jaar oud meisje. Het verhaal was dat ze door haar vader bij haar moeder vandaan was gehaald en bij een stiefmoeder was gebracht. Daarna was de vader vertrokken naar Kenia, waar hij werkt. De stiefmoeder was kwaad en kon niets van haar hebben, het ging van kwaad tot erger volgens de burens, totdat ze het meisje, Sandra, in haar wang beet. Toen werd de politie gehaald, de vrouw gearresteerd en het kind aan ons overhandigd, tot..... misschien de vader terug komt en zich over haar bekommert.

MARIA



Op 17 april moest Piet naar het politiebureau om een jochie terug te brengen naar zijn vader. Toen hij daar binnen kwam vroegen ze onmiddellijk zijn hulp voor een peuter die daar zat, hij had tijdelijk opvang nodig, een paar dagen; Piet accepteerde het jochie. Toen herinnerde de agente zich iets: 'oh ja, we hebben in de cel ook nog een meisje'. Bij navraag hoorde Piet dat ze met de bus was gekomen en dat ze niets van haar wisten. In de cel? Dat was niet acceptabel en Piet vroeg haar te zien. Een pikzwart meisje van zo'n 5 jaar, Maria. Piet zei: 'Als je meer informatie hebt hoor ik het wel, maar deze gaat met mij mee, ze hoort in een huis en niet in een cel. Dat is tegen de rechten van het kind.' Zo kwam Maria in ons leven. Het is een schatje, wat honderduit tegen me praat; alleen kan ik er geen touw aan vast knopen. Toch mogen

we elkaar en zoekt ze me steeds op.



WALTER

Hij werd achtergelaten bij een ziekenhuis en er is helemaal niets van hem bekend. Op 25 april werden wij gevraagd door de politie om hem bij ons op te nemen. Een mooie, stevige, gezonde baby van ongeveer 3 en halve maand. We hebben hem Walter genoemd. En hebben zijn geboortedag gezet op 13 januari 2017.

KEVIN

26 april werd hij gevonden bij de Cathedraal in Mukono, door een voormalig medewerker die daar nu als voorganger werkt. Piet was weer eens op het politiebureau om een kind terug te plaatsen en werd daar geconfronteerd met dit kind wat zojuist werd binnen gebracht; ze hadden nog geen tijd gehad om Piet te bellen. Hij is ongeveer anderhalf jaar oud. Hij heeft een vriendelijk karakter en een lieve lach. Hij kan al goed lopen en doet graag mee met de andere kinderen. We hebben hem Kevin genoemd en zijn geboortedatum gezet op 27 oktober 2016



TWEE BABIES TERUGGEPLAATST

ANTHONY



Op 16 maart kwam Anthony's vader weer eens op bezoek, dit keer helemaal voorbereid om zijn zoontje mee naar huis te nemen. Hij kwam met zijn zus, die voor Anthony gaat zorgen. En dus voor ons nog onverwacht moesten we afscheid nemen van ons lieve lachebekje.

Uiteraard het beste voor hem, het is altijd beter als je op mag groeien in je eigen familie, iets wat Ugandezen niet altijd met ons eens zijn. Het doet voor ons zeer om dag te zeggen tegen een kind dat je anderhalf jaar met liefde hebt verzorgd, maar ook de Ugandese wet zegt dat het zo moet,

VINCENT



Een baby die sinds 31 december hier was, maar zoals we wisten tijdelijk. Zijn moeder was opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis. Op 30 maart kwam ze met een social werkster van het ziekenhuis hier om haar baby op te halen. Ze had in het ziekenhuis een andere kamer gekregen, waar ze haar kindje bij zich kon hebben. Dit zal, zo hopen we, haar genezing bevorderen. Ze houdt veel van haar zoontje en dus zijn we blij voor haar met de vooruitgang in haar genezing.

JIBRIEL

Op 5 mei hebben we afscheid genomen van Jibriel. Zijn moeder, die tijdelijk in Sudan woonde en dus niet bereikbaar was, kwam terug naar Uganda. Zij dacht dat haar zoontje veilig en goed verzorgd bij de vader was. Toen ze hoorde dat hij hier was gebracht door politie kwam ze onmiddellijk en huilend sloot ze hem in haar armen. Na een periode van elkaar weer leren kennen, heeft ze hem opgehaald en is hij opnieuw deel van haar gezin.



NIEUWE FAMILY UNIT

We hebben op 29 april de 8^e family unit geopend. Acht jongens zijn gepromoveerd van het kinderkuis tot eigen huis; ze voelen zich nu héééél groot.

Van links naar rechts:

achterste rij: uncle Roald, Amos, Moses, Jasper, auntie Helen en auntie Rianne,

voorste rij: Jimmy, Ruben, Dave Tim, Brian en Peter





Uiteraard was dit een plezierige dag: alles nieuw, zelfs een nieuwe tante, auntie Helen, die samen met haar 3 jarige zoontje Jasper de zorg voor deze jongens op zich heeft genomen.

Het was een bijzondere gebeurtenis, vooral ook omdat onze vrienden, Roald en Rianne, die zich onvermoeibaar hebben ingezet om het geld voor de bouw van deze unit bij elkaar te krijgen, aanwezig waren bij de opening. Dat gaf er een speciaal tintje aan.

DE SCHOOL

Dit jaar zijn we gestart met de hoogste klas van het voortgezet onderwijs. Dit staat ongeveer gelijk aan Havo, met daarnaast ook beroepsonderwijs op een hoger niveau.

Op onze school hebben we naast de dagstudenten nu ook zo'n 150 interne studenten, die dus ook in de weekeinden en 's avonds op ons terrein rondlopen. Een hele drukte, alle dagen. Als de school vakantie heeft is het gewoon stil, ondanks dat dan alle Noah's Ark kinderen bezig gehouden moeten worden.

Kleuterschool, lagere school en voortgezet onderwijs samen maakt dat we naast de kinderen die nog niet naar school gaan, zo'n 650 studenten hebben, waar we ook maaltijden voor maken. Onze keuken draait dan ook op volle toeren.

Eén van de favoriete vakken is autotechniek. Alle gemotoriseerde vervoermiddelen en machines worden door de studenten onderhouden en servicebeurten gegeven.



DE SITUATIE IN UGANDA

Momenteel is de algehele situatie in Uganda heel zorgwekkend.

In een heel groot deel van het land, 50 provincies, is honger.

Er is al heel lang geen regen geweest en voedsel is niet beschikbaar.

Mensen proberen het gras te eten en de weinige bladeren die er zijn worden eindeloos gekookt. Ook insecten behoren bij het menu.

Hier waar wij wonen hebben we regen, en er is voedsel, maar dat is door de noodsituatie in de rest van het land onbetaalbaar geworden. Zeker voor de lokale bevolking. Sinds januari dit jaar zijn de prijzen voor de eerste levensbehoeften met 45% gestegen.

Op de plaatsen waar regen valt en men probeert iets te laten groeien hebben we een ander probleem, er is een insect, de army worm genoemd, die alles opeet en zodoende valt er niets te oogsten.

Doordat de situatie nijpend wordt geven nog meer mensen hun kinderen op en worden er nog meer kinderen het slachtoffer. Zodoende hebben we bijna dagelijks kinderen hier die even veilig onderdak en eten krijgen, terwijl er naar een oplossing voor hen wordt gezocht bij familieleden.

Een hartelijke groet,
Piet en Pita Buitendijk

SPONSORING EN DONATIES

-wilt u misschien een (extra) gift geven voor voedsel ? dit kan via onze algemene rekening onder vermelding van "voedsel";

-op onze website vindt u altijd een actueel overzicht van de kinderen die nog een sponsor nodig hebben;

-wilt u een (school)kind sponsoren ? meldt u dan bij voorkeur aan via onze website;

-omdat wij afgelopen jaren voldoende middelen ontvingen om in alle behoeften te voorzien hebben wij het maandelijkse sponsorbedrag van € 22,50 (ondanks gestegen kosten) tot nu toe bewust niet verhoogd; bent u bereid het maandelijkse bedrag te verhogen, laat het ons dan svp weten;

-bent u sponsor en betaalt u (nog) niet via automatisch incasso ? zou u dit willen overwegen of willen controleren of u naar de juiste bankrekening overmaakt (voor school- of kindersponsoring) ? dit scheelt ons in de administratiekosten;

-wellicht is het u al opgevallen dat de foto's en levenslopen van de kinderen op de website niet meer bijgewerkt worden, behalve voor nieuwe kinderen; i.v.m. privacywetgeving en verdere eisen die hier volgend jaar aan gesteld gaan worden zijn wij aan het nadenken hoe wij dit kunnen aanpassen; vandaar voorlopig geen updates meer. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren.

Alle correspondentiegegevens en bankrekeningnummers vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Samen met Wim Tennekes ben ik begin mei weer een aantal dagen bij Piet en Pita op bezoek geweest.

De studenten van het voortgezet onderwijs waren bezig om te vertrekken voor een vakantie van twee weken. Daardoor was het natuurkunde lokaal, waar wij nieuwe kranen moesten bevestigen, leeg. Zo konden we goed werken en ook lekken in de gasleiding repareren. Fantastisch dat zo'n grote groep leerlingen hier les krijgt en aan hun toekomst kan werken. We konden ook nog een aantal boilers repareren, zodat er weer warm water uit de douche komt.

Gelukkig is het gedeelte van Uganda waar Noah's Ark ligt, nog niet zo droog als in andere gedeelten van het land.

Er werd in de dagen dat wij er waren weer een vakantie programma "gedraaid" zodat de kinderen zich niet hoefden te vervelen. Heel mooi om te zien hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben in de loop van de jaren.

Helaas waren we net te laat om de opening van de nieuwe family unit mee te maken. Ook weer een hele uitdaging voor de aunty's om de tieners op te voeden en te motiveren. Je kunt ook goed zien dat deze tieners in de pubertijd zitten en een eigen mening gaan vormen.

Er wordt door de medewerkers van de school, de lassers, de timmerlui en de mensen die voor het eten verantwoordelijk zijn, hard gewerkt om alles goed te laten verlopen.

Natuurlijk hebben de "nieuwe" kinderen ook veel zorg nodig en blijft het voor Piet en Pita een dagtaak van soms 24 uur.

Het was goed om weer een aantal dagen tussen de kinderen te wonen en van hun liefde te ontvangen en een beetje aandacht terug te geven.

Als u in uw gemeente, groep, school of familie iets wilt doorgeven van Noah's Ark, kom ik graag iets vertellen over mijn bezoek en alles wat er in ons kinderkuis gebeurt.

Piet Mom, bestuurslid Nacmu Nederland.

Dronten, mei 2017.

C
O
L
O
F
O
N

STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

M.E. Brandwijk-Smit

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-77 24 81 142 of

00256-78 27 99 712

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.

Een schoolkind sponsoren kost per maand € 22,50.

