



Nieuws van Piet en Pita vanuit Noah's Ark Kinderhuis

18^e jaargang, nummer 2
Juni 2018

Lieve vrienden en familie,

Na acht intensieve weken in Nederland, waarbij we velen van jullie mochten ontmoeten, zijn we weer terug in Uganda en pakken we de draad weer op. Er is nogal wat gebeurd in de tussentijd en is het hoog tijd voor een nieuwe brief.

Net voordat we naar Nederland vertrokken kregen we er vier nieuwe kinderen bij.

CAROLINE



Op 6 maart kwam Caroline. Midden in de nacht werden we door de politie gebeld met de vraag om hulp. Aangekomen op het politiebureau vonden we een mooi meisje van ongeveer een maand oud. Een man was wakker geschrokken van babygehuil en toen hij naar buiten ging om te kijken vond hij een baby die erbarmelijk lag te huilen. Omdat hij niet wist wat hij moest doen besloot hij het kind naar de politie te brengen. Bij de ondervraging werd duidelijk dat deze man niet verantwoordelijk was voor dit kind. Wij noemden haar Caroline en gaven haar 6 februari 2018 als geboortedatum.

SHAWN

Eén dag later, op 7 maart, kregen we een verontrustend telefoontje van een politiepost die wij nog niet kenden. Of we zo snel mogelijk konden komen; ze hadden een jongetje dat zwaar mishandeld was. We zijn heel wat gewend, maar toen we het kereltje zagen waren ook wij



geschokt. Volgens zeggen was hij 6 jaar, maar toen ik hem in mijn armen nam schrok ik hoe licht hij was.

Iemand, volgens zeggen zijn oma, had hem structureel uitgehongerd. Toen dat niet snel genoeg ging, had ze geprobeerd hem te wurgen. Een afschuwelijk verhaal.

Hij kroop dicht tegen mij (Pita) aan, alsof hij voelde dat hij bij mij veilig was. Thuisgekomen wogen we hem en bleek hij maar 8 kg te wegen. Ondertussen is hij flink gegroeid en is het een blij kind geworden. Nog steeds veel te klein, maar dat geeft niet. Wij noemen hem Shawn, wat betekent: God heeft zich over hem ontfermt. Zijn geboortedag is 6 maart 2012.



NAHUM



Op dezelfde dag, 7 maart, was er ook op een ander politie bureau een jongetje binnen gebracht. Gevonden in een suikerriet plantage, waar niemand in die buurt hem kende. Na een week zonder melding van vermissing werd onze hulp ingeroepen. Een hemelsbreed verschil; een gezonde peuter die zich direct thuisvoelde bij ons; op de terugweg in de ambulance had hij het hoogste woord. In elke zin kwam voor dat hij alles prachtig vond en als mama werd ik (Pita) gelijk geaccepteerd. Zijn leeftijd schatten we op 3 1/2 jaar en we hebben hem 6 september 2014 als geboortedag gegeven.

KITTY

Op 23 maart kregen we, opnieuw via de politie, een ongeveer drie jaar oud meisje. Ze was al eerder gevonden, maar een medewerker van de politie had haar in huis genomen terwijl gezocht werd naar familie.

Familie werd niet gevonden, dus nu was het tijd om haar ergens permanent onder te brengen. Ze is een vriendelijk en aanhankelijk meisje. Ze zocht onmiddellijk contact, aaide over m'n armen, en toen nam ze m'n gezicht in haar handen en kreeg ik (Pita) een kus. Een onnatuurlijke reactie voor een kind wat van hot naar her gesleept werd. Ze is constant bezig haar best te doen om lief gevonden te worden. Het doet mij verdriet dit te zien. Op 23 maart 2015 is nu haar verjaardag.



ONZE TIJD IN NEDERLAND



Op 27 maart vertrokken we met drie kinderen, Zippona, Isca en Bernice, naar Nederland. Op 5 april haalden we ook onze medewerker, Joanita, op van het vliegveld. Zij kwam 2,5 week om over het schoolsponsorprogramma te praten en wij hadden behoorlijk wat afspraken kunnen maken om presentaties over Noah's Ark te geven.

Op 7 april hadden we een ontmoetingsdag voor vrienden van Noah's Ark in het Wartburg college in Rotterdam. Enorm bemoedigend voor ons om zoveel mensen te zien,

die allemaal ons werk een warm hart toe dragen. We hadden een vol programma, met veel informatie en filmmateriaal.

Als hoogtepunt hebben de kinderen samen met Joanita een Ugandese dans gepresenteerd, die hoorde bij een muziekfilm van onze kinderen thuis die we gelijktijdig lieten zien; erg mooi.

Joanita sprak vooral over hoe de kinderen uit de omgeving gevonden worden die voor sponsoring in aanmerking komen en zo een kans krijgen op een betere toekomst!



Ook in Duitsland hadden we een dag speciaal voor sponsors op 21 april. De opkomst was ook hier een bemoediging, niet alleen voor ons maar ook voor GAIN Duitsland, de organisatie die het had georganiseerd en ons al heel wat jaren vertegenwoordigt.



Uiteraard hebben we Joanita en de kinderen ook iets laten zien van Nederland. Zo zijn we onder andere naar Madurodam geweest. Ook hebben we een rondvaart gemaakt door de grachten van Amsterdam, wat ook voor ons nieuw was.

Het was genieten om Nederland in het voorjaar te mogen zien; zo schoon, netjes en onderhouden,

onvoorstelbaar in Uganda.

Op 22 mei zijn we weer naar Uganda teruggegaan, waar we door onze kinderen en medewerkers warm werden verwelkomt.

Tijdens onze afwezigheid ging hier alles normaal door; en dus kwamen er drie kinderen bij en vertrok er één. En wat altijd weer heel verdrietig is: één van de nieuwe kinderen overleed drie dagen nadat hij hier in het kindershuis liefdevol was ontvangen.

Wie wel zijn gebleven zijn: Gabriel en Scott.



GABRIEL



Gabriel kwam op 16 april, achtergelaten voor iemands deur, en daarna naar de politie gebracht. Ons team heeft hem daar opgehaald. Verder weten we niets van hem. Zijn geboortedatum hebben we op 17 december 2017 geschat.

SCOTT

Scott was ongeveer drie maanden oud. Een brommertaxi had al een tijdje geobserveerd hoe de moeder, die geestelijk ziek leek, het jongetje verwaarloosde. Verschillende keren zag hij hoe ze de baby zonder zorg alleen liet, in regen en wind.

Op 26 april besloot hij dat het zo niet langer kon en bracht hij moeder en kind bij de politie; bij het politie bureau ging de moeder er vandoor.

Ondanks zijn moeilijke start is Scott een blij baby. Scott's geboortedatum is 27 januari 2018 geworden.





AUGUSTINE

Op 4 mei werd Augustine opgehaald door zijn zus, een stuk later dan was afgesproken. Wij hadden toegezegd om anderhalf jaar voor hem te zorgen, maar inmiddels was het vier jaar geworden! Jammer voor hem, want nu spreekt hij de lokale taal van zijn familie nog niet. Hij kende zijn zus gelukkig wel, omdat ze een aantal keer ze op bezoek is geweest.

Een hartelijke groet van Piet en Pita Buitendijk en al de kinderen.

VAN HET BESTUUR

Geachte lezer,

Als ik deze nieuwsbrief lees dan komt het woord DANKBAAR in mij op :

- voor de fijne periode die wij mochten hebben tijdens het verlof van Piet en Pita
- voor de vele hartverwarmende ontmoetingen en nieuwe sponsors
- voor het doorgaan van het omvangrijke werk in Uganda;
- voor de medewerkers en zendelingen, die zich dagelijks inzetten voor de (school) kinderen
- voor uw betrokkenheid en gebed

Als wij niet meer oprecht dankbaar kunnen zijn voor alles wat wij bij Noah's Ark mogen doen, mede dankzij uw hulp, zou dit dan niet het HART uit ons werk halen ?

Tenslotte beveel ik de verdubbelingsactie voor de schoolbouw, waarover u verderop kunt lezen, van harte bij u aan. Als wij met elkaar € 142.500,- bij elkaar weten te krijgen, dan kunnen 500 kinderen extra naar school !

Gods zegen toegewenst.

Gert Brandwijk
bestuurslid

N.B.

U kunt de laatste pagina van deze nieuwsbrief als flyer gebruiken; meer exemplaren kunt u aanvragen via nederland@nacmu.org

DE SCHOOL HEEFT **EEN BUITENKANS**

We zijn al heel wat jaren bezig met het mooie werk dat we mogen doen.

We zien de vrucht van onze handen, maar bovenal de Zegen van God die erop rust.

Daarom willen we graag nog meer kinderen helpen om hen een goede schoolopleiding te geven.

We hebben daarvoor meer klaslokalen nodig om dit mogelijk te maken.

- 6 praktijk lokalen
- 4 leslokalen voortgezet onderwijs
- 9 klaslokalen voor een tweede basis school



Totaal 19 lokalen van € 15.000,- per stuk is totaal € 285.000,-.

Dat is heel veel geld, maar we hebben **een buitenkans**, want we hoeven maar de helft bij elkaar te halen! Hoe kan dat?

Wel, we hebben de toezegging dat elke € 7.500,- voor de bouw van meer lokalen verdubbeld wordt!

Helpt u mee om nog eens **500 kinderen** een kans op een betere toekomst te geven?



De barometer loopt,
€ 8.250,- is al binnen!

*giften onder vermelding van **schoolbouw**
van harte welkom.*

STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht

Tel: 0184-415987

E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org

Veldadres Piet en Pita Buitendijk:

PO Box 355, Mukono, Uganda

Tel: 00256-77 24 81 142 of

00256-78 27 99 712

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org**Bankrekeningnummers:**

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties

NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring

NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring

NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.

U kunt een (school)kind sponsoren voor € 22,50 per maand.



Noah's Ark Children's Ministry Uganda

www.nacmu.org



Geef
een kind
een betere toekomst
help mee
€22,50
per maand

Een kind écht helpen?

Stuur hem of haar naar school!

Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht – nederland@nacmu.org