



Nieuws van Piet en Pita vanuit Noah's Ark Kinderhuis

19e jaargang, nummer 2, September 2019

"Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt hij ons; die God is ons heil." -
Psalm 68:20

Lieve vrienden en familie,

Voor u ligt weer een nieuwsbrief van Piet en Pita maar in een nieuwe stijl! Er gebeurt hier zoveel en het werk is zo uitgebreid, omdat de nood zo oneindig groot is, dat we besloten hebben meer van de verschillende activiteiten met u te delen om een beter idee te hebben wat er allemaal gebeurt. Het is prachtig om mee te kunnen leven en beleven van wat we hier met Gods hulp allemaal mogen doen.

Zoals u zich misschien herinnerd uit onze laatste nieuwsbrief gaan Pita en ik door veranderingen heen die best ingrijpend zijn. Ik ben net 60 geworden en Pita volgt mij op 10 oktober. Een reden voor verandering : Sinds een paar weken zijn we officieel uit het kinderkuis verhuisd en hebben we een stukje afstand genomen. Niet meer 24 uur per dag, zeven dagen per week in het centrum van al het werk. In ons nieuwe huis, met een prachtige lange tafel, hebben we de kinderen uit onze eigen Family Unit lekker om



ons heen en andere kinderen komen om de beurt mee. Zo houden we de familie lekker bij elkaar. Het is nu nog vreemd, maar het zal uiteindelijk wel wennen. Door de jaren heen hebben we een team van toegewijde mensen opgeleid die het werk goed aan kunnen.

Nu is onze taak is het stimuleren en bijstaan van ons team met raad en daad.

Wordt vervolgd - Piet en Pita

ONZE KINDEREN

Met het overgrote deel van onze kinderen gaat het qua gezondheid en ontwikkeling goed. Met zo veel kinderen zijn er natuurlijk altijd wel een aantal ziek en dan zijn we dankbaar voor onze kliniek. In de afgelopen maanden hebben we aardig wat nieuwe kinderen mogen verwelkomen. We zijn dankbaar dat het voor veel van hen mogelijk was om snel terug te keren naar hun eigen familieleden. Ook enkele kinderen die al wel een langere tijd bij ons waren zijn teruggeplaatst bij familie of geadopteerd in een Ugandees gezin. Dit afscheid geeft altijd een dubbel gevoel, maar een eigen familie is onbetaalbaar.

Hieronder een selectie uit hun verhalen:

EDDIE

Eddie kwam bij ons in april nadat hij door zijn stiefmoeder werd vastgebonden aan een stuk hout toen zij naar haar werk ging. Na behandeling in onze ondervoedingskliniek is hij in ieder geval weer op een gezond gewicht. Helaas is er nog geen oplossing voor zijn thuissituatie en blijft Eddie de benodigde liefde en zorg bij ons ontvangen.



ALEXANDER

Een vrouw vroeg een man of zij en haar baby even op haar veranda mochten uitrusten. Dat mocht en ze gaf haar baby wat te eten, ging naar het toilet en kwam nooit meer terug. De man ging direct op zoek, maar omstanders vertelden hem dat ze ingestapt was in een taxibusje. Alexander was achtergelaten met een tas waarin ook zijn vaccinatieboekje zat en dus hebben we een aanknopingspunt om naar zijn familie te zoeken, maar tot op heden is dit nog niet gelukt. Zo hebben we er op 19 juni weer een zoon bij gekregen, tenminste voor nu.

EVIN

Op 19 juli kregen we een telefoontje van de politie over een baby van ongeveer drie weken oud. Hij was achtergelaten op iemands veranda en er waren geen getuigen. Het jongetje leek in eerste instantie in goede gezondheid, maar toen we hem thuis in bad wilden doen zagen we een bruinig plakkaat achter op zijn hoofdje. Na wat onderzoek bleek dat het was vastgenaaid aan zijn haar en dus hebben we dit er voorzichtig afgeknipt.

We vermoeden dat Evin (zo hebben we hem genoemd) naar de toverdokter was gebracht om te helpen met zijn slappe nekje. Zijn nekje is nog slap maar hij groeit verder goed.



KULUSUM

Op 24 Juli kregen we telefoon over een meisje dat was mishandeld. Eenmaal op het politiebureau aangekomen zagen we een mooi meisje staan van zo'n 8 jaar oud. Ze was ondervoed en had wonden op haar gezicht. Ze werd "verzorgd" door haar oma, maar buurtbewoners raakten ongerust toen ze zagen dat haar kleindochter regelmatig werd geslagen. De volgende dag konden we in contact komen met de vader. Hij wist niet dat zijn dochter zo slecht behandeld werd en wilde alle zorg op zich nemen. We zijn blij dat we Kulusum met haar vader konden herenigen. Omdat ze ondervoed was heeft ze vanuit onze kliniek extra voeding meegekregen voor thuis.



KUWONYA -HELP ONS REDDEN

Maandelijks redden we tientallen kinderen uit een benarde situatie: ze waren achtergelaten, mishandeld of anderszins in nood. Van een aantal kinderen kunnen we later familieleden vinden die de zorg op zich kunnen nemen - een kind hoort immers thuis in zijn of haar eigen familie.

Het aantal kinderen dat maar kort bij ons verblijft groeit hardn. Het redden, verzorgen en terugplaatsen van deze kinderen brengt echter ook hoge kosten met zich mee: denk aan kleding en voedsel, medische zorg, en onze maatschappelijk werkers die dagenlang met één zaak bezig zijn.



Door de korte verblijfsduur kunnen deze kinderen niet in ons reguliere sponsorprogramma worden opgenomen. Wij verwelkomen daarom iedereen die deze groep kinderen op het hart wil dragen. We noemen deze groep kinderen "kuwonya" (Luganda voor 'redden, genezen'). Door mee te doen ondersteunt u hun tijdelijke opvang bij Noah's Ark en terugplaatsing bij de eigen familie.

Helpt u mee redden? Ga naar www.nacmu.org/kuwonya of maak uw gift over onder vermelding van "Kuwonya"

EINDE SCHOOLBLOK, BEGIN VAKANTIE



Catering op school

We zijn blij dat eind augustus het tweede schoolblok met succes is afgesloten.

Leerlingen hebben hun toetsen gemaakt en hun rapporten gekregen. Leerlingen in de laatste groep van de basisschool hebben proefexamens gedaan voor hun

"Primary Leaving Exams". Leerlingen in de vierde en zesde klas van het voortgezet onderwijs hadden proefexamens voor hun theoriediploma's, de derde klas deed proefexamens in praktische vakken (catering, houtbewerking, metselen, etc.). De echte examens volgen in oktober en november, de uitslag volgt enkele maanden later.

Omdat we in onze school ook tegen wat tienerzwangerschappen aangelopen zijn hebben we aan het einde van deze schoolperiode opnieuw aandacht geschonken aan seksuele voorlichting met het thema "Books before Babies" (Eerst naar school, dan een baby). We willen dit een aantal keer per jaar herhalen om ongewenste situaties te voorkomen.

Tijdens de schoolvakantie blijven leerlingen uit de dorpen bij hun familie en voor onze eigen kinderen organiseren we een vakantieprogramma boordevol spelletjes, knutselwerkjes en andere activiteiten.

Het thema is "Under the Sea" (Diep in de Zee).

Dankzij uw giften is de bouw van nieuwe praktijklokalen voor het voortgezet onderwijs van New Horizon al aardig op gang. De studenten helpen zelf mee met bouwen. Met vijf lokalen en twee verdiepingen kunnen weer meer leerlingen aan de slag met praktische vakken.

Er zijn nog veel meer kinderen die we een plekje willen bieden op onze school. Helpt u onze school verder uitbreiden? Maak dan uw gift over onder vermelding van **schoolbouw**.



Sponsors gezocht voor onze schoolkinderen



Elke schooldag kunnen zo'n **200 kinderen uit de armste gezinnen** bij New Horizon naar school dankzij ons sponsorprogramma. Voor een groot deel van onze leerlingen hebben wij echter nog geen sponsor. Voor de kinderen is onderwijs een geweldige kans op een betere toekomst.

Bent u of kent u iemand die één van onze schoolkinderen wilt sponsoren? U helpt al mee vanaf €22,50 per maand.

www.nacmu.org - nederland@nacmu.org - 0184 - 415987

VAKANTIEBIJBELWEEK



Tijdens de vorige vakantie en ook deze maand is Noah's Ark gastheer voor het "Scripture Union Camp", een kamp georganiseerd door Scripture Union Uganda. Deelnemers zijn zowel onze eigen kinderen als kinderen van andere scholen en organisaties.

Er wordt diep in de Bijbel gedoken maar is ook veel ruimte voor sport, spel en elkaar leren kennen.

BEZOEKERS EN GROEPEN ZIJN WELKOM

Afgelopen zomer hebben we veel bezoekers mogen verwelkomen en hen kunnen laten zien wat God aan het doen is door ons werk. Ook voor groepen die ons werk van dichtbij willen meemaken hebben wij gedurende het jaar plaats. Is uw groep van 10 tot 20 personen klaar voor een uitdagende, diverse en hartverwarmende ervaring en steekt u graag de handen uit de mouwen? Neem dan contact op met uganda@nacmu.org.

ONDERVOEDINGSPROGRAMMA

In het afgelopen jaar zijn medewerkers van onze kliniek veel op outreach geweest om inwoners van omliggende dorpen voor te lichten over ondervoeding en de mogelijkheden van behandeling.

Het lijkt dat dit effect heeft gehad want we zien een toename van het aantal patiëntjes in de ondervoedingskliniek.



In onze omgeving zijn wij een van de weinige klinieken met de kennis, middelen én de wil om ondervoeding te behandelen; veel andere klinieken wijzen deze kinderen de deur.

In onze kliniek behandelen we deze kinderen zo goed als wij kunnen of verwijzen ze door. Ook hebben we vaak de kans om extra voeding mee naar huis te geven zodat een opname niet nodig is.

Dit alles is mogelijk gemaakt (en blijft mogelijk) met de steun van velen van u. Hartelijk dank daarvoor.

DE BAND IN KENIA - Door Owen Mugabi, één van onze kinderen



Afgelopen Juni is de band uitgenodigd door de eigenaar van Mombasa Cement om, op zijn kosten, naar Mombasa (Kenia) te komen.

We hebben bij bedrijven en op scholen onze muziek laten horen; we hebben we veel dingen geleerd, zoals hoe cement gemaakt wordt.

Verder hebben we wilde dieren van dichtbij gezien op safari, zijn we naar de Indische oceaan geweest (het was goed om te zien waar we over geleerd hadden op school), we zijn op de veerboot geweest en hebben wat van de historie van Mombasa meegekregen bij Fort Jesus.

Kortom, we hebben veel geleerd, veel gezien en veel plezier gehad.

We zijn dankbaar dat dit mogelijk was voor ons.



VAN HET BESTUUR

Allereerst hoop ik dat u genoten heeft van de Nieuwsbrief in de nieuwe opzet. Wat mij betreft een prachtig eindresultaat, dat een goed beeld geeft van wat er allemaal gebeurt in Mukono en (wijde) omgeving.

Als bestuur zijn wij blij en dankbaar dat Piet en Pita door de verhuizing naar een andere woning iets meer afstand kunnen nemen van de hectiek van iedere dag. Ook gezien hun leeftijd en de zeer drukke afgelopen 20 jaar een gewenste stap.

Diverse in de afgelopen jaren opgeleide managers zijn verantwoordelijk voor het kindershuis, de scholen, de kliniek etc. Piet en Pita blijven eindverantwoordelijk, maar kunnen zich nu concentreren op de dingen die niet direct met de dagelijkse gang van zaken betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de scholen en het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten voor de kinderen die hun schoolopleiding hebben afgerond.

Onze nieuwe website is bijna klaar en misschien al in de lucht als u deze nieuwsbrief ontvangt. Houdt u deze dus in de gaten !

Als bestuur onderzoeken wij de mogelijkheden om vanuit Nederland een groepsreis naar Noah's Ark te organiseren in 2020. Heeft u interesse ? Laat het dan alvast weten, via nederland@nacmu.org

Wij zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, hulp en gebed voor ons project. De genoemde sponsormogelijkheden beveel ik van harte bij u aan.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst.

Gert Brandwijk

STICHTING NOAH'S ARK CHILDREN'S MINISTRY UGANDA

Secretariaat:
Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
Tel: 0184-415987
E-mail: nederland@nacmu.org



Veldadres Piet en Pita Buitendijk:
PO Box 355, Mukono, Uganda
Tel: 00256-77 24 81 142 of
00256-78 27 99 712
E-mail: uganda@nacmu.org

Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht

NL84 RABO 0362 4140 17	Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55	Kindersponsoring
NL37 RABO 0362 4439 63	Schoolsponsoring
NL22 RABO 0152 1874 21	Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271

Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.
U kunt een (school)kind sponsoren voor € 22,50 per maand.